

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!

(meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl)



DE FONTEIN

Zondag 15 oktober 2023

Voorganger ds. Alfons van Vliet
Ouderling Bram Dekker
Diaken Harold de Haan
Muzikale begeleiding Henk Visser en Impuls
Gebedsteam Gerrit Jan en Femke Wolters

Deze zondag is er oppas en kindernevendienst.

Liturgie

Dienst in het teken van de situatie in Israël...

Voor de dienst Lied ELB 362

Welkom en mededelingen

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied Psalm 92: 1, 4 en 7

Bemoediging en Groet

Zingen Opw. 672

Inleiding op de dienst

Gebed

We luisteren naar het Sjema Jizraël,

de Joodse geloofsbelijdenis

Wij belijden ons geloof: *"Ik geloof in God de Vader..."*

(melodie Lied 913)

Gebed om het licht van de Heilige Geest.

Kindermoment

Kinderlied: *"Je mag er zijn"*

Kinderen naar kindernevendienst

Zingen Opw. 780

Schriftlezing: Psalm 83

Zingen Opw. 638

Schriftlezing Psalm 121

Zingen Opw. 451

Verkondiging

Zacht orgelspel, ondertussen gelegenheid om een gebed

op te schrijven voor in de Klaagmuur

Kinderen komen terug

Zingen Opw. 756

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven

Slotlied Lied 1008: 2 en 3

Zegen

Luisterlied: *"Ik zal je nooit vergeten..."*

Bloemengroet en meelevens

Ziektemeldingen

Wimmie Timmermans

E: ziektemelding@defontein058.nl

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06

t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2.

4^e Zondag van de herfst: Psalm 23

'De Heer zorgt voor mij,

zoals een herder voor zijn schapen zorgt.'

Psalm 23 : 1 (BGT)

U kunt uw giften ook geven via de Appostel App of scan de QR-code

Collectedoelen

1e: Diaconie en kerk

2e: ZWO-project Moldavië



Jeugd & Jongeren

Kindernevendienst *Een lied over de tempel.*

Psalm 84 staat centraal. De tempel is het huis van God.

Het is een plek waar je dicht bij God kunt zijn, een plek om naar te verlangen.

Jongeren Meetup

Op 19 oktober hopen we elkaar weer in De Fontein te ontmoeten. 18 uur starten we met de maaltijd. We laten ons graag weer verrassen door onze trouwe kookploeg. Rond 19 uur gaan we in drie groepen uiteen. De 12-15-jarigen gaan met Cor en Hilda mee voor A4Y. De 16-20-jarigen zijn welkom bij de jongeren meetup onder leiding van Peter en Irene en de 20-plussers gaan met Alfons in gesprek. We zien ernaar uit jullie donderdag weer te ontmoeten. *Alfons, Cor, Hilda, Peter en Irene*

Gebed

Gebed gevraagd voor vervolgde kerk in Turkije

Een goede Turk is moslim, is de gangbare gedachte in Turkije. Als man dien je de islam te verdedigen. Een man zal dan ook niet snel naar een kerk durven gaan. Vrouwen die tot geloof komen hebben het fysiek vaak zwaar te verduren, vooral in de plattelandsgebieden. Huiselijk geweld is geen uitzondering. Bid om bemoediging en troost voor de vaak eenzame vrouwen die in dergelijke omstandigheden moeten leven.

Taakgroep Vorming & Toerusting

Bijbelverkenning

Dinsdag 17 oktober is er weer Bijbelverkenning om 14.30 uur in De Fontein. We lezen met elkaar de verhalen over Jakob uit het boek Genesis. Deze dinsdag lezen we Genesis 31: 1 t/m 21. Fijn als u zelf uw Bijbel meeneemt.

Pastor Irene de Vries

Studieavond

Donderdag 19 oktober is er in de Kurioskerk een studieavond over de relatie Israël en de kerk. Het thema is: "De verkleuring van de kerk". De spreker is ds. Henk Poot. De avond begint om 19.30 uur. Voor info zie Geandewei nummer 17.

Ziekenzalving

Dinsdagavond 17 oktober verzorgt de Taakgroep Vorming & Toerusting een thema-avond die gaat over Ziekenzalving. Wat is het? Een Rooms-katholiek gebruik? Vindt het ook in onze protestantse kerken plaats en zo ja: wat betekent het, wat houdt het in? Om een klein tipje alvast op te lichten: ja, het vindt ook al vele jaren in steeds meer PKN-gemeentes plaats. In het "Dienstboek" van de Protestantse Kerk in Nederland wordt ook een Orde aangeboden voor de zegening en zalving van zieken. Iedereen die hier meer over wil horen is van harte welkom om te komen. De avond begint om 20.00u, in De Fontein, en zal worden geleid door ds Alfons van Vliet.

Taakgroepenavond 2 november

Een speciale avond met de taakgroepen van De Fontein. Doel is te kijken wat de taakgroepen van plan zijn komend seizoen, of ze daar vragen over hebben en of ze hulp of advies nodig hebben, bijvoorbeeld van andere taakgroepen of van de kerkenraad. Aanvang 19.30 uur, einde ongeveer 22.00 uur. We hopen op een mooie bijeenkomst!

Taakgroep Duurzaamheid

Afgelopen dinsdagavond op de 'nationale dag van de duurzaamheid' is een Convenant getekend door 9 kerken (waaronder De Fontein) in de Grote Kerk. Wellicht heeft u de foto voorop het Friesch Dagblad gezien! Elke deelnemende kerk gaat dit seizoen een duurzame stap maken. De Fontein dus ook! Woensdagavond zijn we als taakgroep hierover bij elkaar geweest. Onze stap is bepaald en daarover hoort u binnenkort meer. Vanuit deze taakgroep willen wij u wijzen op een aanbod vanuit het Jabixhûs. Op 7 zondagmiddagen, waarvan de eerste op 15 oktober om 15.00 uur, willen ze informeel met elkaar in gesprek gaan aan de hand van het boek 'Genieten van genoeg' van Martine Vonk. Onderwerpen als rondkomen met geld, omgaan met spullen, tijd, energie, voeding zullen aan bod komen. Meer informatie is te vinden op de poster op het prikbord in de hal. *Henk Douma, Ellen Okkema, Caroline Doelman en Irene de Vries.*

Algemene berichten

Uitnodiging

Op 16 oktober is onze najaarsbijeenkomst voor ouderen en alleenstaanden in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door ds. Alfons van Vliet. Als gast hebben we de heer Lodewijk Born, journalist bij het Friesch Dagblad. Hij vertelt over wat hij zoal tegenkomt in zijn werk. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen.
Taakgroep Ouderen van De Fontein

Taizédienst

Misschien heb je er wel eens van gehoord of ben je er zelf een keertje geweest: Taizé. Taizé is een jongerenklooster in Frankrijk, waar je een week lang diensten volgt, tot rust komt en in contact komt met jongeren uit verschillende landen. Drie keer per dag is er een kerkdienst, die heel anders is dan dat je hier in Nederland gewend bent. Om de sfeer van Taizé hier naar Nederland toe te halen, wordt er op zondag 5 november om 19:30 uur een Taizédienst gehouden, in De Fontein. Hopelijk zien we je dan!
PS. Voor deze dienst hebben we nog een aantal glazen potjes nodig. Heb je er thuis een aantal staan en wil je ze kwijt? In De Fontein staat een doos waarin de potjes ingeleverd kunnen worden

Bedankt!

2 weken geleden heeft u kunnen lezen dat ik voor een gesprek naar het UWV moest. Omdat ik het vreselijk spannend vond en er zoveel van afhing, heb ik toen gevraagd of u voor mij wilde bidden. Daar is massaal gehoor aan gegeven! Dat heb ik mogen ervaren door de vele lieve berichten en kaartjes (ook die die eerst in een verkeerde brievenbus vielen). Afgelopen zondag preekte ds. Telgenhof over de vele delen die samen één lichaam, één gemeente vormen. Het ene deel heeft het andere nodig om goed te kunnen functioneren. En precies dát is afgelopen week in de praktijk gebleken. Mijn, en uw, gebed is verhoord: ik ben volledig én voorgoed afgekeurd! Door dit besluit zie ik weer licht aan het eind van een hele donkere tunnel en hoop ik nu echt weer vooruit te kunnen en mijn leven weer op te bouwen. Dat zal niet van de één op de andere dag gaan, maar het begin is er. Uit de grond van mijn hart: bedankt! Zo zie je maar weer: we hebben elkaar echt nodig!
Groet, Jolanda Postma

Try-out diensten

In het afgelopen magazine stonden op de jongerenpagina de try-outdiensten fout vermeld. Hierbij de juiste data:
• 15 oktober • 12 november • 10 december

Kerkdiensten

Zondag 15 oktober, 19.00 uur,
Avondgebed in de Grote Kerk
Zondag 22 oktober, 09.30 uur,
ds. Kees Kant, Nijkerk