



Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!

(meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl)

Zondag 24 september – startzondag m.m.v. Impuls

Voorganger ds. Alfons van Vliet
Ouderling Germen van IJs
Diaken Gjalt Mollema
Muzikale begeleiding Impuls en Gerjan Dekkema
Gebedsteam Femke en Gerrit Jan Wolters
Deze zondag is er oppas en kindernevendienst

Liturgie

“Ga mee, samen getuigen in geloof, hoop en liefde”

Voor de dienst: Lied *“Bijeengeroepen uit onze huizen”*
(melodie Lied 913 Liedboek)

Mededelingen

We verbinden ons met God (Stil gebed)

We zingen Lied 797 (Opw.) *“Breng ons samen”*

Inleiding op de dienst

We zingen:

Lied 479 (Hemelhoog) *“Heer, U bent mijn leven”*

Lied 906: 1, 2, 6 en 8 (Liedboek)

Lied 669 (Opw.) *“Adonai”*

Bijbelgedeelte: Kolossenzen 3: 12-17

Korte uitleg

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: *“Heer, U kent mij als geen ander...”*

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

We zingen: *“Mighty tot save”*

Bijbelgedeelte: Mattheus 25: 31-40

Impressie World Servants-groep

Gebed

We zingen: Lied 838: 1, 2 en 4

“O grote God Die liefde zijt...”

Bijbelgedeelte: Psalm 33: 18 en 20-22

Korte uitleg

We zingen: Lied 818 (Opw.) *“Op die dag...”*

Gebed

(kinderen komen terug)

Aankondigen van de collecte

Geboden

Slotlied: Gezang 474

“God roept ons allen tot de daad”

Zegen

Bloemengroet en meeleven

Ziektemeldingen

Wimmie Timmermans

E: ziektemelding@defontein058.nl

1^e Zondag van de herfst: Psalm 145: 1-12

*‘Elke dag zal ik u danken,
altijd zal ik voor u zingen.’*

Psalm 145: 2 (BGT)

Uit de kerkenraad

Wijkgids 2023/2024

Vanaf deze zondag is er weer een papieren wijkgids beschikbaar voor het nieuwe seizoen. Veel informatie van onze wijkgemeente is te vinden op de website, maar niet alles. Een praktisch, handzaam boekje met alle activiteiten, commissies, taakgroepen e.d. inclusief contactadressen.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 2 oktober vergadert de wijkkerkenraad.

Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.

E: scriba@defontein058.nl

Guus Yska, scriba

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06

t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2.

U kunt uw giften ook geven via de Appostel App

Collectedoelen

1e: Diaconie en kerk

2e: Kerk in Actie – Zending

Kindernevendienst: Jesca

Collecte Kerk in Actie Zending

Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Jeugd & Jongeren

Kindernevendienst

Saulus gaat in Jezus geloven

Saulus vervolgt christenen, maar nadat hij de stem van Jezus heeft gehoord, gaat hij in hem geloven. Jezus kiest Saulus uit om voor Hem te werken. Hij mag het

goede nieuws over Hem vertellen (Handelingen 9:1-22).

Gebed

Agenda Gebedswerk

Dinsdag 26 september, 10.00 uur:

gebedskring bij Hanny Wielenga.

Donderdag 28 september, 19.30-20.30 uur:

Interkerkelijk Stadsgebed in Jabixhûs, Vijverstraat 2.

Gebed gevraagd

voor de vervolgde kerk in Mauritanië

In dit land zijn van de 4,9 miljoen inwoners ongeveer 11.000 christen. Bid dat steeds meer mensen het verlangen krijgen het evangelie te verkondigen en dat de kerk zal groeien. Mauritanië kent geen vrijheid van godsdienst. Het is illegaal om de islam te verlaten en een ander geloof aan te hangen. De situatie is daardoor voor bekeerlingen in het hele land zwaar. Bid voor alle christenen in het land.

Taakgroep Vorming en Toerusting

Bijbelverkenning

Dinsdag 26 september is er weer Bijbelverkenning. We lezen de verhalen over Jakob uit het boek Genesis.

Deze dinsdag denken we met elkaar na over Genesis 30: 25-43. We starten om 14.30 uur in zaal 3 van De Fontein. Neemt u zelf uw Bijbel mee!

Pastor Irene de Vries

Algemene berichten

Samen bidden voor onze stad!

Komende donderdag is er weer de gelegenheid om samen met christenen uit allerlei kerken en gemeentes te bidden voor onze stad: het *Interkerkelijk Stadsgebed Leeuwarden*, waar ook wij als Fontein aan meedoen. In Stadsklooster Jabixhûs (Vijverstraat 2), van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. We bidden voor onze stad, voor de kerken, voor de burgerlijke overheid en voor van alles wat speelt en ons gebed kan gebruiken.

Iedereen is van harte welkom, dus u en jij ook!

Ds. Alfons van Vliet

Kunstwerken Arezoo Sakavati

Al geruime tijd heeft u de kunstwerken van Arezoo Salavati kunnen bewonderen in De Fontein. De kunstwerken zijn te koop tegen elk redelijk aannemelijk bod. Arezoo heeft aan materialen en tijd veel geld in de kunstwerken gestoken en wil graag geheel of gedeeltelijk d.m.v. de verkoop de gemaakte kosten gedekt zien.

Mocht u/jij belangstelling hebben voor een of meerdere kunstwerken spreek ons daar dan voor aan.

We zullen dan samen een voor beide partijen acceptabele prijs afspreken. Arezoo Salavati is lid van onze gemeente en afkomstig uit Iran. Haar moeder verblijft in het AZC in Balk en heeft veel hulp nodig. Arezoo is als enige van de familie die dichtbij woont in Leeuwarden en moet vaak gezien de gezondheid van

haar moeder met het openbaar vervoer van Leeuwarden naar Balk (en terug). U/jij kunt de kunstwerken iedere zondag bewonderen in de hal van onze kerk.

Contactpersoon Arezoo Salavati:

Germen en Saakje van IJs

Inbreng van plasticdoppen e.d. in De Fontein

Graag plasticdoppen *apart* inleveren en medicijnstrippen, waxinecupjes en kroonkurken mogen wel bij elkaar verpakt/ingeleverd worden. Er staan in de hal van de kerk twee aparte manden bij de leetuurtafel waar u een en ander kunt inleveren.

Alvast bedankt,
Germen L. van IJs

Om te luisteren

Chris Llewellyn – Honest

Een eerlijk verhaal.

Kerkdiensten

Zondag 24 september, 19.00 uur, Friese Vesper

in de Grote Kerk

Zondag 1 oktober, 09.30 uur, Israëlzondag,

ds. Alfons van Vliet