

**Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!**

(meebeleven kan ook via [defontein058.nl](http://defontein058.nl) en [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl))



**DE FONTEIN**

## Zondag 6 augustus 2023

Voorganger Ds. C. van der Kooi,  
Driebergen-Rijsenburg  
Ouderling Guus Yska  
Diaken Nanne Hoeksma  
Muzikale begeleiding Karel Bijlsma  
Gebedsteam Gerrit Jan en Femke Wolters  
In verband met de zomervakantie is er deze zondag geen oppas, kindernevendienst en tienerdienst.

### Liturgie

Intochtpsalm / intredepsalm Psalm 108: 1 en 2  
Stil gebed  
Votum en groet (hierna gaan allen zitten)  
Lied Psalm 108: 3  
Gebed van verootmoediging  
Genade-verkondiging  
Lied 302: 3  
Leefregel Deuteronomium 6: 4-9  
Lied 302: 2  
Kinderlied: *Het is pas feest als iedereen er is.*  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
Schriftlezing(en):  
Deuteronomium 6: 12-14, Efeziërs 2: 12-13,  
Handelingen 19: 8-20 (door lector)  
Lied 723: 1-2  
Verkondiging: Publieke Werken  
Lied: 655  
Dankzegging en voorbeden  
Slotlied: Psalm 48: 3 en 4  
Zegen  
Gemeente antwoordt met lied 425

### Bloemengroet en meeleven

#### Ziektemeldingen

Wimmie Timmermans

E: [ziektemelding@defontein058.nl](mailto:ziektemelding@defontein058.nl)

#### Diaconie

##### Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06  
t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2.  
U kunt uw giften ook geven via de Appostel App

##### Collectedoelen

1e: Diaconie en kerk

2e: Stichting Leergeld Leeuwarden

#### Stichting Leergeld Leeuwarden

Nog steeds zijn er kinderen in Nederland die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan

### 7<sup>e</sup> Zondag van de zomer: Psalm 78 : 13-22

*'God maakte een pad door de zee,  
en zij liepen over dat pad.*

*God hield het water tegen.'*

Psalm 78 : 13 (BGT)

activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Denk aan schoolreizen, contributie en sport. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

### Jeugd & Jongeren

#### Kindernevendienst

*Het voorbeeld van het feest*

Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe hij naar mensen kijkt, en over hoe mensen daarop kunnen reageren. Op deze zondag staat Lucas 14:15-24 centraal: een voorbeeldverhaal over een feest waarbij de gasten één voor één afzeggen.

#### Zomerperiode

Er is in de zomervakantie geen kindernevendienst. Er staat in de kerk een tafel met kleurplaten, woordzoekers en andere materialen. Tijdens de dienst, na het kinderlied, kunnen kinderen hiermee zelfstandig of met hulp van een ouder aan de slag.

### Gebed

#### Gebed gevraagd

*Gebed gevraagd voor de vervolgte kerk in China*

In China geldt een verbod op het belijden van het geloof of het bijwonen van een kerkdienst voor jongeren onder de 18 jaar. Dit weerhoudt de Chinese kerk er echter niet van om het geloof onder hen te verspreiden. Dank God hiervoor en bid dat de jongeren ondanks de beperking en tegenstand het evangelie zullen aannemen.

Wang Yi is voorganger van een van de bekendste huiskerken in China en werd in december 2018 gearresteerd. Hij heeft een gevangenisstraf van negen jaar en zijn kerkleden maken zich grote zorgen over de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis. Bid voor Wang Yi.

## Algemene berichten

### Update World Servants

Dinsdagnacht 1 augustus 03:50 uur. Het keukenpersoneel opent haar ogen onder het toezicht van de volle maan, die onze verblijfplaats behoorlijk verlicht in de nacht. Hierdoor is de heldere sterrenhemel helaas verdwenen. Hopelijk kunnen we daar volgende week weer van gaan genieten. We hebben ondertussen beredeneerd dat wij hier andere sterren zien dan in Nederland. Aangezien we op hetzelfde moment de nacht ingaan en we ons op een andere plaats op de bolling van de aarde bevinden, zien we andere sterren. Kortgezegd, zitten we op een andere breedtegraad waardoor er andere sterren zichtbaar zijn.



Nu dit mysterie is opgelost, wordt het tijd om onze zinnen weer te zetten op het bouwen. Zin hebben we genoeg, dat stralen de groep en de lokale mensen enorm uit. Op de bouwplaats hangt een gezellig sfeer waarbij er veel wordt gelachen met elkaar. Er worden wedstrijdjes timmeren gehouden: wie heeft de minste slagen nodig om de spijker in het hout te slaan? De lokale mannen slaan de spijker vrijwel altijd op de kop, voor ons is er iets vaker een flop. Uiteindelijk hebben we het behoorlijk onder de knie, met een slag of 5/6 slaan we de 12 cm lange spijkers door het hout heen. Naast het timmeren, wordt er nog steeds veel gestuct. Zowel de binnen- als de buitenkanten van de lokalen worden van een dikke laag voorzien. Ondertussen wordt er door Renate druk geschuurd op overgebleven hout: daar willen we een zitplank voor de schommel van maken. Op het schoolterrein staat namelijk een frame voor een schommel, maar het touw en de zitplank ontbreken. Met een beetje mazzel, ontvangen jullie deze week een foto van de nieuwe schommels. Rond de klok van 17:00 uur, terwijl iedereen zijn wasjes draait en aan het 'douchen' is, kijken Jorian en Jesse elkaar verwonderd aan. Ruiken ze dat nu goed?! De geur van warme zonnebloemolie vanuit de keuken, het zal toch niet niet? En ja hoor! Tijdens het avondeten worden we getraakteerd op gefrituurde aardappels, speklappen van de geit én mayonaise! Kijk die groep eens blij zijn.

Even vergeten ze dat ze ondertussen wat dingen uit Nederland beginnen te missen. Naast de lekkernijen uit Nederland die uitvoerig worden besproken, mist die groep jullie natuurlijk ook wel een beetje. Wat zij nog niet weten, maar jullie wel, is dat we donderdagochtend de groetjes weer gaan printen voor de deelnemers. Ze gaan het vast enorm waarderen om weer van jullie te horen. De afgelopen keer leverde het een heleboel glimlachen en tranen op.

Wilt u ook de groetjes doen, dan kan dit via de website van World Servants: [www.worldservants.nl/groeten](http://www.worldservants.nl/groeten)

### Koffiedrinken

Wordt het in de vakantieperiode erg stil om u heen, in De Fontein kunt u iedere woensdagochtend gezellig een kopje koffie komen drinken. Ook gasten zijn van harte welkom. Ook in de zomerperiode gaan we gewoon door. Om 9.30 u. staat de koffie klaar. *De woensdagochtendkoffieschenkgroep.*

### Bereikbaarheid De Fontein tijdens de zomerperiode

Tijdens de zomerperiode is de kerkenraad minder goed bereikbaar. Wanneer u geen contact kunt krijgen met predikant, pastor, voorzitter of scriba dan is ouderling Reinouw Jellema het aanspreekpunt.

### Om te luisteren

#### *Mission House – Friend forever*

Hoop, troost en vriendschap.

### Kerkdiensten

**Zondag 6 augustus, 19.00 uur,**

Avondgebed in de Grote Kerk

**Zondag 13 augustus, 09.30 uur,**

kandidaat Lydia de Kok uit Groningen