

## ***Pinksterboodschap 2023***

Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.



### **Godslamp**

Afgelopen bijna vijf jaar bezocht ik de meeste van uw kerkenraden en uw voorgangers. In de gesprekken ben ik onder de indruk geraakt van de wijze waarop u de Godslamp brandend houdt in de steden en de dorpen waar u leeft en met elkaar kerk bent.

Met kerkdiensten die u week in week uit viert, soms met een ruim aantal gemeenteleden, soms met een kleine, trouwe groep gelovigen. Met Bijbelverhalen die u leest, liederen die u zingt, gebeden die u opzendt, en met de gemeenschap die u samen beleeft.

U vertelde mij altijd over de vreugden van uw gemeente. Dat waren er veel, en ze waren groot. Deze inspireren u gemeente te zijn en te blijven. Weliswaar niet zonder zorgen over de toekomst, daarover vertelde u mij ook.

Tijdens de gesprekken getuigde u altijd, ieder op uw eigen manier, van uw geloof in de kerk: „Of en hoe de kerk in stand blijft, hangt ten diepste niet af van onszelf, maar van God en van onze Heer Jezus Christus.”

Dan dacht ik: U vertelt van het geloof dat de Heilige Geest ons geeft. En ik zag hoe u in al de mooie en de moeilijke dingen van het kerkzijn bezield werd door de Geest van God, hoe u geïnspireerd was om de vlam van God brandend te houden in uw midden.

Pinksteren vieren is niet alleen wachten op de Heilige Geest en uitzien naar Jezus' Geest. Pinksteren is ook de zegeningen van de Geest tellen, één voor één. Er zijn vlammetjes van Gods Geest die zich op ieder van ons gezet hebben, en ons in vuur en vlam zetten.

Van harte wens ik u allen deze Pinkstergeest toe. Moge de Heilige Geest u bemoedigen, troosten en op z'n tijd vermanen om in het dorp of de stadswijk waar u woont het leven ook heilig te maken. Daartoe heeft God ons geroepen. Houdt de Godslamp brandend!

*Wij delen in het vuur  
dat neerstrijkt op de hoofden,  
de vonk die overspringt  
op allen die geloven.*

*Vuurvogel van de vloed,  
duif boven de Jordaan,  
versterk in ons de gloed,  
wakker het feestvuur aan.*

*Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 687:2*

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,  
Classisdominee Fryslân