

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!

(meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl)



DE FONTEIN

Zondag 26 februari 2023 - Bevestiging pastor Irene de Vries in het ambt

Voorganger ds. Alfons van Vliet
Ouderling van dienst Margreet Mollema
Diaken van dienst Nanne Hoeksma
Organist Gerjan Dekkema
Gebedsteam Gerrit Jan en Femke Wolters
Er is oppas en kindernevendienst

1^e Zondag van de 40 dagen: Psalm 51

'God, geef mij weer een onschuldig hart.

*Maak mij van binnen nieuw,
zorg dat ik trouw blijf aan u.'*

Psalm 51 : 12 (BGT)

Liturgie

Vóór de dienst: Lied 161 *Komt laat ons vrolijk zingen*

Welkom en mededelingen

Aanvangslied:

Lied 121: *'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen*

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 117d: *Laudate omnes gentes*

Verootmoedigingsgebed

Woorden waaruit we leven

Zingen: Lied 978: 1,3 en 4

Aan U behoort, o Heer der heren

Kindermoment, start 40dagenproject **Wie? Wat? Waar!**

Kinderlied *Wie zeg jij dat ik ben?*

Bevestiging Irene

Gezang 487: *De Heer heeft mij gezien en onverwacht*

Bevestigingsformulier en vragen

Bevestiging Irene

Vraag aan gemeente

Zingen: Lied 415: 1 en 2 *Zegen ons, Algoede*

Gebed om het licht van Gods Geest

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-7 en 51-58

Verkondiging

Gezang 474: *God roept ons, broeders, tot de daad*

Lied 789 *Lopen Op Het Water*

Dankgebed en voorbeden,

Collecte/diaconaal moment

Slotlied: *"Jesus Overwinnaar"*

Zegen

Ons antwoord op Gods zegen:

Lied 425: *vervuld van Uw zegen*

Ziektemeldingen

Wimmie Timmermans, E:

ziektemelding@defontein058.nl

Uit de kerkenraad

Maandag 6 maart vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl

Guus Yska, scriba

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06

t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2.

U kunt uw giften ook geven via de Appostel App

Collectedoelen

1e: Diaconie en kerk

2e: Kerk in Actie - Zending

Collecte Kerk in Actie - Zending

Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd.

Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Spaardoosjes 40 dagentijd – "Uit liefde voor jou"

Campagne Kerk in Actie : 22 februari – 6 april 2023

Het hoofdproject van de 40 dagentijd campagne is: de kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen. Vanwege de grote armoede en werkloosheid werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven dan achter. Via Moldavian Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Ouderen bezoeken, een praatje maken, boodschappen

doen. Dat werkt aan twee kanten: zo zijn jong en oud minder alleen!

U kunt dit project steunen en daarmee iets betekenen voor een ander. Hoe dit kan? Door de spaardoosjesactie! Doet u mee? De doosjes worden deze zondag (26 februari) en eventueel nog op zondag 5 maart uitgedeeld. Inleveren kan op Paaszondag 9 april. Meer lezen: kerkinactie.nl/diaconaat/moldavie

Tip: Zie in de 40 dagentijd eens ergens van af en doe het bespaarde geld in het doosje.

Hanny Wielenga, namens de diaconie

Jeugd & Jongeren

Veertigdagenproject: Wie? Wat? Waar!

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we tijdens de kindernevendienst op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag: Wie is Jezus?. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Kindernevendienst: Hij is toch die timmerman?

Jezus geeft uitleg over God, doet wonderen en geneest mensen; de mensen uit de stad van zijn familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus, die toch één van hen is, deze bijzondere dingen doet (Marcus 6:1-6).

Gebed

Agenda Gebedswerk

Dinsdag 28 februari, 10.00 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra.

Gebed gevraagd

voor de vervolgte kerk in Colombia

Dank voor de retraite van lokale partners van Open Doors in Colombia. Bid dat het team in staat zal zijn om Gods Woord te horen en bemoedigd zal worden om gedurende het jaar moeilijke situaties het hoofd te bieden.

Algemene berichten

Bijbelverkenning

De geplande Bijbelverkenning op dinsdagmiddag 28 februari vervalt en wordt verzet naar dinsdagmiddag 21 maart.

Pastor Irene de Vries

Ramen lappen World Servants

Op 4 maart gaat World Servants weer bij gemeenteleden langs om hun ramen te lappen. Kunnen uw ramen wel eer een lapbeurt gebruiken? Dan kunt u zich alleen deze

zondag nog opgeven voor 4 maart. Het inschrijfformulier ligt in de hal bij de World Servantsstand.

Stichting Sta op voor Kinderen

Voor de Stichting Sta op voor Kinderen spaart De Fontein al jaren plastic doppen, medicijnstrips e.d. De opbrengst wordt gebruikt als financiële ondersteuning van onder meer Roma kinderen in Roemenië. Ook gaan daar regelmatig transporten naar toe met kleding. Momenteel is er veel behoefte aan kinderschoenen en willen wij hierbij een oproep doen aan u om eens de kasten na te lopen om te zien of er nog kinderschoenen (tot maat 40) liggen dat u hiervoor beschikbaar wilt stellen. U kunt ze inleveren in De Fontein of bij Saakje van IJS.

Bevestigd in het ambt

Ik hoop vandaag door ds. Alfons van Vliet in het ambt bevestigd te worden als ouderling-kerkelijk werker. Nu ik een vast contract krijg voor mijn werk in De Fontein, vind ik het passend dit ambt aan te nemen. Toen ik startte in 2020 ben ik door ds. Dirk Lof 'in de bediening gesteld'. Dat was een markeerpunt in een viering bij de start van mijn werken als pastor. In de afgelopen twee en een half jaar heb ik ruime ervaring op kunnen doen en nu ontvang ik een vast dienstverband. En daarom vind ik het van waarde, ten overstaan van de gemeente, het ambt op me te nemen. Ik zal voortaan maandelijks bij de kerkenraad aanschuiven.

Pastor Irene de Vries

Zondagsbrief

Mist u al een tijdje de zondagsbrief via de mail? Stuur een bericht en wij zorgen ervoor dat u de brief weer ontvangt.

Kerkdiensten

Zondag 5 maart 09.30 uur,
ds. Gerhard Heeringa uit Dronten