



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Zondag 13 november 2022. Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Jeroen van Olffen uit Menaldum. Organist: Gerjan Dekkema. Ouderling van dienst: Bram Dekker. Alle diakenen hebben dienst. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: ZWO-project. De Avondmaalscollecte is voor de Voedselbank Leeuwarden. Er is oppas, kindernevendienst en tienerdienst. Wij wensen u een goede week toe!

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 1: 1 en 2

Gezegend Hij, die in der bozen raad

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 841: 1, 2 en 4 *Wat zijn de goede vruchten*

Stilte – Bemoediging – Groet – Gebed

Kinderdecaloog (10 woorden, maar dan anders)

Zingen: Lied 316 (4 verzen) *Het woord dat U ten leven riep*

Gebed om de Heilige Geest

Projectlied: *Meer en meer*

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 3: 1-5 (NBV '21)

Zingen: Lied 547: 1, 2 en 3 *Met de boom des levens*

Schriftlezing: Openbaring 22 : 1-2 (NBV '21)

Zingen: Lied 547: 4, 5 en 6 *Met de boom des levens*

Verkondiging, daarna orgelspel

Gebeden (Dankgebeden, voorbeden, stil gebed)

Terugkeer van de kinderen

Dienstdoende diakenen komen bij de predikant staan

Zingen: Lied 568 A, *Ubi Caritas et amor* (Berthier, Taizé)

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 425 *Vervuld van uw zegen*

Heenzending

Zegen

Algemene berichten

Gebedsteam

Vanmorgen zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Saakje van IJs en Dieuwke Jonker. Van harte aanbevolen!

Collectemogelijkheden

U kunt uw gaven ook overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte).

U kunt uw gaven ook geven via de Appostel-app naar het hiervoor genoemde rekeningnummer. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief en in 'Geandewei' vermeld. Van harte aanbevolen! *Taakgroep Diaconie*

Digitaal collecteren

Het is goed te vernemen dat de Apostel-app al door gemeenteleden wordt gebruikt. Echter zijn er wel problemen geconstateerd bij het aanmaken van een

account. Dit blijkt te komen doordat uw e-mailadres al bekend is bij het Kerkelijk Bureau, bijvoorbeeld voor het bestellen van collectebonnen of regelen Kerkbalans. U kunt in dat geval dezelfde inloggegevens gebruiken. Voor het installeren van de Appostel-app is een korte handleiding gemaakt welke u kunt vinden op de website van onze gemeente.

Namens de diaconie, *Harold de Haan*

Punten uit de kerkenraadsvergadering van 7 november

- Enkele leden van de Taakgroep Vorming & Toerusting zijn aanwezig. De activiteiten worden weer opgestart na een inactieve periode. Er wordt geïnventariseerd waar de behoefte aan toerusting ligt bij de kerkenraad, maar ook bij de gemeenteleden. Vanuit de dienst van 25 september zijn al vele ideeën naar voren gebracht.

- Vanuit de AK wordt de stand van zaken gemeld uit 'Kerk op Orde'.

- Het digitaal collecteren is inmiddels geïntroduceerd: Appostel-app.

- Er is nog steeds een vacature voor jeugdouderling. De gemeente wordt opgeroepen om namen in te dienen bij de scriba.

- In de dienst van zondag 22 januari 2023 wordt afscheid genomen van pastor Irene de Vries.

- In de vacante periode vóór intrede van een nieuwe predikant en ná het vertrek van Irene de Vries heeft de wijkkerkenraad de mogelijkheid een beroep te doen op de mobiliteitspool van de PKN voor pastorale ondersteuning.

- Vrijdag 23 december wordt de kerstkuier georganiseerd. *Guus Yska, scriba*

Jongeren meetup!

Donderdag 17 november hopen we elkaar te ontmoeten in De Fontein. Om 18.00 uur start de maaltijd. Jongeren vanaf 12 - 15 jaar zijn dit seizoen ook welkom. Deze groep volgt Attention for You (A4Y) o.l.v. Cor Herder en Hilda Meijering. Na de maaltijd gaan we in drie groepen uiteen. De groep van 16 - 19 jaar gaat onder leiding van Peter en Irene samen verder met het programma 'Overhoop' en de 20+ jongeren bespreken een ethisch onderwerp met elkaar o.l.v. Dirk Sierd. De enthousiaste kookploeg bereidt de maaltijd weer voor. Opgave voor het mee-eten kan tot uiterlijk dinsdagavond 15 november in de verschillende

apps of via Dirk Sierd. Fijn om jullie donderdag de 17e allemaal te ontmoeten.

Groet van de leiding, *Cor, Hilda, Peter, Irene en Dirk Sierd*

Viering Heilig Avondmaal



Op zondag 13 november 2022 mogen we weer **de Maaltijd van de Heer** vieren. Dit avondmaal wordt lopend gehouden. Wij vragen u dan 1,5 meter afstand te houden en de aanwijzingen op te volgen. Bent u niet in de gelegenheid de kerk te bezoeken, dan wordt u hartelijk uitgenodigd het Heilig Avondmaal zo mogelijk **actief met ons mee te vieren** via livestream of de radio. Om de band met u thuis tot uitdrukking te brengen zal aan het begin van de dienst door de diaken de **'kaars van verbondenheid'** worden ontstoken. Doet u actief mee? Zet dan een klein stukje brood, een glaasje wijn of druivensap klaar en wees met ons verbonden door thuis ook een kaarsje aan te steken en zo het Avondmaal van harte met ons mee te vieren! Stem op 13 november via livestream af op de dienst. *U bent genodigd!*

Boom van vraag en aanbod

Op de startzondag is de boom van vraag en aanbod geïntroduceerd. Deze boom is toen goed beplakt met stickers zowel links als rechts. We zijn een aantal weken verder en we zien dat er aan de vraagkant nauwelijks stickers meer zijn. Er zijn echter nog wel stickers met namen aan de aanbodkant. Dit betekent dat er gemeenteleden zijn die graag iemand 'aan tafel' willen ontvangen. Dit geeft u de gelegenheid om uw sticker aan de vraagkant te plakken met daarop uw naam en telefoonnummer. En dan kan er een match gemaakt worden tussen vraag en aanbod. De boom gaat vandaag vanuit de kerkdienst mee naar de koffie. De stickers liggen er vlakbij op een sttafel. Pak uw kans om uw naam op te schrijven en mee te doen! Laten we dit seizoen deze boom van vraag en aanbod goed gebruiken om elkaar op te zoeken en met elkaar 'aan tafel' te gaan. *Pastor Irene de Vries*

Studieavond met Saleem Shalash uit Nazareth

Er is een studieavond op woensdag 16 november met Saleem Shalash uit Nazareth in Nederland. Het thema waarover ds. Saleem Shalash spreekt, is 'Hoe een Arabier liefde voor Jezus én Israël kreeg'.

Ds. Shalash is een Arabier met een rooms-katholieke achtergrond maar op jonge leeftijd zei hij het christelijk geloof vaarwel. Een ongeluk van een vriendin echter, die in haar auto verbrandde, raakte hem diep. Hij vroeg zich af wat de zin van het leven was en begon in de Bijbel te lezen.

Na zijn ommekeer volgde hij een theologische studie aan het Bethlehem Bible College en het Israël College of the Bible in Netanya. In 2009 begon ds. Shalash met een zevental mensen te bidden in zijn eigen huis in Nazareth. Er ontstond een Arabische kerk, die snel groeide. Momenteel telt de baptistengemeente, met de naam Home of Jesus the King Church, 110 leden. Bij een

dochtergemeente in Haifa zijn 17 leden aangesloten. Kenmerkend voor de manier waarop hij zich opstelt, is zijn liefde voor het volk Israël.

Plaats waar de studieavond gehouden wordt is: Stadskerk De Wijngaard Meester P.J. Troelstraweg 147-a, 8919 AA Leeuwarden. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. **Let op: aanmelden is verplicht**, zie ook www.cvi.nl/saleem. Namens de taakgroep Vorming & Toerusting van harte aanbevolen.

Uitnodiging gebedswandeling 19 november

Nadat eerder in oktober een gebedswandeling was georganiseerd op initiatief van stichting Op de Bres voor Nederland en De Terugkeer, kwam binnen de deelnemers in Leeuwarden het verlangen op om vaker zo'n wandeling te organiseren. Het zou geweldig zijn dat we als gelovigen van verschillende kerkelijke achtergronden zo onze eenheid in Christus laten zien en in het openbaar Gods licht laten schijnen. Er is dus een volgende gebedswandeling gepland op zaterdag 19 november: vanaf 14.00 uur verzamelen bij de Oldehove. Een ieder is van harte welkom bij deze wandeling! *Taakgroep Gebed*

Agenda gebedswerk

Dinsdag 15 november, 9.45 uur: Women to Women, bij Anneke de Jong, Waarlamke 19, Dronryp.

Gebed gevraagd voor vervolgte christenen in Bhutan

In het dorp van Prem zijn de meeste burens boeddhist. Ze willen niet dat Prem en zijn gezin een huis bouwen. Het gezin is christen en daardoor kwetsbaar. Wilt u bidden voor Bhutanese christenen? Zij mogen geen ruimtes of gebouwen afhuren voor christelijke activiteiten. Hierdoor zijn er veel huiskerken die geen andere mogelijkheid zien dan te sluiten.

Bid voor Sonam en haar twee zoons. Ze worden door haar ouders onder druk gezet om haar geloof in de Here Jezus los te laten.

Kerkdiensten

Zondag 13 november, 17.00 uur, Choral Evensong in de Grote Kerk

Zondag 20 november, 09.30 uur, Laatste zondag kerkelijk jaar, pastor Irene de Vries.

De tweede collecte is voor PKN – Pastoraat. *Omzien naar elkaar in de naam van Christus*. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord!