



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Pinsterzondag 5 juni 2022

Voorganger: ds. Jan Kooistra uit Dwingeloo. Organist: Karel Bijlsma. Ouderling van dienst: Sjoerd Wijnsma. Diaken van dienst: Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Zending (Zuid-Afrika). Er is oppas en kindernevendienst.

Wij wensen u een goede week toe!

Pinksteren: Psalm 104 : 25-35

*'Ik zal zingen voor de Heer, zolang ik leef.
Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.*

Psalm 104 : 33 (BGT)

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 672: 1, 2, 3, 6, 7

Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen

Intochtslied: Lied 683: 1, 2, 3, 4

't is feest vandaag, 't is Pinksterfeest

Welkom, mededelingen en stil gebed

Aanvangswoord en Groet

Gebed

Leefregel Galaten 5: 16-26

Kinderlied *Bijbelboekenlied*

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-42

Zingen: Lied 144: 1, 2, 3 (ELB)

De Geest des Heren die het leven

Overdenking

Zingen: Lied 670: 1, 3, 4, 6, 7

Kom Schepper God, o Heilige Geest

De kinderen komen terug

Gebed

Collecte vindt plaats bij de uitgang

Slotlied: Lied 675: 1 en 2

Geest van hierboven leer ons geloven

Zegen

Zingen: Lied 425 (NLB) *Vervuld van uw zegen*

Algemene berichten

Gebedsteam

Na de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Peter en Irene de Vries. Van harte aanbevolen.

Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website www.defontein058.nl van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen, etc.

Collectemogelijkheden

Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte). Het doel wordt steeds op de zondagsbrief en in 'Geandewei' vermeld. Van harte aanbevolen!

Taakgroep Diaconie

Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 7 juni vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl
Guus Yska, scriba

Oproep voor thuis-ontvangers papieren zondagsbrief

In de voor-coronatijd ontving iedereen op zondag de papieren zondagsbrief. Tijdens de coronatijd bij aangepaste of geen dienst in de kerk ontving u thuis een papieren zondagsbrief. Nu er weer op 'normale' wijze kerkdiensten worden gehouden, is besloten te stoppen met verspreiding van deze zondagsbrief met ingang van de eerste zondag na Pinksteren (**zondag 12 juni**). De meesten van u zullen weer naar de kerk gaan en hier een zondagsbrief ontvangen, maar het is ons niet bekend wie van u wel of niet naar de kerk kan gaan. Daarom stellen we het volgende voor. Wie **niet** naar de kerk gaat of kan gaan en **wel** ontvangst van de papieren zondagsbrief op prijs stelt, kan contact opnemen met Maarten Kuitert. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail via iemand met een computer. In dat geval blijft u vanaf 12 juni de zondagsbrief ontvangen. De betreffende bewoners in de zorgcentra St. Jozef, Greunshiem of de Hofwijck hoeven **niet** te reageren. Zij blijven de papieren zondagsbrief ontvangen.

Inspiratieavond 'Present zijn in de wijk'

We worden geïnspireerd, we gaan ontdekken en we laten ons raken! Thema: Wie wordt mijn naaste.
Wanneer: dinsdagavond 14 juni. Tijd: 19.30 - 21.30 uur.
Door: Robert Colijn en werkgroep 'presentieplek'

Kampeerweekend

In het weekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni is het jaarlijkse kampeerweekend van De Fontein. Er is volop ruimte voor kampeers, maar ook daggasten zijn van harte welkom. Vrijdagavond staan pannenkoeken op het menu. Zaterdag is er vanaf 14.00 uur sport en spel gevolgd door het Feest. Aanmelden (kampeers, daggasten) kan tot zondag 10 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Hendrik Jonker, Jolanda Postma of Peter de Vries. Aanmelden kan bij Jolanda Postma.

Gastpredikant ds. Jan Tadema, zondag 12 juni

Op 27 oktober 1950 werd Jan Tadema geboren in Leeuwarden. Zijn werk in de kerk begon in 1988 als hulpprediker in de Hervormde Gemeente van Schoonebeek. In Groningen studeerde hij theologie. Tien jaar later, in 1998, werd hij predikant in Ferwerd, classis Dokkum. Vijf jaar daarna werd ds. Tadema naar Strijen geroepen. In die tijd had hij namens de classis Barendrecht zitting in de generale synode. Van 2009 tot zijn emeritaat in 2018 diende ds. Tadema op Urk als predikant van de Gereformeerde Kerk. Na zijn emeritaat is hij in Nijkerk gaan wonen en doet nog pastoraal werk op Urk.

Preekvoorzitter, *Germen L. van IJl*

Agenda gebedswerk

Dinsdag 7 juni, 10.00 uur: gebedskring bij Hanny Wielenga.

Gebed gevraagd voor Tunesië

Bid voor de christelijke leiders die het ontzettend druk hebben en zich overweldigd voelen door het werk. Bid dat ze dicht bij de Here God blijven en Zijn rust en leiding ervaren.

Om te luisteren

CeCe Winans – Believe for it

Een krachtige hymn over hoe God het onmogelijke kan doen.

Kerkdiensten

Zondag 5 juni, 19.00 uur, Cantatedienst in de Grote Kerk.

Zondag 12 juni, 09.30 uur, ds. Jan Tadema uit Nijkerk.

De tweede collecte is voor INLIA.

INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan

vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. In het terugkehrhuis biedt INLIA onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers en helpt hen zich voor te bereiden op terugkeer naar het land van herkomst.