



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Zondag 1 mei 2022

Voorganger is de heer Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag. Organist is Karel Bijlsma. Ouderling van dienst is Romana Bremer. Diaken van dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede is een extra collecte voor Diaconale hulp. Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede week toe!

3^e Zondag van Pasen: Psalm 33 : 1-11

*'Zing een nieuw lied voor hem,
zing vrolijk en maak mooie muziek.'*

Psalm 33 : 3 (BGT)

Liturgie

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 885: 1 en 2

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 231: 1 en 2 (LvdK 1973) *Wij knielen voor Uw zetel neer*

Leefregels

Zingen: Lied 350 (Opw) *Vader vol van vrees en schaamte*

Gebed om de opening van het Woord

Kinderlied: *Geef licht* Marcel en Lydia

De kinderen gaan naar hun dienst

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35

Zingen: Lied 641: 3 en 4

Verkondiging

Zingen: Lied 231: 3 en 4 (LvdK 1973) *U die als Heer der heerlijkheid*

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Lied 125: 1 en 2 (ELB) *Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft*

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 125: 3 (ELB)

Zegen

Zingen: Lied 708: 1 en 6 *Wilhelmus van Nassouwe*

Algemene berichten

Gebedsteam

Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Dieuwke Jonker en Pytsje Dijkstra. Van harte aanbevolen!

Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website www.defontein058.nl van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen, etc.

www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u.

Collectemogelijkheden

Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken naar rekeningnummer NL38 RABO 0146 7466 94 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte).

Uit de kerkenraad

Je bent welkom in de kerk!

Toch nog even je aandacht. Ben je verkouden, benauwd of koortsig blijf dan thuis. Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de kerk, schud geen handen en hoest en nies in je elleboog. Wil iemand afstand houden? Dan respecteren we dat.

Startweekend 2022

In het weekend van 17 en 18 september wordt het startweekend gehouden. Op dit moment is er nog niemand voor de organisatie. Heb je belangstelling en goede ideeën? Neem contact op met iemand van de kerkenraad. Algemeen mailadres: scriba@defontein058.nl

Kerkenraadsvergadering

Maandag 2 mei vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl
Guus Yska, scriba

Informatiebijeenkomst World Servants

Op zondag 8 mei is er na de dienst een informatiebijeenkomst van en over World Servants. Jongeren, ouders en anderen die meer willen weten van World Servants en de projecten van 2023 zijn van harte welkom!

Uitnodiging voor ouderen

Op 9 mei is er een voorjaarsbijeenkomst voor ouderen in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door pastor Irene de Vries uit Leeuwarden. Als gast hebben we Wiebe Biesma uit Heerenveen. Hij komt ons vertellen over zijn rondreis per motor door Noord-Vietnam en laat ons

hiervan ook beelden zien. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Heeft u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen. *Taakgroep Ouderen*

Bijbelverkenning

Dinsdag 3 mei van 14.30 - 16.00 uur komen we weer bij elkaar in De Fontein. We kijken met elkaar naar één van de meest bekende Psalmen, Psalm 23. Zijn er nieuwe mensen die deel willen nemen, meldt u dan aan door te bellen of te mailen via kerkelijkwerker@defontein058.nl. Neem zelf uw Bijbel mee! *Pastor Irene de Vries*.

Kaarsje branden

Wil je een kaarsje aansteken voor iemand die ziek is, iemand die je mist of iemand die je een hart onder de riem wilt steken? Vanaf Paaszondag kan dit elke zondag in onze gedenkhoek bij onze mooie gedenk- en doopkleden. Een kaarsje aansteken is een universeel symbool. Het is een teken van licht, een teken van hoop. Het is een moment om stil te zijn en aan iemand te denken of om te bidden. De kaarsjes kunnen ter nagedachtenis, bemoediging, troost, kracht, verdriet of juist blijdschap worden aangestoken voor of na de zondagse eredienst. *Taakgroep eredienst*

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

De voormalige kosterswoning is zo goed als klaar voor de opvang van zes tot acht Oekraïense vluchtelingen. Wij verwachten de komende weken een groep of familie onderdak te kunnen geven. We werken daarbij samen met de Stichting Takecarebnb. Deze organisatie begeleidt de plaatsing van vluchtelingen. Zij vinden ons aanbod zeer geschikt voor plaatsing van een familie die, om wat voor reden dan ook, moet vertrekken uit de noodopvang. Zodra ze daaraan toe zijn, bespreken we met hen welke hulp ze kunnen gebruiken. Misschien willen ze deelnemen aan

onze kerkelijke activiteiten of willen ze in contact komen met land- en geloofsgenoten.

De afgelopen weken hebben twaalf gemeenteleden hard gewerkt aan het gereedmaken van de kosterswoning. In de volgende fase gaat het vooral om de begeleiding van de vluchtelingen die in de woning verblijven en eventueel voor het organiseren van activiteiten. Wil je daar aan meedoen, mail of bel dan Henk Douma.

Gebed gevraagd voor vervolgte christenen in Centraal-Azië

Bid voor geheime gelovigen in Centraal-Azië. In alle landen van deze regio moeten christenen in niet-geregistreerde huiskerken voorzichtig zijn in wat ze delen over hun geloof in de Here God.

Bid ook voor geheime leiders van deze huiskerken. Zoals bijvoorbeeld Azamat. Hij maakte een overval van de politie mee, terwijl hij voorging in een samenkomst. Hij werd toen bedreigd en psychisch mishandeld. Dank dat het nu, na al die jaren, eindelijk beter met hem gaat.

Om te luisteren

Ben Fuller – Who I am

Hoe een verslaving een leven kan verwoesten.

Kerkdiensten

Zondag 1 mei, 19.00 uur, Cantatedienst in de Grote Kerk.

Zondag 8 mei, 09.30 uur, ds. Kersten J. Bijleveld uit Boornbergum. De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Noodhulp (Nigeria). *Noodhulp en werken aan vrede*. In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terechtgekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.