



Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via [defontein058](http://defontein058.nl), kerkdienstgemist.nl en kerkcomroep.nl)

Paaszondag 17 april 2022

Voorganger is pastor Irene de Vries. Organist Guus Wolters m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk.

De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat. Er is opas en kindernevendienst.

Wij wensen u een goede week toe!

1^e Zondag van Pasen: Psalm 118 : 15-24

*'Op deze dag heeft de Heer overwonnen,
laten we blij zijn en juichen.'*

Psalm 118 : 24 (BGT)

Liturgie

Nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht

Lied 315 (Opw) *Heer uw bloed dat reinigt mij* (Impuls)

Woord van welkom door ouderling/aansteken van de nieuwe Paaskaars

Lied 624: 1 - 3 *Christus onze Heer verrees*

Bemoediging en groet

Lied 799 (Opw) *In eeuwigheid* (Impuls)

Korte inleiding rond het thema 'Bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld'

Gebed om ontferming

Lied 653: 1, 4 en 7 *U kennen, uit en tot U leven*

Leefregel Kol. 1: 12 - 14

Lied 554 (Opw) *Mijn verlosser leeft* (Impuls)

Gebed bij de opening van het Woord

Project kindernevendienst en projectlied

Schriftlezing uit het NT, Lucas 23: 50 - 24: 8

Overdenking

Lied 430 (Opw) *Heer ik prijs uw grote naam* (Impuls)

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Geboden

Slotlied Lied 634: 1 en 2 *U zij de glorie*

Zegen

Na de dienst: Impuls met Lied 680 (Opw) *Mijn redder*

Algemene berichten

Gebedsteam

Vandaag zijn na afloop van de dienst aanwezig voor gesprek en/of gebed: Bram Dekker en Pytsje Dijkstra. Van harte aanbevolen!

Beloofd land in zicht

Vandaag sluiten we het kindernevendienstproject af. Centraal staan Lucas 23:50 – 24:8 en Hebrëeën 3:1. Dankzij Jezus' opstanding zijn de mensen bevrijd. Samen mogen we op weg gaan naar Gods nieuwe wereld.

Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website www.defontein058.nl van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen, etc.

Collectemogelijkheden

Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken naar rekeningnummer NL38 RABO 0146 7466 94 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie en kerk) of 2 (doelcollecte). Het doel wordt steeds op de zondagsbrief en in 'Geandewei' vermeld. Van harte aanbevolen! *Taakgroep Diaconie*

Uit de kerkenraad

Weer naar de kerk?

Van harte welkom! Ben je verkouden, benauwd of koortsig blijf dan thuis. Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de kerk, schud geen handen en hoest en nies in je elleboog. Wil iemand afstand houden? Dan respecteren we dat.

Startweekend 2022

In het weekend van 17 en 18 september wordt het startweekend gehouden. Op dit moment is er nog niemand voor de organisatie. Heb je belangstelling en goede ideeën? Neem contact op met iemand van de

kerkenraad. Algemeen mailadres:
scriba@defontein058.nl

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 4 april

- Met het Kerkelijk Bureau wordt besproken om het digitaal collecteren in te voeren.
- De voorbereidingen voor een feestavond worden gemeld.
- Er is nog geen organisatie voor het Startweekend van 17 en 18 september. Er volgt een oproep in de Geandewei en Zondagsbrief.
- Kerk op Orde: de commissie Pastoraat heeft haar eerste vergadering gehad. Er wordt eerst geïnventariseerd wat in welke wijk aan pastorale activiteiten wordt gedaan. Daarna wordt gekeken naar een vorm van samenwerking binnen de PGL. Naast pastoraat volgen er voorstellen over de bestuursstructuur van de PGL.
- Er is een gesprek geweest met Robert Colijn van de Presentiekerk. Er wordt gekeken wat De Fontein nog meer kan betekenen voor de wijk.
- De voormalig kosterwoning is gereed gemaakt voor eventuele vluchtelingen uit Oekraïne.

Guus Yska, scriba

Kaarsje branden

Wil je een kaarsje aansteken voor iemand die ziek is, iemand die je mist of iemand die je een hart onder de riem wilt steken? Vanaf Paaszondag kan dit elke zondag in onze gedenkhoek bij onze mooie gedenk- en doopkleden. Een kaarsje aansteken is een universeel symbool. Het is een teken van licht, een teken van hoop. Het is een moment om stil te zijn en aan iemand te denken of om te bidden.

De kaarsjes kunnen ter nagedachtenis, bemoediging, troost, kracht, verdriet of juist blijdschap worden aangestoken voor of na de zondagse eredienst.

Taakgroep eredienst

Jongerenontmoeting

Voor onze jongeren tussen 15 en 35 jaar komen we donderdag 21 april weer samen in het Jabixhûs. Vanaf 18.30 uur gebruiken we gezamenlijk de maaltijd. Daarna is er een groep die youth alpha volgt. De overige jongeren verdiepen zich met elkaar in een ethisch thema. Voor opgave en informatie kun je contact zoeken met Dirk Sierd.

Koffiedrinken

U bent elke woensdagmorgen vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur van harte welkom om koffie te drinken in De Fontein.

Agenda Gebedswerk

Donderdag 21 april, 16.00 uur: extra gebedsuur in De Fontein. Eenieder is van harte welkom!

Gebed voor de vervolgte kerk in Afrika

Vandaag is het Pasen: Jezus Christus leeft! Een waarheid die christenen wereldwijd vervult met dankbaarheid en geloof. Bid vandaag voor christenen in Afrika die lijden onder trauma's (vervolging, bedreiging door moslims of andere extremistische groepen). Bid dat de opstandingskracht van de Here Jezus ook in hun leven steeds meer zichtbaar wordt.

Om te luisteren

Brad & Rebekah – Rejoice.

Verheug je, want God is goed.

Kerkdiensten

Zondag 24 april, 09.30 uur, ds. Pieter Beintema uit Leeuwarden. Er is tienerdienst. De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda.