



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via [defontein058](http://defontein058.nl), kerkdienstgemist.nl en kerkoproep.nl)

Zondag 13 maart 2022. Derde Lijdenszondag

Voorganger is ds. Netty de Jong uit Sneek. Organist Karel Bijlsma m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat. Wij wensen u een goede week toe!

Deze zondag is er kinderoppas en kindernevendienst.

2^e Zondag van de 40 dagen: Psalm 27 : 7-14

'Iedereen moet op de Heer vertrouwen. Wees daarom sterk en houd moed.

Vertrouw op de Heer!'

Psalm 27 : 14 (BGT)

Liturgie

Zingen met Impuls: Lied 797 (Opw.) *U brengt ons samen*

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 556: 1, 2, 3 *Alles wat over ons geschreven staat*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Zingen: Lied 919: 1 en 3 *Gij die alle sterren houdt*

Gebed

Zingen met Impuls: Lied 139b *Heer u doorgrondt en kent mij*

Veertigdagenproject "Beloofd land in zicht"

Kinderlied: *Ga je met ons mee?*

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Ex. 13: 3-10

Zingen: Lied 542: 1, 2, 3, 4 *God roept de mens op weg te gaan*

Schriftlezing: Rom. 8: 18-28

Zingen met Impuls: Lied 807 (Opw.) *God van licht wees mijn*

gids

Verkondiging: **Licht, midden in de duisternis**

Zingen met Impuls: Lied 798 (Opw.) *Houd vol*

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Voorbeden en dankgebed

Info over collecte

Slotlied: Lied 166: 1 en 2 (ELB) *Vader, U loven wij* (Mel. Lied

868!)

Zegen, aansluitend Lied 425 *Vervuld van uw zegen*

Dona nobis pacem, pacem.

Dona nobis pacem.

(4x)

Algemene berichten

Gebedsteam

Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor gesprek en/of gebed: Dieuwke Jonker en Menno van der Wal. U vindt hen in het Stiltecentrum, dat is náást de bar rechts de trap op. Van harte aanbevolen!

Collectemogelijkheden

Wanneer u in de dienst aanwezig bent, is er ruimte om uw gaven te geven. U kunt uw gaven ook overmaken naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 of 2. Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de doelcollecte. Van harte aanbevolen! *Taakgroep Diaconie*

Beloofd land in zicht

Vandaag staat de kindernevendienst stil bij Exodus 13:3-10: de Israëlieten krijgen de opdracht om het Paasfeest te blijven vieren.

Weer naar de kerk?

Houd rekening met deze coronamaatregelen: Blijf bij klachten thuis, desinfecteer je handen bij binnenkomst, schud geen handen en hoest en nies in je elleboog. Wil iemand afstand houden? Dan respecteren we dat.

Noodopvang

Natuurlijk wil ook onze gemeente graag vluchtelingen uit Oekraïne helpen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door ons kerkgebouw aan te bieden voor noodopvang, en door vrijwilligers in onze gemeente te zoeken om te helpen waar nodig. De gemeente is blij met ons aanbod maar heeft op dit moment genoeg grote locaties tot haar beschikking. Mocht er toch nog meer ruimte nodig zijn, dan zal de gemeente dat ons laten weten. Wilt u zich alvast aanmelden als vrijwilliger? Dat kan bij Henk Douma.

Wat kun je doen voor Oekraïne?

Als gemeente kunnen we het beste collecteren voor Oekraïne: "Met onze financiële hulp zijn ze het meest geholpen. Met het geld kunnen lokale hulporganisaties goederen kopen voor al die mensen die op de vlucht zijn. Zij weten namelijk goed welke middelen er nodig zijn en hoe ze die het beste kunnen verspreiden." Kerk in Actie werft momenteel geld voor hulp aan Oekraïne via Giro 555. Van harte aanbevolen om via deze weg een bijdrage te leveren aan hulp in Oekraïne.

Taakgroep Diaconie

Bijbelverkenning

A.s. dinsdag 15 maart van 10 - 11.30 uur komen we weer bij elkaar in De Fontein. We willen samen Psalm 8 lezen uit meerdere vertalingen. Neem zelf uw Bijbel mee! Zijn er nieuwe mensen die deel willen nemen, meldt u dan aan door te bellen of te mailen via kerkelijkwerker@defontein058.nl. *Pastor Irene de Vries*

Bijeenkomst kringcontacten op 13 maart na de viering

Vanmorgen komen de kringcontacten bijeen om kennis te maken met nieuwe kringcontacten, elkaar te ontmoeten en ervaringen binnen de kring met elkaar te delen. Onze gemeente is onderverdeeld in 26 kringen. Vanuit de taakgroep pastoraat is sinds september 2020 een herstart gemaakt met het zoeken naar kringcontacten binnen de kringen. Dat heeft geresulteerd in meerdere toezeggingen van gemeenteleden om zich in te gaan zetten als kringcontact binnen hun eigen kring. Twee keer per jaar komen we bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Inmiddels zijn 9 kringen voorzien van een kringcontact.

Pastor Irene de Vries

Jongeren 15 - 35 jaar op 17 maart a.s.

De derde donderdagavond in de maand ontmoeten we elkaar, nu voor de tweede keer in het Stads klooster Jabixhûs, om met elkaar te eten en daarna uiteen te gaan in twee groepen. Hendrik en Dieuwke leiden na de maaltijd de Youth Alpha. Dirk Sierd, Peter en Irene spreken met de andere jongeren over Daniël die vluchteling was en wat dat betekent in onze tijd.

Beste mensen

Met het Sociaal Wijkteam Noord en Oud/Oost hebben wij als diaconie goede contacten. Daarom hebben wij van hen het verzoek gekregen of wij konden helpen met het inrichten van soms een kamer en soms een huis met alles wat hiervoor nodig is. Het gaat over statushouders / asielzoekers of anderen, die om andere redenen weer een kamer of een huis krijgen toegewezen. Dus voor velen.

Kort geleden kregen wij dus het verzoek voor een Afghaans meisje van 18 jaar, dat binnenkort een kamer krijgt. Kunnen we haar en anderen helpen! We willen op deze manier een KRINGLOOP OP AFROEP voor elkaar krijgen. Dit betekent: U zegt wat u nog over heeft, bewaart het bij u thuis, wij bellen u als wij een verzoek krijgen om hulpgoederen, wij halen het bij u op. Bij de diaconie kunt u een lijst krijgen, waarop u opschrijft, wat u nog over heeft. Alvast bedankt, namens de diaconie van de Fontein. Contactadres: Menno Sijtsma, *Samen met en voor elkaar!*

Preek Nelleke Berntsen

Er is desgevraagd een korte samenvatting beschikbaar van de preek van Nelleke Berntsen op zondag 27 februari.

U vindt deze samenvatting bij de leeuurtafel in de hal van de kerk of digitaal ontvangen via germenvanijs@upcmail.nl.

Agenda Gebedswerk

Dinsdag 15 maart, 10.00 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra.

Donderdag 17 maart, 16.00 uur: extra gebedsuur in De Fontein.

Dinsdag 22 maart, 9.45 uur: Women to Women gebedskring bij Anneke de Jong.

Een ieder is van harte welkom!

Gebed voor de vervolgte kerk in Burkina Faso

Bid om Gods bescherming van christenen in dit land. Bid dat Hij voorziet in wat zij nodig hebben. Blijf ook bidden voor vrede in Burkina Faso. Bid voor wijsheid voor de overheid in haar zoektocht naar veiligheid voor het volk.

Kerkdiensten

Zondag 13 maart, 17.00 uur, Choral Evensong in de Grote Kerk.

Zondag 20 maart, 09.30 uur, 4^e Lijdenszondag, ds. Jan Kooistra uit Dwingeloo. De tweede collecte is voor Kerk – Actie – Werelddiaconaat (Indonesië). In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. (NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Straatkinderen Indonesië).