



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Zondag 2 mei 2021

Voorganger is proponent Naomi I. van Lobenstein uit Diever. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Protestantse Kerk – Jong Protestant (JOP). Wij wensen u een goede week toe!

5^e zondag van Pasen: Psalm 119 : 17-24

*'Ik ben blij met uw woorden,
want daardoor weet ik hoe ik moet leven'.*

Psalm 119 : 24 (BGT)

Liturgie

Voor de dienst: Lied 112: 1 en 4 (JdH) *Ik weet in wie ik geloofd heb*

Welkom en mededelingen

Luisteren: Psalm 42:1 en 3 *Evenals een moede hinde*

Stil gebed Bemoediging en groet

Luisteren: Lied 44 (Opw) *Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft*

Leefregels

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging:

Johannes 2: 1-2 (NBV)

Luisteren: Lied 520 (Opw) *Wees mijn verlangen*

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied: *De liefde* (Marcel en Lydia Zimmer)

Schriftlezing: Johannes 16: 16-23 (NBV)

Luisteren: Psalm 130 *Uit de diepten roep ik U*

Verkondiging: Wachten duurt lang!

Luisteren: *Maranatha* (Sela)

Gebed, daarna collectemoment

Luisteren: Slotlied 71 (Opw) *Jezus leeft in eeuwigheid*

Zegen en na de zegen

Luisteren: Lied 708: 1 en 6 (LB) *Wilhelmus van Nassouwe*

Algemene berichten

Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt in mei een kerkdienst uit vanuit de Grote of Sint Martinuskerk in Dokkum, aanvang 10.00 uur.

Gebedsteam

Na afloop van de kerkdienst zijn aanwezig voor gesprek en/of gebed: Peter en Irene de Vries. Ook zijn zij daarna thuis nog tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar onder nummer 058-213 12 92. Van harte aanbevolen!

Collectemogelijkheden

U kunt uw gaven overmaken naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 of 2.

Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de doelcollecte. Het doel is op de zondagsbrief vermeld. Van harte aanbevolen! *Taakgroep Diaconie*

Punten uit de extra kerkenraadsvergadering van 21 april

- Op de agenda stond de evaluatie van het beleidsplan. Alle punten zijn nagelopen. Doelstellingen zouden scherper geformuleerd kunnen worden. Niet alle taakgroepen zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad. Afstemming met de taakgroepen kan beter. Er moet meer gezocht worden naar de raakvlakken dan het benoemen van de verschillen.
- Er wordt teruggekeken naar het jaar 2020. Veel is het afgelopen jaar blijven liggen of minimaal opgepakt. Andere zaken hebben meer prioriteiten gekregen en er zijn vele initiatieven genomen om gemeente te zijn in andere vormen. Het was een jaar van continu schakelen en heroverwegen van beslissingen en het nemen van besluiten naar aanleiding van strenger of soepelere overheidsmaatregelen.
- Verder is er nog gesproken over de financiële situatie van de PGL.
- Twee gemeenteleden hebben positief gereageerd op de vraag of zij het ambt van ouderling op zich willen nemen. De kerkenraad is blij dat zij als ambtsdrager Gods gemeente willen dienen. Een officiële afkondiging volgt nog. De bevestigingsdienst wordt nog bepaald.
- De kerkenraad besluit om vanaf 2 mei weer maximaal 30 bezoekers toe te laten tijdens de diensten.

Jongerenwerker

Onze jongerenwerker Rachèl van Dijkhorst is per 1 oktober 2020 als jongerenwerker begonnen in onze wijkgemeente voor een half jaar. De jeugdouders en kerkenraad ontvangen positieve berichten. De kerkenraad heeft besloten het contract te verlengen tot 1 oktober 2022. Wij wensen Rachèl wederom Gods zegen op haar werk in de gemeente.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 3 mei vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl
Guus Yska, scriba

Weer naar de kerk!

In verband met de verruiming van de maatregelen rondom het coronavirus heeft de wijkkerkenraad besloten dat er vanaf 2 mei weer kerkdiensten gehouden worden met maximaal 30 personen. Voor de diensten op 2, 9 en 16 mei gebeurt dit op uitnodiging, die door de werkgroep wordt verzonden. Daarna is het de bedoeling dat u zich van de voren aanmeldt via dit e-mailadres: weernaardekerkdefontein@gmail.com. Gemeenteleden die niet de beschikking hebben over e-mail krijgen binnenkort een telefoonnummer dat zij kunnen gebruiken om zich op te geven als zij de diensten willen bezoeken.

Vrijwilligers gezocht

De werkgroep 'Weer naar de kerk' heeft dringend versterking nodig van minimaal twee gemeenteleden om het systeem van reserveren en dergelijke te begeleiden. Lijkt het u wat? Meld u dan aan bij de voorzitter van de wijkkerkenraad Willem Dijkstra of voorzitter@defontein058.nl.

A4Y

Vrijdag 7 mei hopen we A4Y te houden in De Fontein. Houd de app in de gaten voor meer informatie!
Peter en Irene de Vries

World Servants

Zoals veel van jullie misschien al hebben gehoord gaat onze reis naar Ethiopië helaas niet door. Wel gaat het geld wat we hebben opgehaald naar het project! Om geld op te halen hadden we vorig jaar een rommelmarkt gepland, waarvoor we al behoorlijk wat spullen hadden opgehaald! Helaas heeft Covid roet in het eten gegooid. De spullen hebben geruime tijd opgeslagen gestaan, maar we zijn nu genoodzaakt om de spullen te verplaatsen naar een andere locatie. Wij zijn op zoek naar een locatie waar we tijdelijk spullen (allemaal in dozen) kunnen opslaan. Nu de maatregelen wat versoepelen, begint het idee een rommelmarkt te organiseren te kriebelen! Het geld komt ten goede van World Servants. Heeft u voor de World Servants groep een garage of andere ruimte? Neem dan contact op met Erwin Koezema namens de World Servants groep De Fontein.

Ds. H. Carlier, gastpredikant op 9 mei

Op mijn zesendertigste ben ik theologie gaan studeren. Eerst de vooropleiding Latijn en Grieks in Kampen, daarna de bachelor en master in Apeldoorn. Naast de studie heb ik mijn 'oude' werk als belastingadviseur voortgezet, zodat het wel wat langer geduurd heeft. Op mijn vijfenvestigste ben ik door mijn vader bevestigd als predikant in Enschede-West binnen de Chr. Gereformeerde Kerk, een bijzonder moment in mijn leven, waar ik God heel dankbaar voor ben. Van Enschede naar Leeuwarden ging geleidelijk. De stad vonden we al leuk, en gek op water waren we ook al, maar je weet als predikant dat het uiteindelijk om iets anders gaat

dan leuk wonen en leven. Uiteindelijk hebben we Gods roeping ervaren om naar Leeuwarden te gaan, dat geeft rust. *Steeds meer leeft ook in onze kerken het idee dat geloof zonder kerk ook wel kan. Hoe speelt u daar als predikant op in; met andere woorden, hoe houdt u uw gemeenteleden in Leeuwarden warm?*

Het Evangelie heeft haar bedding in de gemeente van Christus. Dat is voor mij een diepe overtuiging. Lees de brieven van het Nieuwe Testament er maar op na. We lezen ze vaak alsof ze aan individuele gelovigen zijn geschreven, maar zo is het niet. In de meeste brieven worden gemeenten aangesproken en bemoedigd. En ook in het Oude Testament verzamelt God zich een volk, geen losse individuen. Dat heeft iets heel moois: geloven doe je samen, omdat God zichzelf een gemeente vormt.

Gebed voor de vervolgte kerk in Tunesië

Bid voor eenheid in de Tunesische kerk. Gemeentes worstelen met uitdagingen. Bid ook dat gelovigen blijven zoeken naar de eenheid die bij het Lichaam van Christus past. Marwa is door haar familie uit huis gezet omdat ze in de Here Jezus gelooft. Nu is ze op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Toen extremistische mannen erachter kwamen dat Hamed christen was geworden, beschadigden ze zijn auto. Bid dat Hamed deze aanval op zijn persoonlijke eigendom te boven komt en dat hij vrede ervaart. Bid ook voor zijn aanvallers.

Kerkdiensten

Zondag 9 mei, 9.30 uur, ds. H. Carlier uit Leeuwarden. De tweede collecte is voor Kerk in Actie – Noodhulp *Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen in Libanon*. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vaak leven zij daar in extreme armoede en proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding of met het opzetten van een eigen bedrijf. (NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Noodhulp Syrische vluchtelingen')