



**DE FONTEIN**

**Van de voorzitter, deel 10-2021**

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein,

Voor mij is het een regelmatig terugkerend fenomeen dat ik halverwege de nacht wakker word. De oorzaak is dan vaak gelegen in mijn onderdanen (voor de lezer: hiermee bedoel ik mijn beide benen) die mij uit de slaap halen. Na de laatste operatie in mijn rug is het zenuwstelsel in mijn benen de kluts kwijt, en dat maakt dat mijn nachten één of meerdere malen onderbroken worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, en menig uurtje heb ik al langs zien komen voordat ik weer in slaap val. In de tijd dat ik wakker lig spelen er – voor velen van u wellicht herkenbaar – verschillende gedachten door mijn hoofd. Zo kwam er in één van de afgelopen nachten een Bijbeltekst naar boven die ik eerst niet snel kon thuisbrengen. In de dagen die volgden moest ik wél even zoeken voordat ik de tekst en het bijbehorende Bijbelboek kon vinden waarin het stond.

Uiteindelijk had ik weer een woord te pakken, en met behulp van de concordantie ( wie van jullie heeft die nog? ) bleek het gedeelte in Klaagliederen 3: 22-26 te staan.

“Het zijn de goedertierenheden van de Ene dat het niet met ons gedaan is, dat zijn barmhartigheden niet ten einde zijn; helemaal nieuw zijn zij, ochtend na ochtend, groot is uw trouw! -Hij, de Ene, is mijn deel, zegge mijn ziel, daarom blijf ik wachten op hem; in-goed is de Ene voor wie hoopt op hem, voor de ziel die hem zoekt; in-goed is het stil te wachten op bevrijding door de Ene;”

Denkend aan het feest van Pasen - wat wij deze week gevierd hebben -, vind ik dit gedeelte wonderbaarlijk goed aansluiten bij de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus ...”in-goed is het stil te wachten op bevrijding door de Ene”... In De Naardense Bijbel wordt dit zo bijzonder geaccentueerd, dat mij dit erg aanspreekt. Hoe groot is onze Heer, maar ook “in-goed”!

En hoe bemoedigend is het dan om in de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs in hoofdstuk 5:17 en 21 het volgende te lezen “17: Want al wie één met Christus is, is een nieuwe schepping; al het oude is voorbijgegaan, zie het is nieuw geworden! 21: Hem die geen zonde heeft gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: Gods gerechtigheid, -in eenheid met hem.”

In de Friese taal kom je het woord “yngood” ook tegen, het wordt dan beschreven als “troch en troch goed of poerbêst”. Ik vind dat ook heel erg mooi klinken, het heeft een diepere lading in zich. Daardoor komt het “in-goed” uit De Naardense Bijbel in mijn eigen Friese taal weer veel dichterbij. Zo ook deze beide tekstgedeelten, en dan in het licht van Pasen.

En als u dan nu het idee hebt gekregen dat uw voorzitter in de doorwaakte nachten alleen maar Bijbelteksten te binnen schieten, wel ... dan moet ik u teleurstellen. Heel vaak ben ik in de afgelopen nachten aan het bedenken geweest hoe een bepaalde elektrotechnische klus bij ons thuis geklaard moest worden. En als de oplossing dan gevonden werd, en ik deze de volgende ochtend nog wist, kon ik daarmee aan de slag en de oplossing uitwerken. En daar kan ik dan ook weer van genieten!

Mocht u behoefte hebben om te reageren op dit schrijven, of wilt u eens met mij een gesprek hebben dan kan dat natuurlijk. Stuur mij dan een mailtje: voorzitter@defontein058.nl, bellen kan ook: 058 - 2667750

Met een hartelijke groet, Willem Dijkstra  
Bijbelgedeelten zijn afkomstig uit De Naardense Bijbel