



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Zondag 11 april 2021

Voorganger is pastor Irene de Vries. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda. Wij wensen u een goede week toe!

2^e zondag van Pasen: Psalm 111

'Alles wat de Heer doet, is mooi en goed, hij is altijd rechtvaardig.

De Heer doet wonderen, niemand mag ze vergeten.

Hij is vol liefde, hij is goed voor zijn volk.'

Psalm 111 : 3-4 (BGT)

Liturgie

Luisteren voor de dienst: Lied 601: 1 en 3 *Licht dat ons aanstoot in de morgen*

Woord van welkom

Luisteren: Lied 642: 1, 4 en 8 *Ik zeg het allen dat Hij leeft*

Bemoediging en groet

Luisteren: Psalm 149: 1 – 3 *Halleluja! laat opgetogen*

Leefregel

Gebed om ontferming

Korte inleiding rond het thema '**een nieuw begin**'

Luisteren: Lied 554 (Opw) *Mijn verlosser leeft*

Gebed bij de opening van het Woord

Lied kindernevendienst *Deep, deep, deep*

Schriftlezing: Lucas 9:23-26 en 1 Johannes 1: 1 - 10

Luisteren: Lied 642 (Opw) *De rivier*

Overdenking

Luisteren: Lied 315 (Opw) *Heer, uw bloed dat reinigt mij*

Gebeden

Luisteren: Lied *De zegen*

Zegen

Luisteren na de dienst: Lied 832 (Opw) *Jezus overwinnaar*

Algemene berichten

Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen, etc. www.defontein058.nl. Omrop Fryslân zendt in april een kerkdienst uit vanuit de Redbadkerk in Jorwert, aanvang 10.00 uur.

Problemen website kerkdienstgemist.nl

Afgelopen week hebben wij vernomen dat er nog altijd problemen optreden bij het kijken van een onlinedienst via de website kerkdienstgemist.nl.

Problemen in de zin van haperingen in het beeld en het wegvallen van geluid. Hierdoor wordt het volgen van een dienst er niet leuker op en wellicht zijn er mensen al om die reden afgehaakt om via de site te kijken.

Het beamerteam heeft inmiddels contact gehad met de helpdesk van de website en het probleem leek te liggen bij de instellingen van de computer van de kerk.

De snelheid van de informatieoverdracht tussen de computer in de kerk en de computers of tv's thuis was te snel voor sommige systemen, waardoor er thuis haperingen konden ontstaan.

Inmiddels zijn de instellingen aangepast en zouden er geen problemen meer moeten zijn. Volgens ons kunt u dus weer met een gerust hart de uitzendingen van De Fontein live (of later) volgen. Hartelijke groet namens het beamerteam, *Jolanda Postma*

Collectemogelijkheden

Door de online kerkdiensten kunnen momenteel geen fysieke collectes plaats vinden. Uw bijdrage blijft echter hard nodig om het kerkelijk werk mogelijk te maken. U kunt uw gaven overmaken naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 of 2.

Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de doelcollecte. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld en ook in 'Geandewei'. Van harte aanbevolen!

Taakgroep Diaconie

Startweekend 2021

In het weekend van 11 en 12 september wordt het startweekend gehouden. Thema: 'Van U is de toekomst'. Op dit moment is er nog niemand voor de organisatie. Heb je belangstelling en goede ideeën? Neem contact op met iemand van de kerkenraad. Algemeen mailadres: scriba@defontein058.nl.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 3 mei vergadert de wijkkerkenraad weer (online). Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl
Guus Yska, scriba

A4Y

Vrijdag 16 april is er weer A4Y online. Deze avond wordt geleid door Rachèl en Tom.

20+

Donderdag 15 april zoeken de 20-plussers elkaar online weer op onder leiding van Peter en Irene de Vries.

Fryslân foar Rwanda

Er is een nieuwe actie bedacht om al die gemeentes die hierbij betrokken zijn, op een andere manier erbij te betrekken. Iedereen kan een zakje bloemenzaden kopen voor 2,50 euro per zakje. Deze bloemen zijn in trek bij honingbijen en natuurlijk ook mooi om te zien. Met de inhoud van een zakje kun je 3 m² inzaaien. Hanny Wielenga en Dirk Lof hebben een voorraad ingeslagen en bij hen kunt u uw bestelling plaatsen. Zij brengen het dan bij u thuis met een briefje waarop staat hoe u kunt betalen. Van harte aanbevolen door uw diakenen voor het Werelddiaconaat.

Oude Paaskaars

Wat gebeurt er met de oude Paaskaars? Staan die ergens op een rijtje in de kerk? Misschien vraag je je dat wel eens af, want na een jaartje branden op 52 zondagen en nog wat andere bijzondere diensten is de kaars bij lange na niet opgebrand. Zonde om weg te doen. Dat gebeurt natuurlijk ook niet.

Elk jaar na Pasen gaat de Paaskaars van het voorgaande jaar naar een gemeentelid. De taakgroep Eredienst overlegt wie ervoor in aanmerking komt. Dit is een moeilijke keuze, want zovelen van ons kunnen deze morele ondersteuning goed gebruiken. Weet daarom dat het weggeven van de kaars een symbolisch geschenk is voor ons allemaal!

Dit jaar gaat de oude Paaskaars als een welgemeende en hartelijke groet en ook ter bemoediging naar Afshin en Sara Moteghabel Fard. We hopen dat de kaars bij hen nog vele uren zal branden.

Taakgroep eredienst

Gebed voor vervolgte christenen in Ethiopië

Toen ze christen werd nam de druk op Manayesh al toe, maar toen haar man overleed bereikte de spanning tussen haar en haar burens een hoogtepunt. "Ze namen mijn os weg en vernielden mijn huis." Omdat de burens haar het leven zuur maakten, overwoog Manayesh te verhuizen met haar 4 kinderen, maar ze wist niet waarnaartoe. Partners van Open Doors ontfermden zich over haar, ze gaven geld waarmee Manayesh 2 ossen en wat schapen kon kopen. Ook kreeg ze de kans haar huis te herstellen. Tegenwoordig heeft Manayesh een goedlopende schapenboerderij. Manayesh vraagt gebed voor de niet-gelovige mensen om haar heen. "Met Gods hulp kunnen ze veranderen. Wanneer Zijn Geest met ons is, als Hij ons zegent en als wat Hij heeft gedaan echt tot ons doordringt, verandert ons hele leven."

Om te luisteren

Diverse muzikanten – Be still my soul.

Tijdloze en bekende melodieën van aanbiddingsliederen.

Kerkdiensten

Zondag 18 april, 9.30 uur, mevrouw Nelleke Berntsen. De tweede collecte is voor het Missionaire werk in de Protestantse Gemeente Leeuwarden.