



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via [defontein058](http://defontein058.nl), kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Zondag 7 maart 2021. Vierde Lijdenszondag

Voorganger is mevrouw Nelleke Berntsen. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Gjalt Mollema. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Zending. Wij wensen u een goede week toe!

7 maart, 3^e zondag van de 40 dagen: Psalm 19 : 8-15

'De woorden van de Heer zijn volmaakt, en ze gelden voor altijd.

De wetten van de Heer zijn betrouwbaar, ze zijn allemaal goed.'

Psalm 19 : 10 (BGT)

Liturgie

Welkom, mededelingen en stil gebed

Intochtslied: Psalm 42: 1 *Evenals een moede hinde*

Votum en groet

Luisteren: Psalm 42: 3 *Hart onrustig, vol van zorgen*

Gebed om ontferming en de Heilige Geest

Luisteren: Lied 315 (ELB) *U die mij geschapen hebt*

Kindermoment: filmpje Bijbel Basics en daarna het projectlied *Achter U aan*

1^e Schriftlezing: Exodus 20: 1 t/m 17 (NBV)

Luisteren: Lied 119: 1 en 2 (LB) *Welzalig wie de rechte wegen gaan*

2^e Schriftlezing: Romeinen 7: 14 t/m 25 (NBV)

Luisteren: Lied 203 (ELB) *Genade zo oneindig groot*

Verkondiging

Luisteren: Lied 834: 1, 2 en 3 (LB) *Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht*

Gebed en het Onze Vader

Collectemoment (PowerPoint)

Luisteren: Lied 653: 1 en 7 (LB) *U kennen uit en tot U leven*

Zegen

Slotlied: Lied 416 (LB) *Ga met God en Hij zal met je zijn*

Algemene berichten

Veertigdagenproject: Een spoor van liefde

Vandaag staat Johannes 14:1-7 centraal: Jezus vertelt dat de mensen door Hem God de Vader kunnen kennen en bij Hem kunnen komen.

Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen, etc. www.defontein058.nl. Omrop Fryslân zendt in maart een kerkdienst uit vanuit de Oase in Drachten, aanvang 10.00 uur.

Collectemogelijkheden

Door de online kerkdiensten kunnen momenteel geen fysieke collectes plaats vinden. Uw bijdrage blijft echter hard nodig om het kerkelijk werk mogelijk te maken. U kunt uw gaven overmaken naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 of 2. Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de doelcollecte. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld en ook in 'Geandewei'. Van harte aanbevolen!
Taakgroep Diaconie

Gebedsteam

Na afloop van de online-kerkdienst zijn vandaag tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor gesprek en/of gebed: Dieuwke Jonker en Pytsje Dijkstra. Van harte aanbevolen!

Nog geen bezoekers

De wijkkerkenraad heeft besloten de komende 2 weken nog geen bezoekers te ontvangen in de diensten. We vinden het op dit moment nog te risicovol om gemeenteleden te ontvangen in de kerk. Over 2 weken willen we kijken hoe de ontwikkelingen gaan en nemen dan opnieuw een besluit. Dit betekent dat de diensten van 7, 10 en 14 maart alleen online te volgen zijn. Wel heeft de kerkenraad besloten dat Impuls kan meewerken aan de dienst van 14 maart.

Vacatures

Aan u en jou wordt weer gevraagd namen door te geven van gemeenteleden die gevraagd kunnen worden voor ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken of een andere taak in een van de taakgroepen. Door een goede bezetting van de wijkkerkenraad en de taakgroepen is de continuïteit van de wijkgemeente gewaarborgd. Uw en jouw betrokkenheid worden zeer op prijs gesteld. De namen kunnen worden doorgegeven aan de scriba E: scriba@defontein058.nl. De wijkkerkenraad dankt u en jou voor het meedenken. Gemeente zijn doen we samen.

Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 6 april vergadert de wijkkerkenraad weer (online). Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.

E: scriba@defontein058.nl. *Guus Yska, scriba*

Marcel en Lydia Zimmer

Eind vorig jaar hebben we met elkaar (live en online) kunnen genieten van een prachtige familiedienst met Marcel en Lydia Zimmer. We hadden hen ook uitgenodigd om een kinderconcert te geven op 7 februari jl. Helaas is dat niet door gegaan, maar uitgesteld naar een tijd waarin het allemaal weer kan. Toch kunnen we met elkaar blijven genieten van deze lieve mensen: tijdens de Veertigdagentijd verzorgen zij elke woensdagavond om 18:45 uur een Paasmomentje (vooral voor kinderen) waarin ze samen zingen en toeleven naar Pasen.

Dit is te bekijken via het YouTubekanaal:

<https://www.youtube.com/user/celmar777>. Als je het gemist hebt, kun je het later in de week gewoon nog een keer terug kijken. Doen! *Taakgroep Eredienst*

Met elkaar Voor elkaar

Op 1 maart kregen we als diaconie van De Fontein van een sociaal Wijkteam Noord een hulpvraag. Kunnen jullie als diaconie ons helpen. Het gaat om een aanvraag voor een Marokkaans echtpaar. Zij leven in armoede en hebben zeer weinig in hun huis. Wat zij nodig hebben is: twee hoofdkussens, gordijnen voor de slaap- en woonkamer, hanglampen (boven de eettafel, in de hal, keuken en slaapkamer), tafellampen (in woonkamer), spiegel, servies (borden, messen, vorken, glazen, bekers), pannen om te koken, handdoeken, theedoeken, dekbed/deken, nachtkastje, tv-meubel, herenfiets, magnetron. Zou dat 'met elkaar voor elkaar' toch weer lukken! Bedankt namens jullie diaconie, *Menno Sijtsma*

"De geschiedenis herhaalt zich ... totdat!"

Op dinsdag 23 maart is er in Leeuwarden een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: " ... Totdat". De bijeenkomst vindt plaats in de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden. De aanvang is om 19.30 uur, toegang is gratis.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. **Aanmelding is verplicht** via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

Gebed voor vervolgde christenen in Somalië

Het is onmogelijk om in Somalië uit te komen voor je christen-zijn. Toch koos Faith (18) ervoor om Jezus Christus te volgen. Uit angst voor de reactie van hun omgeving, doet het gezin van Faith er alles aan om deze bekering geheim te houden. De vader van Faith zet haar regelmatig onder druk om haar geloof op te geven. Maar Faith wil zich graag blijven verdiepen in het christelijk geloof. Dank de Here God voor de dappere keuze die zij heeft gemaakt. Bid dat Hij

haar zegent en bid dat Faith een lichtend licht en een zoutend zout is voor haar omgeving.

Kerkdiensten

Woensdag 10 maart, 19.30 uur, Biddag, de heer Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag. De ene collecte is bestemd voor de Voedselbank Leeuwarden.

Zondag 14 maart, 9.30 uur, Vijfde Lijdenszondag, pastor Irene de Vries. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat. *Ondersteuning diaconaat in arme regio's*. Armoede in Nederland is een groeiend probleem. Armoede gaat vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten wetsbare gezinnen niet in de kou staan. (NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland).