



## Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

### Zondag 28 februari 2021. Derde Lijdenszondag

Voorganger is ds. Bart Visser uit Leeuwarden. Ouderling van dienst is Jan Meijering. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN / Missionair werk. Wij wensen u een goede week toe!

#### 28 februari, 2<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen: Psalm 16

*'Bescherm mij, God, bij u ben ik veilig.'*

Psalm 16 : 1b (BGT)

#### Liturgie

Welkom, mededelingen en stil gebed

Aansteken van een kaars

Luisteren: Lied *Stil, mijn ziel wees stil*

Woord van vertrouwen en groet namens God

Luisteren: Psalm 130 (Psalmen voor nu)

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Woorden voor ons leven – Psalm 51: 1-11

Luisteren: Psalm 51 (psalmproject)

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment met filmpje en lied *'Achter U aan'*

Schriftlezing: Johannes 12: 1 - 11

Verkondiging

Luisteren: Lied 462 (Opw) *Aan uw voeten, HEER*

Dankgebed en voorbede

Aandacht voor de collectes

Luisteren: Psalm 146 medley

Zegen

Luisteren: Lied 616 (Opw) *Houd me dicht bij U*

hard nodig om het kerkelijk werk mogelijk te maken. U kunt uw gaven overmaken naar rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 van de Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte 1 of 2. Collecte 1 is voor Diaconie en Kerk, collecte 2 is de doelcollecte. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld en ook in 'Geandewei'. Van harte aanbevolen! *Taakgroep Diaconie*

#### Kerkenraadsvergadering

Maandag 1 maart vergadert de wijkkerkenraad weer online. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.

E: scriba@defontein058.nl. *Guus Yska, scriba*

#### Marcel en Lydia Zimmer

Eind vorig jaar hebben we met elkaar (live en online) kunnen genieten van een prachtige familiedienst met Marcel en Lydia Zimmer. We hadden hen ook uitgenodigd om een kinderconcert te geven op 7 februari jl. Helaas is dat niet door gegaan, maar uitgesteld naar een tijd waarin het allemaal weer kan. Toch kunnen we met elkaar blijven genieten van deze lieve mensen: tijdens de Veertigdagentijd verzorgen zij elke woensdagavond om 18:45 uur een Paasmomentje (vooral voor kinderen) waarin ze samen zingen en toelevens naar Pasen. Dit is te bekijken via het YouTubekanaal:

<https://www.youtube.com/user/celmar777>. Als je het een keer gemist hebt, kun je het later in de week gewoon nog terug kijken. Doen! *Taakgroep Eredienst*

#### Met elkaar Voor elkaar

Dit staat nog steeds op het bord bij de kar van Samen Delen in onze Fontein. Het aanbod voor onze dakloze medemens was overweldigend. Onze grote dank daarvoor. Met elkaar, voor elkaar krijgt steeds meer een warmer gevoel. Met vriendelijke groeten, namens de diaconie: *Menno Sijtsma*

#### Algemene berichten

##### Veertigdagenproject: Een spoor van liefde

In het kindernevendienstproject staat Johannes 13:1-5, 12-17 centraal: Jezus wast de voeten van zijn leerlingen en vraagt hen om zijn voorbeeld te volgen door elkaar te dienen.

##### Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen, etc. [www.defontein058.nl](http://www.defontein058.nl). Omrop Fryslân zendt in februari een kerkdienst uit vanuit de Kruiskerk in Burgum, aanvang 10.00 uur.

##### Collectemogelijkheden

Door de online kerkdiensten kunnen momenteel geen fysieke collectes plaats vinden. Uw bijdrage blijft echter

### **Biddag voor gewas**

In de weken voor 10 maart (Biddag voor gewas) hielden wij altijd een inzameling voor de voedselbank. Helaas lukt dit niet meer tot de tijden weer veranderd zijn. Daarom willen wij jullie vragen om de voedselbank te steunen door jullie digitale collecte te storten op het rekeningnummer van onze wijkkas o.v.v. "Voedselbank". De diaconie zorgt ervoor dat het op de juiste plaats komt. Bedankt voor alles. *Jullie diaconie*

### **Plasticdoppen en aluminium medicijnstrippen sparen**

Nu de kerk op zondagmorgen nog niet open is en u de gespaarde doppen en strips niet kunt meenemen, willen wij de mensen die wel graag hun gespaarde doppen en strips kwijt willen in de gelegenheid stellen om het gespaarde in te leveren in de kerk op vrijdagochtend tussen 9.00 en 10.30 uur. U kunt het ook rechtstreeks inleveren bij **Stichting Sta Op voor kinderen**, Floris Versterstraat 3 (oude Technische School bij de Parkkerk) op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 -13.00 uur. De opbrengst van de doppen en de aluminium strips is bestemd voor weeskinderen in Roemenië en Oekraïne. Zo werkt u mee aan een schoner milieu.  
*Coördinator Germen L. van IJs*

### **Gebed voor vervolgte christenen in India**

Dominee Markus werd met 10 anderen lastiggevallen door dorpsgenoten. Die zeiden dat de christenen hun geloof moeten afzweren. Toen Markus hier later een klacht indiende bij de politie, werd hij weggestuurd. Bid om bescherming voor hem en de anderen christenen. Bid voor Sakina en haar man: zij werden door de politie en radicale hindoes aangevallen en hun huis werd vernield. Divyam (zoon van een pastor) werd vals beschuldigd van moord. De daders gaan vrijuit, maar Divyam werd gevangengenomen. Bid in Gods bescherming en wijsheid voor hem en zijn familie. Bid ook voor Pinky (15 jaar): een hindoeïstische man brak in bij het huis van haar ouders en verkrachtte haar. De man zit nu gevangen, maar zijn familie bedreigt Pinky en haar familie.

### **Om te luisteren**

#### ***Het laatste lied – Dwars door alle tranen heen***

Het einde is een nieuw begin, de dood verliest, het leven niet. Het laatste woord is aan God, aan God alleen.

### **Kerkdiensten**

**Zondag 7 maart 9.30 uur, Vierde Lijdenszondag**, mevrouw Nelleke Berntsen. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Zending. *Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten*. Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook de Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!  
*(NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon)*

**Woensdag 10 maart, 19.30 uur, Biddag**, de heer Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag. De ene collecte is bestemd voor de Voedselbank Leeuwarden.