



DE FONTEIN

Van de voorzitter, deel 5-2021

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein,

In de afgelopen dagen mochten mijn vrouw en ik luisteren naar een paar overdenkingen uit het boekje Joël. In de Bijbel in Gewone Taal staat het volgende over deze profeet: **“Joël, de zoon van Petuel, was een profeet. De Heer sprak tegen hem. Nu volgt wat Joël van de Heer moest zeggen”.**

Dat alleen al is bijzonder! Joël kreeg een opdracht en moest profeteren. En wat deze profeet moest zeggen aan het volk Israël was niet gering. Het is een klein boekje, dus in één keer te lezen. Wat je dan te lezen krijgt in het hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 2 vers 17 is heftig. Ronduit beklemmend en met een dreigende toon. Moeten wij ons zo de dag van de Heer voorstellen, was de reactie van de persoon die de Bijbelgedeelten van een reactie voorzag?

Wij hebben toch een heel ander beeld van de wederkomst van onze Heer, of zijn wij wellicht uit het oog verloren dat er meer speelt dan wij (graag) willen zien. De eerste helft van de profetie is die met rampen, oorlogen, nacht en verschrikkingen. Hoofdstuk 2 vers 10 en 11 vertelt over het leger van de Heer. Groot en machtig, en niet te stoppen.

En dan na hoofdstuk 2: 18 komt er een kanteling in deze profetie! In vier blokjes gaat Joël profeteren hoe de Heer zijn volk gaat redden! Wat een geweldige profetie, en wat een toekomstperspectief komt hierin naar voren! Niet alleen voor het volk Israël, “maar iedereen die mij om hulp vraagt , zal kunnen vluchten. Want er zal een veilige plaats zijn op de berg Sion, in Jeruzalem. Dat beloof ik. Iedereen die ik uitkies, zal in leven blijven”. (Joël 3: 5)

Als je verder leest, kom je tot de ontdekking dat al het kwaad door de Heer op de oordeelsdag zal worden vernietigd. Het deed mij denken aan één van de doeken van de onlangs overleden Jan Kooistra uit Veenwouden (galerie in Dokkum) over de terugkeer van Jezus Christus. Geïnspireerd op De Openbaring heeft hij een indringend, maar meesterlijk doek gemaakt. Wij mochten het al eens laten zien in De Fontein.

Dat er veel kwaad in deze wereld is, hoef ik u niet te vertellen. Even een drietal voorbeelden: Met verbijstering heb ik de afgelopen tijd gekeken naar het debat rondom de toeslagen. En wat er nu aan de hand is met de adoptie van kinderen. Wat een verdriet en vragen brengt dit wel niet zich mee. Je maag gaat zich bijna omdraaien van al het leed dat naar boven komt. Vervolgens een actiegroep die de leden van het gerechtshof wantrouwt, en deze wil “wraken”, dit geeft mij een nare smaak in de mond.

“Want de dag dat Ik kom, is dichtbij” zegt de Heer door de mond van zijn profeet. (Joël 4: 14b)

Zien wij uit naar de komst van de Heer? Of vervult het ons met angst en vrees, en willen wij hier liever niet te veel bij stil staan?

In De Openbaring 22: 6 staat: “ Toen zei Jezus Christus tegen mij: “Alles wat je gehoord hebt, is betrouwbaar en waar. God, de Heer, bepaalt wat zijn profeten (dus ook Joël) vertellen.

En hij heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gaat gebeuren. Want het duurt niet lang meer voordat ik kom.” Gelukkig zijn dus de mensen die doen wat er in dit boek staat!”



Binnenkort komt Jezus terug! Daar geloof ik in en vertrouw ik op. Openbaring 22: 12 "Jezus zegt: Luister, ik kom snel! En ik zal aan iedereen geven wat hij verdient. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de eerste en de laatste."

Laten wij vertrouwen op Zijn belofte en uitzien naar zijn komst! Ja, kom Heer Jezus!

Mocht u behoefte hebben om te reageren op dit schrijven , of wilt u eens met mij een gesprek hebben dan kan dat natuurlijk. Stuur dan een mailtje naar voorzitter@defontein058.nl, bellen kan ook: 058 - 2667750.

Met een hartelijke groet,
Willem Dijkstra

NB:

Alle Bijbelgedeelten komen uit de BGT (Bijbel in Gewone Taal); deze Bijbel heeft een afwijkende nummering en tekstindeling.

Nieuwe Studentenpastors in Leeuwarden

In december 2020 ontving het bestuur van de Stichting Studentenpastoraat Leeuwarden (SPL) het positieve bericht dat de ingediende aanvraag is gehonoreerd. Het werk van het studentenpastoraat in Leeuwarden kan daarmee, na het emeritaat van studentenpastor Rein Veenboer, worden voortgezet.

Wat de invulling van het studentenpastoraat betreft was de wens van het bestuur om goed aan te sluiten bij de wensen van aangesloten kerken en de hogeschool. De hogeschool als basis/werkplek op NHL Stenden blijft in stand. Daarnaast wordt meer ingezet op contacten met studenten en studentenverenigingen, inclusief aandacht voor studentenwelzijn.

Wat aanvankelijk begon als meedenken over de toekomst van het studentenpastoraat in Leeuwarden, met Jan Jaap Stegeman (predikant te Leeuwarden/PGL) en Dirk Sierd de Vries (predikant in opleiding met stage in Leeuwarden/PGL) gingen deze gesprekken over in de daadwerkelijk invulling van de vacature.

Dat is voor het bestuur van SPL-aanleiding geweest met Jan Jaap en Dirk Sierd in zee te gaan. De benoeming is voor beiden voor vijf jaar en elk voor de helft van de vacature.

Een mooi startmoment, van hun werkzaamheden per 1 maart a.s., zou de bevestiging zijn van de nieuwe studentenpastores in het midden van de gemeente.

Omdat Dirk Sierd nog geen voltooide predikantsopleiding heeft binnen de PKN, bleek eind januari 2021 dat een bevestiging als studentenpredikant op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. In overleg met universitair docent kerkrecht Dr. Mr. K.W. de Jong is toen, om toch de verbinding te benadrukken met de wijkgemeente van Dirk Sierd, aan de kerkenraad van De Fontein het voorstel gedaan om hem te benoemen als ouderling met bijzondere opdracht. Met deze opdracht wordt ook de band met het studentenpastoraat tot uitdrukking gebracht en vormt De Fontein de uitvalbasis van de nieuwe studentenpastor.

Dirk Sierd en Jan Jaap zullen in een dienst op 28 februari a.s. in de Grote Kerk bevestigd worden als predikant en ouderling met bijzondere opdracht voor hun werk als studentenpastores.

Bestuur van de Stichting Studentenpastoraat.