



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl)

Zondag 17 januari 2021

Voorganger is ds. Alfons van Vliet uit Bolsward, m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Nanne Hoeksma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor PKN / Ondersteuning gemeenten. Wij wensen u een goede week toe!

17 januari, 2^e zondag na Epifanie: Psalm 96

'Zing een nieuw lied voor de Heer! Heel de aarde moet voor hem zingen.

Zing voor de Heer en dank hem. Vertel aan alle volken, elke dag:

'De Heer bevrijdt ons. Hij is machtig, hij doet wonderen''

Psalm 96 : 1-3 (BGT)

Liturgie

Vóór de dienst: 'Vol ontzag', daarna zingen we in ons hart mee: 'Wie naar U opzien'

Welkom, mededelingen en stil gebed

Aanvangslied: Lied 721 (Opw.) *Heerser over al wat leeft*

Bemoediging en groet

We zingen in ons hart mee: Lied 640 (Opw.)

Gebed van verootmoediging en Genadeverkondiging

We zingen in ons hart mee: Lied 369 (Opw.)

Leefregels

We zingen in ons hart mee: Lied 479 (Hemelhoog),
couplet 1 en 3

Gebed om het licht van Gods Geest

Luisteren naar kinderlied: *U bent bij mij*

Schriftlezing: Jacobus 4: 13 – 5: 11

Verkondiging

We luisteren naar een lied van "Schrijvers voor
gerechtigheid"

We zijn even stil voor en met God ...

Dankgebed en voorbeden, uitlopend in Lied 739 (Opw.)

Collecte/diaconaal moment

Slotlied: Lied 687 (Opw.)

Zegen

Algemene berichten

Uit de kerkenraad

De lockdown wordt met 3 weken verlengd. Dat betekent dat in de huidige onlinediensten geen verandering komt. Tot en met zondag 7 februari zijn onze diensten alleen online te volgen zonder bezoekers.

Gebedsteam

Vandaag zijn na afloop van de online-dienst tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor gesprek en/of gebed:

www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u.

Saakje van IJs en Menno van der Wal. Van harte aanbevolen!

Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen, kindernevendienst, etc. www.defontein058.nl.

Omrop Fryslân zendt in januari een kerkdienst uit vanuit de Trinitaskerk in Heerenveen, aanvang 10.00 uur.

Collectemogelijkheden

Nu er aangepaste diensten zijn met een gering aantal kerkgangers wil de diaconie de collectes op de volgende manier bij u aanbevelen. U kunt uw gaven overmaken naar het rekeningnummer van de wijkkas van De Fontein NL84 RABO 0373 7242 17 Protestantse Wijkgemeente De Fontein o.v.v. collecte **1** of **2**. Collecte **1** is voor Diaconie en Kerk, collecte **2** is de doelcollecte. Het doel wordt steeds op de zondagsbrief vermeld.

Taakgroep Diaconie

Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans is deze keer anders dan u van ons gewend bent. Door corona hebben we te weinig lopers. Daarom is besloten om dit jaar de kerkbalansenveloppen bij u in de bus te doen. U kunt het formulier invullen en in bijgaande retourenvelop met antwoordnummer (dus geen postzegel nodig) op de bus doen. De actie Kerkbalans is van 16-30 januari. De brief kunt u verwachten in de week van 18-23 januari.

Gerard Wijngaarden en Jaap Visser

Taakgroep Ouderen

De afgelopen periode is gebleken dat gemeenteleden die 70 jaar worden meestal nog volop in het leven staan en vinden dat ze nog niet bij de ouderen behoren. Als bestuur van de taakgroep Ouderen hebben we daarom besloten om voortaan gemeenteleden pas op het moment dat ze 75 jaar worden te benaderen met de vraag of er behoefte is aan contact met één van onze bezoekermedewerkers. Ieder is vrij om daarin een eigen keuze te maken.

Dat betekent, dat we nu in een overgangperiode zitten. De gemeenteleden aan wie al een bezoekermedewerker is toegewezen blijven die gewoon houden, maar er komen dus, normaal gesproken, de eerste vijf jaar geen nieuwe adressen bij in ons bestand. Tenzij iemand van onze doelgroep nieuw in onze wijk komt wonen.

Het kan natuurlijk zijn dat er iemand is die binnenkort 70 jaar wordt en wel graag bezoek zou willen hebben van een bezoekermedewerker. Die mogelijkheid is er, maar dan geldt de regel dat degene die daar belang in stelt, zelf contact op moet nemen met de contactpersoon van de taakgroep Ouderen. Dat kan telefonisch of via de mail: ouderen@defontein058.nl.

Namens de taakgroep Ouderen,
Reinouw Jellema

Nog even (lang) geduld hebben

De diaconie van De Fontein had voor eind januari een aantal plannen gemaakt.

a. Een collecte voor Lesbos te houden; b. Een extra actie voor de Voedselbank te houden.

Door de berichten over de corona willen we dit graag uitstellen tot onze kerk weer vol met jullie mag zijn,

zodat ook de kratten van de voedselbank weer vol kunnen zijn. We geven nooit op, er is altijd hoop.

Taakgroep diaconie

Gebedswerk

Dinsdag 19 januari, 9.45 uur: gebedskring bij familie Tromp. (Onder voorbehoud van de nieuwste coronamaatregelen!)

Gebed voor vervolgte christenen in Nigeria

De restricties vanwege het coronavirus maakten het leven van Rose (35) en haar dochters extra zwaar. In april vorig jaar verloor zij haar man bij een aanval van Fulani-herders. En nu is er een lockdown: voor Rose een kwestie van overleven. Er waren dagen dat het gezin met honger naar bed ging. Bid voor christenen die door deze situaties in problemen belanden. Bid ook dat Open Doers de mensen die het nodig hebben weer op weg kan helpen.

Om te luisteren

Mission House – I love You, Lord Psalm 116

Een pure uitvoering die Psalm 116 nieuw leven inblaast.

Kerkdiensten

Zondag 24 januari, 9.30 uur, mevrouw Nelleke Berntsens. De tweede collecte is voor PKN / Missionair werk. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen.

Nationale Nieuwjaarszegen

Theoloog des Vaderlands, Almatine Leene, sprak zondag 3 januari onderstaande Nationale Nieuwjaarszegen uit:

*“Ik hoop dat je mag ervaren dat God erbij is. Op al je wegen, bij alle rivieren.
In alles wat je doet en bij elk gevecht in je leven. Weet dat de Eeuwige er voor je is.*

Dat Hij ons kracht wil geven voor het nieuwe jaar.

Ons met Zijn liefde wil omringen en ons bij de hand wil nemen.

De Here zegene ons in dit nieuwe jaar, 2021. God zegene Nederland,

Amen”.