



Welkom in de dienst van De Fontein!

(meebeleven kan ook via website of kerkomroep)

Zondag 13 september 2020 Bevestiging/Afscheid ambtsdragers

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor JOP Jeugdwerk PKN.

Wij wensen u een goede week toe!

13 september, 13^e zondag van de zomer: Psalm 103 : 8-12

'De Heer is goed, hij vergeeft ons. Geduldig en vol liefde is hij.

Hij blijft niet altijd boos, zijn woede gaat voorbij.'

Psalm 103 : 8-9 (BGT)

Liturgie

Vóór de dienst: Lied 669 (Opw)

Welkom en mededelingen. In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Aanvangslied: Psalm 100

Bemoediging en groet, waarbij de gemeente meespreekt

V. Onze hulp is in de naam van de Heer

G. die hemel en aarde gemaakt heeft!

V. O, Vader, blijf met Uw gelaat over ons lichten

G. en doe ons leven met hart en ziel.

V. Laat ons, o Heer, Uw liefde zien en ervaren

G. En schenk ons Uw heil en zegen

V. O Heer, hoor ons gebed

G. en laat onze woorden en daden Uw hart

mogen verheugen.

Lied 702 (Opw) *Er is kracht voor wie hopen op de Heer*

Bevestiging en afscheid

Afscheid ambtsdragers

Gebed

We zeggen samen (staande): "Het vele werk door u verricht"

Het vele werk door u verricht in goed' en kwade dagen heeft voor de kerk de last verlicht, het ambt door u gedragen.

Er was genoeg dat men u vroeg, bedankt voor alle dingen

die wij door u ontvingen.

Het werk is klaar, rust nu maar uit, het stokje doorgegeven.

Wij koesteren nu tot besluit de vruchten van uw streven.

Leg alles neer voor God de Heer, bidt dat het werk mag groeien.

De kerk die moge bloeien!

Bevestigingsformulier

Bevestiging Sjoerd Wijnsma

Vraag aan gemeente:

"Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, belooft u deze broeder als ambtsdrager in uw midden op te nemen, hem te willen dragen in uw gebeden en samen met hem de weg van het Koninkrijk te blijven gaan ? Wat is daarop uw antwoord ?

Gemeente: "ja"

We zeggen samen (staande): "Gods zegen bidden wij je toe"

Gods zegen bidden wij je toe

Hijzelf gaat steeds vooraan

hoe ook je weg zal gaan

Geen mens weet waar en wat en hoe

toch mag je altijd hopen

God doet de toekomst open

Je hebt in liefde trouw beloofd

een zwak en kwetsbaar woord

is hier door ons gehoord

Ontvang de vlam die nimmer dooft

vuur uit Gods hart ontsproten

Hij houdt ons ja omsloten

Luisterlied: *Juicht, want Jezus is Heer*

Gebed

Lied voor/met de kinderen: *Het is een wonder*

Schriftlezing: Enkele verzen uit psalm 25 (4 t/m 6) en psalm 62 (1-6 en 9)

Verkondiging

Luisterlied: "Psalm project": Psalm 62

Aankondiging collecte

dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gez. 470: 1,3 en 4

Zegen

Algemene berichten

Bijbelverkenning

Dinsdag 15 september starten we met de Bijbelverkenning van 10.00 - 11.30 uur in De Fontein. Inmiddels hebben zes gemeenteleden zich aangemeld. Er kunnen er nog een aantal bij, dus mocht u interesse hebben, geef dat nog even door, door te bellen of te mailen naar kerkelijkwerker@defontein058.nl. Het idee is een ge-deelte uit de Bijbel met elkaar te bespreken, na dit vooraf thuis gelezen te hebben. Dinsdag wil ik starten met 1 Petrus 1
Pastor Irene de Vries

Uit de kerkenraad:

Afscheid ds. Alfons van Vliet

In de dienst van zondag 4 oktober wordt aandacht besteed aan het afscheid van ds. Alfons van Vliet. Als wijkgemeente willen wij hem en Hanneke niet met lege handen laten vertrekken. De wijkkerkenraad wil namens de wijkgemeente een cadeau aanbieden. U krijgt de mogelijkheid om hier financieel aan bij te dragen. Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL84 RABO 0373 7242 17 t.n.v. Protestantse wijkgemeente De Fontein o.v.v. cadeau ds. Alfons van Vliet. Met uw bijdrage verwachten wij een passend afscheidscadeau te kunnen aanbieden.

Wijkgids 2020/2021

Volgende week zondag 20 september is er weer een papieren wijkgids beschikbaar. Veel informatie van onze wijkgemeente is te vinden op de website, maar niet alles. Een praktisch, handzaam boekje met alle activiteiten, commissies, taakgroepen e.d. inclusief contactadressen. We hopen hiermee in een bepaalde behoefte te hebben voorzien. Gemeenteleden die de Zondagsbrief digitaal ontvangen, krijgen de jaargids ook digitaal. De wijkgids wordt jaarlijks geactualiseerd.

Gemeentebijeenkomsten

Vrijdagavond 9 oktober en zondagochtend 11 oktober zijn er weer gemeentebijeenkomsten. U wordt bijgepraat over verschillende zaken die spelen binnen onze wijkgemeente. Gemeenteleden die zijn ingedeeld voor de dienst op zondag 11 oktober kunnen dan ook aanwezig zijn voor de gemeentebijeenkomst diezelfde ochtend. Bent u 11 oktober niet aanwezig dan kunt u zich opgeven voor de vrijdagavond op 9 oktober om 19.30 uur bij de commissie Weer naar de Kerk: e-mail: weernaardekerkdefontein@gmail.com of stuur een Sms-bericht of een Whats App-bericht naar 06 – 17 14 62 74.

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 31 aug.

- Irene de Vries licht haar werkzaamheden toe. Haar focus ligt op het pastoraat in de wijk van ds. Hans Kemperman.
- De installering van de livestreamapparatuur heeft vertraging opgelopen. Deze week wordt de installatie verwacht.
- Op dit moment zijn er 2 kosters actief. Dit is te weinig. Er zal een oproep gedaan worden om meer vrijwillige kosters aan

te stellen. Jan Zeeders krijgt een compliment voor het vele werk wat hij heeft verricht voor de terugkeer naar de kerk. In principe blijven we vasthouden aan de regel dat mensen die niet een gezamenlijk huishouden voeren, niet bij elkaar mogen zitten.

- De Fontein komend seizoen: door de ziekte van ds. Hans Kemperman en het vertrek van ds. Alfons van Vliet ontstaat er een complexe situatie. Er zal met spoed een overleg met de AK worden ingepland. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke ruimte de wijkgemeente krijgt om een predikant te beroepen. Ds. Van Vliet was voor 0,5 fte aangesteld.

- Binnenkort worden er weer gemeentebijeenkomsten georganiseerd.

- Door het vertrek van enkele ambtsdragers is De Fontein nauwelijks nog vertegenwoordigd in de AK. Dit is een zorgelijke situatie.

- Preekvoorzener Germen van IJs is druk om alle gaten die zijn ontstaan in het preekrooster 2020 en 2021 zo goed mogelijk in te vullen. En dat valt niet mee.

- Eerde de Vries heeft te kennen gegeven nog een jaar aan te blijven als ouderling. De kerkenraad is hier heel blij mee.

- In de situatie van ds. Kemperman is nog niet veel veranderd. Dit zal nogmaals aan de gemeente kenbaar worden gemaakt.

- De gemeentegids is klaar en zal vanaf de startzondag (20 september) beschikbaar zijn.

- Op de vacature jongerenwerker heeft de afgelopen periode een aantal belangstellenden gereageerd. Binnenkort volgen de gesprekken met de sollicitanten.

- Organist Henk Zandstra heeft te kennen gegeven per 1 oktober 2020 te stoppen als organist in De Fontein.

- Er is een schrijven binnengekomen van de werkgroep Geloven in Leeuwarden. In een eerdere vergadering heeft de wijkkerkenraad al besloten hier niet meer aan deel te nemen.

Guus Yska, scriba

Preekvoorziening

Nu ds. Alfons van Vliet ons 4 oktober gaat verlaten en ds. Hans Kemperman door ziekte niet voor kan gaan in onze gemeente zullen er veel gastvoorgangers de komende periode in De Fontein voorgaan.

Bekende maar misschien ook onbekende gastvoorgangers. Het is een hele klus om alle diensten die opvallen op korte termijn in te vullen. Ik zal proberen de voorgangers die nog niet eerder in De Fontein zijn voorgegaan, aan u voor te stellen via de zondagsbrief, ongeveer twee weken voordat hij of zij voorgaat.

Momenteel is het rooster voor 2020 geheel ingevuld en ziet het er voor het eerste halfjaar van 2021 ook al goed uit. Mocht u nog tips hebben, laat het mij maar weten.

Preekvoorzener Germen L. van IJs

Jongeren 20+ opgelet!

We gaan starten met een 20+ groep. De leeftijd loopt tot 30 jaar. Op donderdag 24 september vanaf 20.00 uur houden we een eerste oriënterende avond met elkaar in De Fontein. Mocht je nog mee willen doen, dan kun je je aanmelden.

Startzondag 2020

Wellicht zijn de enveloppen bij de ingang van de kerk al opgevallen. Wegens het coronavirus is een gezamenlijke activiteit op de startzondag helaas niet mogelijk dus hebben we iets anders bedacht, waaraan iedereen kan deelnemen. Het thema van dit jaar is 'het goede leven'. Op de startzondag komt in de kerk een grote boom met daarin het logo van dit jaar te staan. Bij de ingang van de kerk kun je een envelop meenemen. Daarin zit een kaart met uitleg en twee papieren vlammetjes. Daarop staat de vraag: wat betekent het goede leven voor jou? Aan u/jou de vraag om in het vlammetje te schrijven wat het goede leven voor jou betekent. Daarna mag je het vlammetje uitknippen en op de boom plakken. Zo vullen we de boom met inspiratievlammetjes. Dit kan de komende weken en is dus niet gebonden aan een speciale zondag. Loop dus gerust eens langs de boom en kijk wat andere gemeenteleden op hun vlammetje hebben geschreven. Er zijn enveloppen genoeg dus neem er vooral een paar mee om uit te delen aan gemeenteleden die in deze tijd niet naar de kerk gaan, maar wel graag willen meedoen! Namens de startcommissie, *Peter de Vries, Jolanda Postma, Cor Koezema en Karina van der Wal*

Gebed voor de vervolgte kerk in Laos

Bid voor Athit en zijn vrouw, hij zit al een tijdje in de gevangenis; en zij mag hem niet bezoeken, maar brengt wel elke dag een maaltijd naar het politiebureau. Zij staat er alleen voor en dat valt haar zwaar. Bid ook voor Sop en zijn vrouw Dara: zij geven dorpsgenoten onderwijs in lezen en schrijven, maar worden regelmatig bedreigd vanwege hun geloof.

Gebedskringen

- dinsdag 15 september, 9.45 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra.
- dinsdag 15 september, 19.30 uur: gebedsuur bij Anneke de Jong,
- maandag 21 september, 9.30 uur: Women to Women bij Anneke de Jong

Allemaal onder voorwaarden van de huidige coronamaatregelen!

Kerkdiensten

Zondag 20 september, 9.30 uur, Irene de Vries. Startzondag.

De tweede collecte is voor Kerk in Actie. *Bouw de kerk in Syrië weer op*. Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van zoveel jaren oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst.