



DE FONTEIN

## Welkom in de dienst van De Fontein! (meebelevan kan ook via website of kerkomroep) Zondag 16 augustus 2020

Voorganger is ds. Dirk Lof. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk. De tweede collecte is voor Kerk in Actie Zending. Wij wensen u een goede week toe!

### 16 augustus, 9<sup>e</sup> zondag van de zomer, Psalm 67

*'God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons.  
Dan zal iedereen zien dat u mensen redt, iedereen zal zien hoe u mensen leidt.'*

Psalm 67 : 2-3 (BGT)

### Liturgie

Welkom, mededelingen en stil gebed  
Intochtspsalm 138 : 1 *U loof ik, Heer*  
Votum en Groet  
Gebed van verootmoediging  
Psalm 18: 5 *God boog zich neer*  
Woord van vergeving  
Woord van bemoediging  
Lied 687 (Opw) *Heer wees mij uw weg*  
Irene de Vries wordt ingeleid in haar bediening  
De voorzitter van de kerkenraad krijgt het woord  
De voorganger leest een stukje onderwijzing uit de 1e brief van Petrus  
Irene gaat staan voor beantwoorden van de vragen  
Irene knielt op de knielbank, kort gebed en handoplegging voor zegenbede  
Daarna staat Irene weer op.  
De gemeente hoort staande vraag aan Irene gericht met het oog op de plaats van Irene in haar midden  
Gemeente beantwoordt vraag predikant met **"Ja, dat willen wij van harte"**  
Staande Lied 710 (Opw) *Gebed om zegen*  
Gemeente gaat zitten  
Gebed met het oog op Irene in haar functie en met het oog op de Bijbellezingen  
Schriftlezingen: Jesaja 57: 14 – 21; Lucas 18: 9 – 14 en Efeze 2: 13  
Gezang 50: 1, 2, 3 en 4 *O grote God, o goede Heer*  
Verkondiging  
Gez. 279 : 5, 6 en 7 *O Jezus, help mij dan ter tijd*  
Gebeden  
Collecte aankondiging  
Slotlied Lied 653: 1 en 7 *U kennen, uit en tot U leven,*  
Zegen

### Algemene berichten

#### Irene de Vries wordt vanmorgen in de bediening gesteld

Per 1 augustus is Irene de Vries in dienst getreden van de Protestantse Gemeente Leeuwarden als kerkelijk werker. Hiervoor wordt Irene vanmorgen in de bediening gesteld. Wij wensen Irene een gezegende periode in ons midden.

#### Inleiding in een bediening

Omdat ik per 1 augustus voor een half jaar binnen uw gemeente als kerkelijk werker ben aangesteld zal daar officieel in de dienst van vandaag aandacht aan worden besteed. Deze dienst zal worden geleid door ds. D. Lof. Dit 'officiële' geschiedt door de zogeheten 'inleiding in de bediening'. Vanwege mijn functie als kerkelijk werker dien ik een belofte af te leggen in een eredienst. Hierin beloof ik bereid te zijn in het werk van mijn bediening te getuigen van het heil in Christus Jezus en te blijven in de weg van het belijden van de kerk. In de belofte wordt ook gevraagd ijverig en trouw te zijn, arbeid te verrichten en bereidheid mij te onderwerpen aan de regels die in de orde van de kerk zijn gesteld voor haar leven en werken. Ook wordt er gevraagd naar geheimhouding van datgene waarvan 'in een bediening' vertrouwelijk kennis wordt genomen. Het leek me goed u hier vooraf over te informeren.  
*Pastor Irene de Vries*

#### Ds. Alfons van Vliet neemt 4 oktober afscheid

In de dienst van zondag 4 oktober wordt aandacht besteed aan het afscheid van ds. Alfons van Vliet in verband met het vertrek naar Bolsward. Het wordt geen afscheidsdienst, want Christus blijft centraal staan.  
*Guus Yska, scriba*

## **Kindernevendienst**

De ouders zijn geïnformeerd over de start van de kindernevendienst op 23 augustus. Hen is verzocht via de werkgroep 'Weer naar de kerk' met het e-mailadres [weernaardekerkdefontein@gmail.com](mailto:weernaardekerkdefontein@gmail.com) hun gezin aan te melden vóór 16 augustus. Mocht dit nog niet gebeurd zijn en u wilt als gezin komen, meldt u alsnog zo spoedig mogelijk aan via de e-mail.

Wij hopen op een mooie opkomst van de kinderen komende zondag (en daarna)!

*De leiding van de kindernevendienst*

## **Kennismaken gastpredikant ds. Kees Kant, 23 augustus**

Sinds 1994 ben ik predikant in de Protestantse Kerk. Al sinds het begin van mijn predikantschap ben ik meer en meer betrokken geraakt bij Israël. Ik vind het ook altijd weer geweldig om met mensen door Israël te trekken en te zien hoe mensen daarvan genieten.

## **Uitgelicht**

Ds. Kees Kant: 'Ik vind het erg belangrijk dat mensen weten van de plaats die God ook in onze tijd toekent aan Israël in Zijn heilsplan met de mensheid. Er zijn in onze wereld veel negatieve opvattingen en gevoelens over Israël. Onwetendheid en onverschilligheid zijn hiervan een grote oorzaak. Daarom vind ik het van belang dat iemand die zichzelf christen noemt, zich ook verdiept in Gods bedoelingen met Israël.'

Ds. Kant was predikant in Boornbergum/Kortehemmen, Tzum, Ouddorp/Stellendam en Katwijk.

Sinds 2018 is ds. Kant Internationaal directeur van *Christenen voor Israël* in Nijkerk.

*Germen L. van IJ, preekvoorzienaar De Fontein*

## **Ouderenmiddagen in De Fontein**

Al meer dan 25 jaar worden er jaarlijks voor onze oudere gemeenteleden vier ouderenmiddagen georganiseerd. Middagen waarop men elkaar kan ontmoeten en bijpraten. Middagen die worden opgeluisterd door muziek, zang of een spreker. Met als hoogtepunt onze kerstmiddag.

Helaas hebben we dit jaar nog geen enkele middag kunnen organiseren.

Het bestuur van de Taakgroep Ouderen heeft, gezien de huidige omstandigheden, besloten ook de twee nog geplande middagen niet door te laten gaan.

We komen bij elkaar voor een gezellige middag en dat lukt helaas niet wanneer je anderhalve meter afstand van elkaar moet houden, niet mag zingen en geen thee of koffie kunt drinken.

Hoe het in de nabije toekomst verder gaat en welke richtlijnen er nog volgen weten we natuurlijk niet, maar we hopen dat we toch per 2021 weer kunnen starten met de organisatie van onze middagen.

Namens de Taakgroep Ouderen:

*Sita van Dijk, Reinouw Jellema, Jissy Lolkema, Hinke Wijngaarden en Jan Zeeders*

## **Zing en Luister**

Zoals bekend wordt door Jolanda en Sita vanuit De Fontein een muzikale fruitmand verzorgd. De uitzending start elke woensdag om 11.00 uur, maar kan daarna op elk tijdstip via [www.kerkomroep](http://www.kerkomroep) worden beluisterd. Wij zien uit naar jullie tips op het gebied van muziek.

Schroom dus niet en laat weten wat u graag zou willen horen! Dit kan via de website, de mail of de app. Een hartelijke groet,

*Sita Adema en Jolanda Postma*

## **Om te luisteren**

### ***Tauren Wells – Miracle***

We mogen danken voor elk wonder in ons leven.

## **Kerkdiensten**

**Zondag 23 augustus, 9.30 uur**, ds. Kees Kant uit Nijkerk.

De tweede collecte is een Extra collecte voor Noodhulp. Een ramp, hongersnood of overstroming komt meestal onverwacht. Zoals recent de ontploffing en verwoestingen in Beiroet. Er moet dan snel geld beschikbaar komen voor bijvoorbeeld onderdak, medische zorg, voedsel en drinkwater. Zo kunnen levens worden gered en het menselijk lijden verminderd. De diaconie reserveert geld om snel te kunnen handelen wanneer een beroep op hen wordt gedaan.