

Van de kerkenraad, deel 15

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein,

Voorlopig is dit mijn laatste bijdrage in deze serie 'Van de kerkenraad'.

Daarom deze keer geen uitgebreid verhaal. De vakanties voor het basis- en vervolgorderwijs staan voor de deur en er zullen veel gemeenteleden op vakantie gaan. De accu opladen is een goede zaak en ik hoop dat u dat allemaal in goede gezondheid mag doen.

Binnenkort gaan wij weer starten met de kerkdiensten op zondag in onze eigen kerk. Lees daarover in de zondagsbrief en de Geandewei of de website <https://www.defontein058.nl/>

Er ligt nu een periode van ongeveer 16 weken achter ons dat wij elkaar in De Fontein niet konden treffen om daar de diensten mee te maken. Achter de schermen is er echter hard gewerkt!

Er wordt nu nagedacht en bekeken wat er mogelijk is, nu er steeds meer ruimte wordt geboden om onze diensten weer op te starten. Dat alles nu opeens niet weer op de oude voet door kan gaan, zal wel even wennen worden!

Het zal van iedereen het nodige vergen om zich aan te passen aan de spelregels waar wij allemaal een rol in gaan krijgen. Het is verstandig om het nieuws en de ontwikkelingen goed te blijven volgen, elkaar hierin te helpen en waar mogelijk te ondersteunen.

Samen optrekken in het 2^e halfjaar van 2020 zal vast een heel ander beeld krijgen dan wij aan het begin van het jaar hadden gedacht. Wat is er in de afgelopen maanden veel geïmproviseerd, nieuwe digitale middelen zijn gebruikt om contact met elkaar te onderhouden. Via Internet zijn er diensten uitgezonden en achter de schermen zijn de vele vrijwilligers hard aan het werk geweest om alles voor elkaar te krijgen, zodat u thuis tóch nog de online diensten in De Fontein kon volgen.

Met eenvoudige apparatuur en veel creativiteit is er een knap stuk werk neergezet. Alle lof daarvoor!

Zondag 28 juni wordt de laatste online dienst die u thuis kunt volgen. Of zat u tijdens de afgelopen zondagen al met een groepje gemeenteleden bij elkaar? Dat blijft ook de komende tijd natuurlijk een mogelijkheid! Op niet al te lange termijn zullen wij de diensten vanuit De Fontein ook live uit kunnen zenden. Ook daarover komt nader bericht.

Tot slot nog een bemoediging uit de brief van Judas, vers 24-25: "De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen."

Vanaf deze plaats wil ik u allemaal hartelijk groeten en spreek daarbij de wens uit dat wij elkaar na de vakanties weer mogen ontmoeten!

Met een hartelijke groet, Willem Dijkstra