



Welkom in de online dienst van De Fontein!

(meebeleven via website of kerkomroep)

Zondag 31 mei 2020. Eerste Pinksterdag

Wij wensen u een goede week toe!

31 mei, Pinksteren, Psalm 104 : 25-35

'Ik zal zingen voor de Heer, zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.

Laat mijn lied hem vreugde geven, want hij maakt me gelukkig.'

Psalm 104 : 33-34 (BGT)

Liturgie

Voorganger ds. Alfons van Vliet

Zingen vóór de dienst: Lied 654 (Opw. bundel) *Dank*

U voor deze nieuwe dag

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 672: 1, 2 en 3 (Gez. 242 LvdK)

Bemoediging en groet

Lied 623 (Opw. bundel) *Laat het huis gevuld zijn ...*

Inleiding op de dienst

Zingen: Lied 181 (bundel *Zingende gezegend*) mel.:

Wat de toekomst brengen moge

Gebed

Lied 749 (Opw. bundel) *Hoor, hoe een eeuwig lied*

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

Zingen: Lied 183: 1,2 en 3 (bundel *Zingende*

gezegend) mel.: Ps. 33

Kindernevendienstmoment

Verkondiging (tekst: Hand. 1: 8)

Meditatief orgelspel

Lied 766 (Opw. bundel) *Als de hemel openbreekt ...*

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: 382 (ELB)

Zegen

Lied 602 (Opw. bundel) *Vrede van God*

Algemene berichten

Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website van onze

gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen,

kindernevendienstmateriaal, etc.

www.defontein058.nl. Ook de (aangepaste) diensten

kunt u vinden op en via de website, en ook via

www.kerkomroep.nl.

Op de TV via Omrop Fryslân kunt u zondags de kerkdienst in de Martinikerk te Franeker meebeleven, aanvang 10.00 uur.

Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 2 juni vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.

E: scriba@defontein058.nl

Zing en Luister

Afgelopen woensdag is de eerste uitzending van Zing en Luister geweest. Dankzij al uw en jullie bijdragen is er een half uur aan mooie muziek ontstaan. Heel hartelijk dank daarvoor!

Inmiddels kan ik u meedelen dat ik elke week, op woensdag om 09.30 een uitzending wil gaan doen via de kerkomroep. Blijf dus vooral komen met tips voor muziek!

Komende week ga ik kijken hoe het nog beter kan, bijvoorbeeld door liederen aan te kondigen. Omdat we elkaar in deze tijd minder vaak zien, is het wellicht ook leuk om 'verzoekplaatjes' voor elkaar aan te vragen. Dan kan ik namens u de groeten aan een ander overbrengen en zo toch een vorm van verbondenheid creëren.

Schroom dus niet en laat me weten wat u graag zou willen horen! Dit kan via de website. Een hartelijke groet,

Jolanda Postma

Voorbeden in de online-diensten

In de online-diensten worden bij de voorbeden geen gemeenteleden of anderen met naam en toenaam genoemd. De reden daarvan is dat de uitzendingen nog jaren op YouTube terug te vinden zijn en niet

iedereen het prettig vindt dat dan de voorbeden voor hem/haar/hen ook te horen zijn en blijven. Wanneer u deze namen wél op de zondagsbrief ziet staan, kunt u uiteraard thuis voor hen bidden, heel graag zelfs!

De kerk is open! Ook voor u, kom gerust even langs!

De Fontein is in deze tijd enkele malen per week open voor iedereen (uiteraard met inachtneming van alle richtlijnen): dinsdags van 10.00-12.00 uur, woensdags van 15.00-17.00 uur en donderdags van 19.00-21.00 uur. Ook u kunt dan binnen komen om even stil te zijn, een gebed te bidden, even op adem te komen bij God, een kaars aan te steken of gewoon even een praatje te maken met ds. Alfons van Vliet of anderen die daar zullen zijn. De (open) koffiedrinkruimte tegenover de kerkzaal is daar speciaal voor ingericht (zie foto op de website). Wat is het fijn om ook in de afgelopen week te merken dat het een aantal van u al goed heeft gedaan om op deze manier even in de kerk te kunnen zijn!

Om te luisteren

Micah Tyler – New today Een krachtige ballad met een mooie opbouw. In heftige situaties is Gods genade nieuw, elke morgen.

Jaarlijkse 'Nacht van Gebed'

Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks de Nacht van Gebed. Met opzet 's nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen.

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag 12 juni op zaterdag 13 juni. De opzet is, mede door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, anders dan voorgaande jaren. Fysieke deelname aan gebed in (grote) groepen is vooralsnog niet reëel.

Dit jaar kun je daarom thuis aan de Nacht van Gebed meedoen door het volgen van de livestream die op deze pagina en ons YouTube kanaal beschikbaar zal zijn.

De Nacht van Gebed vindt plaats van 21.00 tot 01.00 uur. Gedurende dit vier uur durende programma zal naast gebed ook ruimte voor overdenkingen en muziek zijn. Het programma bestaat uit 4 blokken van een uur; elk blok is verschillend van inhoud. Je kunt tussen 21.00 uur en 01.00 uur op ieder moment aanhaken.

Tijdens dit live programma is er een mogelijkheid om je reactie te plaatsen en blijf je op de hoogte van wat er elders in het land gebeurt. Zie voor meer informatie: <https://www.opendoors.nl/nacht>

Kampeerweekend

Op advies van het moderamen hebben wij als organisatie besloten dat het jaarlijkse kampeerweekend van De Fontein dit jaar helaas niet door gaat. Wij vinden het jammer dat het dit jaar niet kan, maar het is de beste keuze in de huidige situatie. Volgend jaar hopen we dat we weer met z'n allen op de camping samen kunnen komen.

Hendrik Jonker en Peter de Vries

Bidden voor vervolgde christenen in Mali

Naomi moest in 2012 op de vlucht voor jihadisten en belandde in een vluchtelingenkamp, maar Open Doors kon voor haar een huis huren. Naomi's broers en zussen maakten haar het leven zuur, toch bleef ze het evangelie vertellen. En nú hebben ook haar familieleden hun leven aan de Here Jezus gegeven! Dank de Here God voor wat Hij doet in het leven van Naomi. Bid dat Hij Zichzelf aan steeds mee mensen bekend maakt via haar.

Taakgroep Gebed