



**DE FONTEIN**

## Welkom in de online dienst van De Fontein!

(meebeleven via website of kerkomroep)

Zondag 24 mei 2020

Wij wensen u een goede week toe!

**24 mei, 7<sup>e</sup> zondag van Pasen, Psalm 126**

*'Toen de Heer terugkeerde naar Sion, juichten we van vreugde.  
We droomden weer van een toekomst, we konden weer lachen.'*

Psalm 126 : 1b – 2a (BGT)

### Liturgie

Voorganger ds. Alfons van Vliet, m.m.v. Impuls en orgel

Voor de dienst zingen: Lied 733 (Opw) *10.000 redenen*  
en Lied 140 (ELB)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Ps. 89: 1 en 5

Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 89: 6

Gebed van verootmoediging en toewijding

Leefregels

Samen met Impuls: *Heer, wijs mij Uw weg*

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Kindernevendienstmoment en liedje

Schriftlezing: Handelingen 1: 4-11

Zingen: Gez. 230: 1, 2 en 3 (LvdK)

Schriftlezing: Efez. 1: 20-23

Verkondiging

Meditatief orgelspel

We zijn even stil voor God ...

Zingen: Lied 142 (ELB)

Samen met Impuls: Lied 807 (Opw) *God van licht*

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gez. 231 (LvdK)

Zegen

Lied: *Raise a Hallelujah*

(<https://www.youtube.com/watch?v=awkO61T6i0k>)

### Algemene berichten

#### Zing en luister

Onder die naam een bijdrage van Jolanda dat echter vanwege de lengte niet meer op de zondagsbrief kon.

Het heeft een beter plekje gekregen op een aparte bijlage bij deze zondagsbrief. Het is een mooi initiatief van Jolanda. Daarom, lees haar verhaal en probeer er aan mee te doen.

*Redactie zondagsbrief*

#### Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates,

[www.defontein058.nl](http://www.defontein058.nl) | [zondagsbrief@defontein058.nl](mailto:zondagsbrief@defontein058.nl) | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u.

bemoedigingen, kindernevendienstmateriaal, etc. [www.defontein058.nl](http://www.defontein058.nl). Ook de (aangepaste) diensten kunt u vinden op en via de website, en ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). Ook kunt u op TV via Omrop Fryslân zondags de kerkdienst in de Martinikerk te Franeker meebeleven, aanvang 10.00 uur.

#### Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 2 juni vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.

E: [scriba@defontein058.nl](mailto:scriba@defontein058.nl)

#### Vanuit de kerkenraad

Vorige week heeft de PKN een 'Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten' opgesteld. Er bestaat een mogelijkheid voor kerken om in de maand juni samen te komen met maximaal 30 mensen. De kerkenraad heeft besloten geen kerkdiensten te houden met 30 mensen als proefperiode. De maand juni wordt wel gebruikt als een proefperiode op een andere manier.

Ideeën hiervoor worden komende week uitgewerkt. De online-diensten blijven voorlopig gehandhaafd tot 1 juli. Wat te doen vanaf 1 juli?

Aan de hand van het protocol heeft de kerkenraad een commissie samengesteld.

De commissie bestaat uit: Durk Boomsma, Henk Douma, Willem Dijkstra, Ineke Evink, ds. Alfons van Vliet en Jan Zeeders.

Deze commissie gaat eerst inventariseren wat de gemeente wil vanaf 1 juli. Aan de hand van een enquête wordt uw mening gevraagd. Deze enquête wordt volgende week verspreid met een begeleidende brief. Daarna wordt een concept gebruiksplan opgesteld. Dit gebruiksplan wordt behandeld tijdens de kerkenraadsvergadering van dinsdag 2 juni.

Daarna wordt het plan verder uitgewerkt, zodat we eventueel kerkdiensten kunnen houden vanaf 1 juli.

U wordt in de maand juni geïnformeerd over de vorderingen en welke beslissingen zijn genomen.

*Namens de kerkenraad, Guus Yska, scriba*

### **Online-dienst met Pinksteren**

Volgende week zondag is het Pinksteren. Wat zou het mooi zijn als u/jij in 1 of 2 zinnen opschrijft wat Pinksteren voor u betekent en dat mij mailt of appt.

Heel graag lees ik uw bijdragen (met naam of anoniem) dan voor in de online-dienst volgende week! Graag uiterlijk maandagavond 25 mei mailen naar [vanvlietalfons@gmail.com](mailto:vanvlietalfons@gmail.com) of whatsappen 06 361 524 38

### **Voorbeden in de online-diensten**

In de online-diensten worden bij de voorbeden geen gemeenteleden of anderen met naam en toenaam genoemd. De reden daarvan is dat de uitzendingen nog jaren op YouTube terug te vinden zijn en niet iedereen het prettig vindt dat dan de voorbeden voor hem/haar/hen ook te horen zijn en blijven. Wanneer u deze namen wél op de zondagsbrief ziet staan, kunt u uiteraard thuis voor hen bidden, heel graag zelfs!

### **De kerk is open! Ook voor u, kom gerust even langs!**

De Fontein is de komende tijd enkele malen per week open voor iedereen (uiteraard met inachtneming van alle richtlijnen): dinsdags van 10.00-12.00 uur, woensdags van 15.00-17.00 uur en donderdags van 19.00-21.00 uur. Ook u kunt dan binnen komen om even stil te zijn, een gebed te bidden, even op adem te komen bij God, een kaars aan te steken of gewoon even een praatje te maken met ds. Alfons van Vliet of anderen die daar zullen zijn. De (open) koffiedrinkruimte tegenover de kerkzaal is daar speciaal voor ingericht (zie foto op de website). Wat is het fijn om afgelopen week te merken dat het een aantal van u al goed heeft gedaan om op deze manier even in de kerk te kunnen zijn!

### **Kampeerweekend**

Op advies van het moderamen hebben wij als organisatie besloten dat het jaarlijkse kampeerweekend van De Fontein dit jaar helaas niet door gaat. Wij vinden het jammer dat het dit jaar niet kan, maar het is de beste keuze in de huidige situatie. Volgend jaar hopen we dat we weer met z'n allen op de camping samen kunnen komen.

*Hendrik Jonker en Peter de Vries*

### **Collectes hoe en waarvoor**

Samen aanwezig zijn in De Fontein moeten we helaas uitstellen tot betere tijden. Maar in ons vertrouwen, dat die tijd er zal komen, zijn wij niet alleen, maar mogen wij steun zoeken bij Onze Vader in de Hemel. Omdat wij een nauwe band hebben met Rwanda zijn onze collectes in mei bestemd voor **Fryslân foar Rwanda**. Help een stille coronaramp voorkomen. Door de verplichte lockdowns dreigt er een ramp van ongekende omvang: geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen in

Rwanda. U kunt uw gaven storten naar onze wijkkas, NL84 RABO 0373 7242 17 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Fontein te Leeuwarden.

*Groeten van jullie diaconie*

### **Opbrengst collectes maart en april**

In maart: Voedselbank 271 euro en Aanloophuis 136 euro; in april Kinderen in de knel 830 euro.

Fantastisch, hartelijk dank voor jullie bijdragen.

*De diaconie*

### **Gebedsactiviteiten**

Onder voorbehoud: dinsdag 26 mei, 9.30 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra.

### **Bidden voor vervolgte christenen**

Tien jaar geleden werd de Chinese zendeling Anderson naar het noordwesten van China gestuurd om het evangelie te delen met moslims. Maar na al die jaren zien Anderson en zijn vrouw nog geen doorbraak onder de moslims. Ze voelen zich alleen, onbekwaam en beschaamd. Wilt u bidden voor dit zendingsechtpaar? Toen complete steden op slot gingen vanwege het coronavirus, waren kerken in China genoodzaakt om kerkdiensten in huiskerken of online te houden. Tegelijkertijd wil de kerk een steun zijn voor iedereen die slachtoffer is van het virus. Bid, dat kerken (wereldwijd) in deze roerige tijd het licht van Jezus Christus uitstralen!

### **Om te luisteren**

**Adem Project – Wat een liefde.** Het Adem Project is een zanggroep van diverse christelijke artiesten. Zij hopen met dit lied een zegen te kunnen zijn in deze rare tijden en het lied goede moed geeft. Zing en deel deze boodschap.



## Zing en luister!

Afgelopen zondag hebben we in de dienst kunnen horen over het belang van zingen. Zingen als vorm van gebed en zingen als een manier om het evangelie te ontvangen en door te geven.

Nu we nog niet met elkaar in de kerk kunnen zingen heb ik het idee opgedaan om wekelijks een soort muzikale fruitmand te organiseren. Luisteren naar en meezingen met liederen waar we door bemoedigd worden, waar we blij van worden, waar we stil van worden.

Het is even een extra momentje in de week voor een half uurtje stilstaan bij God.

Het idee is om dit ergens midden in de week via de kerktelefoon te doen met liederen die van YouTube gehaald kunnen worden. Dat kan van alles zijn: Johannes de Heer, Opwekking, Psalmen en Gezangen, Kees Kraaijenoord, Sela, Martin Brand, Elly en Rikkert, Hillsong of een mooi stuk klassieke muziek.

Nu kan ik zelf met gemak een half uurtje vullen met liederen, maar het zou ook leuk zijn als er verzoeknummers binnen zouden komen. Dus actieve inbreng vanuit de gemeente!

Voel u/je vrij om mij te mailen/appen/bellen met verzoeknummers of een briefje door de bus te doen. Ik probeer de 1<sup>e</sup> uitzending op woensdag 27 mei te organiseren.

En, mocht er nog iemand zijn die zegt: 'Hé, wat leuk – daar wil ik wel bij helpen', dan zou dat mooi zijn. Hoe één en ander werkt met de beamer en de kerktelefoon is zo uitgelegd.

Mogelijk dat het idee op termijn nog wat uitgebreid kan worden, misschien met het voorlezen van een gedicht of het aanvragen van liederen voor een ander, maar dat zal de tijd en ervaring uit moeten wijzen.

Met een hartelijke groet,

*Jolanda Postma*

***(zie elders op deze website om muzieknnummers door te geven)***