



DE FONTEIN

## Welkom in de online dienst van De Fontein!

(meebeleven via website of kerkomroep)

Zondag 10 mei 2020

We wensen u een goede week toe!

### Liturgie

Voorganger Irene de Vries

Voor de dienst, lied 121: 1, 3 en 4

Woord van welkom

Zingen lied 27: 1, 4 en 7

Bemoediging en groet

Zingen lied 62: 1 en 4

Gebed om ontferming

Korte inleiding rond het thema vertrouwen

Zingen loflied, opwekking 407 '*Hoe groot zijt Gij*'

Gebed bij de opening van het Woord

Moment voor de kindernevendienst

Schriftlezing uit het OT: 1 Samuël 18: 6 - 16

Zingen opw. 281 '*Als een hert dat verlangt naar water*'

Schriftlezing uit het NT: Johannes 3: 20-21 en 12: 35 - 36

Zingen opwekking 595 '*Licht van de wereld*'

Verkondiging rond het thema vertrouwen

Zingen opwekking 427 '*Maak mij rein voor U*'

Gebeden

Zingen slotlied opwekking 789 '*Lopen op het water*'

Zegen

Zingen lied 708: 1 en 6 '*Wilhelmus*'.

### Algemene berichten

#### Moderamenvergadering woensdag 13 mei

Het moderamen vergadert woensdag 13 mei over lopende zaken en over de kerkdiensten tot 1 juli en na 1 juli. Zoals u heeft kunnen vernemen zijn er vanaf 1 juli weer meer mogelijkheden om samen te komen.

#### Website De Fontein

Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, updates, bemoedigingen, kindernevendienstmateriaal, etc. [www.defontein058.nl](http://www.defontein058.nl). Ook de (aangepaste) diensten kunt u vinden op en via de website, en ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). Ook kunt u op TV via Omrop Fryslân zondags de kerkdienst in de Martinikerk te Franeker meebeleven, aanvang 10.00 uur.

#### Voorbeden in de online-diensten

In de online-diensten worden bij de voorbeden geen gemeenteleden of anderen met naam en toenaam genoemd. De reden daarvan is dat de uitzendingen nog jaren op YouTube terug te vinden zijn en niet iedereen het prettig vindt dat dan de voorbeden voor hem/haar/hen ook te horen zijn en blijven.

Wanneer u deze namen wél op de zondagsbrief ziet staan, kunt u uiteraard thuis voor hen bidden, heel graag zelfs!

#### Open Kerk

Vroeger waren heel veel kerkgebouwen niet alleen op zondag open, maar ook door de week, en konden mensen binnen komen om te bidden, even stil te zijn, even op adem te komen bij God. Ook ons kerkgebouw kan de komende tijd op deze manier gebruikt worden – met inachtneming van de richtlijnen van de overheid – voor mensen van onze gemeente en voor mensen uit de buurt. Een paar keer per week willen we de kerk openstellen. Mensen kunnen dan even bij het kruis een gebed bidden, een kaarsje aansteken (zie hieronder) of gewoon even een moment van stilte ervaren. Dominee van Vliet en wellicht ook enkele anderen zullen aanwezig zijn voor een kort bemoedigend woordje of gesprekje. De kerk is de komende tijd open: dinsdag van 10.00-12.00 uur, woensdag van 15.00-17.00 uur en donderdag van 19.00-21.00 uur.

#### Online-diensten komende tijd

Het ziet er naar uit dat we sowieso nog zo'n 7 weken online-diensten zullen hebben. Deze diensten worden al eerder in de week opgenomen, meestal in gedeelten. Nu zou het erg fijn zijn wanneer er wat meer 'interactie' zou kunnen komen met u en jullie thuis. Dat kan om bovengenoemde reden (nog) niet op de zondagen zélf, hoewel we wel aan het kijken zijn of we misschien af en toe 'onder het koffiedrinken (thuis)' met elkaar kunnen 'praten' (chatten).

Maar ook op de volgende manier kunnen we toch alvast wat meer 'interactie' hebben met elkaar: het zou erg mooi zijn als we in de diensten een moment zouden kunnen hebben, waarop opmerkingen of geloofsvragen van u of van jou aan de orde zouden kunnen komen en de dominee daar even op in zou kunnen gaan. Hij wil dat graag, maar dan moeten die opmerkingen of vragen er wel zijn...

Vandaar dit verzoek: wie wil voor de dienst van 17 mei opmerkingen (bijv. wat deze tijd met je doet of heeft gedaan) of geloofsvragen insturen? Ze komen dan zo mogelijk aan de orde (*waarbij uw/jouw naam NIET wordt genoemd in de dienst*). Graag uiterlijk maandagavond 11 mei mailen naar [vanvlietalfons@gmail.com](mailto:vanvlietalfons@gmail.com) of

whatsappen 06 36152438. Als er veel vragen of opmerkingen binnenkomen, worden ze verdeeld over de komende zondagen.

### **Een kaars(je) in de kerk**

In veel kerken is het mogelijk om buiten de diensten een kaars te branden als onderdeel van het persoonlijk gebed. Zo'n brandend kaarsje is een rijk symbool: een teken van licht in het donker van het leven, een eenvoudig getuigenis van de hoop dat ondanks alles het licht zal overwinnen. Gelovigen branden kaarsen om verschillende redenen: om hun voorbeden voor anderen kracht bij te zetten (met name bij ziekte en verdriet), uit dankbaarheid, tot gedachtenis aan een dierbare overledene (zijn/haar leven gaat verder) etc. Zij, die de kerk uitgaan en een brandende kaars achterlaten, worden eraan herinnerd dat, zoals de kaars blijft branden in Gods huis, zij altijd blijven in Gods aanwezigheid.

### **Vergeet-me-nietjes-actie**

Als Fontein willen we onze buurtgenoten een hart onder de riem steken. Daarom hebben we 1000 kleine zakjes met 'vergeet-me-nietjes'-zaad ingekocht. Samen met een kaartje wordt dit huis aan huis verspreid bij de mensen in de wijk rondom onze kerk. De tekst op het kaartje: *"God vergeet u niet: Hij houdt van u en wil u helpen om deze tijd vol te houden en door te komen ..."* En uiteraard De Fontein als afzender.

### **Collectes hoe en waarvoor**

Samen aanwezig zijn in de Fontein moeten we helaas uitstellen tot betere tijden. Maar in ons vertrouwen, dat

die tijd er zal komen, zijn wij niet alleen, maar mogen wij steun zoeken bij Onze Vader in de Hemel.

Omdat wij een nauwe band hebben met Rwanda zijn onze collectes in mei bestemd voor **Fryslân foar Rwanda**. Help een stille coronaramp voorkomen.

Door de verplichte Lock downs dreigt er een ramp van ongekende omvang: geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen in Rwanda. U kunt uw gaven storten naar onze wijkkas, NL84 RABO 0373 7242 17 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Fontein te Leeuwarden. *Groeten van jullie Diaconie*

### **Gebedsactiviteiten**

Er wordt een voorzichtige start gemaakt met het bij elkaar komen in kleine groepen. Zo probeert de gebedskring onder voorbehoud weer bij elkaar te komen! En wel op: 12 mei, 9.30 uur bij familie Tromp.

### **Bidden voor vervolgte christenen**

Dank de Here God voor mooie berichten uit landen als Marokko, Tunesië en Libië. Open Doors meldt namelijk, dat moslims tot geloof in de Here Jezus komen, worden gedoopt en, als het mogelijk is, contact hebben met andere christenen! *Taakgroep Gebed*

### **Om te luisteren**

#### **Melanie Penn – Psalm 23**

God nodigt ons uit aan Zijn tafel. Kunnen wij midden in deze crisis gehoor geven aan Zijn uitnodiging en rustig met hem eten terwijl Hij voor ons strijdt? *(bron: Visie)*

### **10 mei, 5<sup>e</sup> zondag van Pasen, Psalm 66 : 1-12**

*'Juich voor God, alle volken! Zing een lied over hem, want hij is de hoogste God. Breng hem eer en prijs hem.'*

Psalm 66 : 1b-2 (BGT)