



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 1 maart 2020. Tweede Lijdenszondag

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Voorjaarszendingsweek en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst. Lunch na de koffie/thee.

We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 246 (ELB) en Lied 585 (Opw) met filmpje

Welkom, mededelingen en stil gebed

Aanvangslied: Ps. 68: 7 en 12

Bemoediging en groet

Loflied: Lied 146c: 7

Verootmoedigingsgebed en genadeverklondiging

Zingen: Lied 343: 2, 3 en 4 (ELB)

Leefregels: Mattheüs 5: 1-12

Zingen: Gez. 400: 1, 9 en 12 (LvdK)

Gebed om het licht van Gods Geest

Paasproject, kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Lucas 21: 5-33

Verklondiging

We luisteren naar/zingen mee met Opw 695 (filmpje)

We zijn enkele minuten stil om met God te delen wat ons bezighoudt

Zingen: Gez. 291 (LvdK)

Kinderen komen terug. Zingen 1^e couplet van projectlied

Inzameling van onze gaven

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gez. 231: 1, 3 en 4 (LvdK)

Zegen

Lied 425, daarna: Opw 618 (filmpje)

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 2 maart vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.

E: scriba@defontein058.nl

Gemeentebijeenkomsten

Deze zondag en volgende week zondag worden gemeentebijeenkomsten gehouden na de ochtenddienst. U en jij worden bijgepraat over enkele zaken. Waaronder: de stand van zaken met betrekking tot de huidige en komende vacatures, het beleidsplan en wat ons als

gemeente nog meer bezighoudt. Iedereen wordt bij deze uitgenodigd om dan aanwezig te zijn.

Voedselbankactie

De diaconie beveelt de inzamelactie voor de voedselbank weer van harte aan. De bidstond voor gewas en arbeid van 11 maart 2020 valt samen met onze inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen. Noteer deze periode in uw agenda: *zondag 8 maart tot woensdagochtend 18 maart*. Op woensdag 18 maart wordt alles rond 11.00 uur weer opgehaald door de voedselbank. U kunt houdbare producten in de 'Kar van Samen Delen' deponeren. De volgende producten zijn érg welkom: **koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk**. Kijk ook eens op leeuwarden.voedselbanknederland.nl

Paasproject 'Tussen hemel en aarde'

Vandaag start het Paasproject en zien we de mooie 3D-berg staan, waar elke week een voorwerp aan wordt opgehangen. In de kindernevendienst horen de kinderen vandaag hoe Jezus vertelt over het echte geluk.

Huispaaskaarsen 2020

U kunt deze zondag nog uw huispaaskaarsen te bestellen, met keuze uit vier schitterende reliëfs. Er ligt een intekenlijst in de hal. De bestelling wordt vóór 9 maart doorgegeven aan de fabriek. U ontvangt de kaarsen tijdig voor Pasen. Contactpersonen: *Sita Adema – Hanny Wielenga*

Spaardoosjes 40-dagentijd

De campagne 40-dagen tijd van Kerk in Actie is op Aswoensdag (ruim 6 weken voor Pasen) begonnen met als thema *Sta op!* We leven naar dit feest toe en mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven, Sta op! Dit kan door sparen via de **spaardoosjesactie!** Doet u ook mee? Inleveren spaardoosjes op Paaszon^dag 12 april. *Dirk Lof – Hanny Wielenga ZWO*

En nu de kerk ...

In januari en februari hebben wij ons op 2 avonden verdiept in de Joodse feestdagen en met name hun profetische betekenis. Wij deden dit aan de hand van het boek "Wake up". Zo is ons duidelijk geworden wat de

desastreuze gevolgen zijn geweest van het feit, dat de kerk is losgeraakt van haar Joodse wortels. De vraag kan gesteld worden of dit er ook mee te maken heeft, dat onze kerken steeds meer leeglopen. *"Kunnen we hierbij spreken van een crisis en zo ja wat kan ons antwoord daarop zijn?"* Op 9 maart willen wij hier met elkaar over in gesprek gaan. Nelleke Berntsen hoopt deze avond hiervoor weer een inleiding te houden. Zij zal dit doen aan de hand van het boek van Stefan Paas *"Vreemdelingen en priesters"*. Deze avond zal weer worden gehouden in de Kurioskerk. Aanvang 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

Uit de boekenkast

Voor u een boek uitgezocht over het nut en de bedoeling van de zondag. Het past mooi in de discussie over de 24-uurs economie en de discussie van de afgelopen tijd in de gemeenteraad rond de winkelopstelling. Het heet *"Een lied op de Sabbath"* en is uitgegeven door de Vereniging voor de zondagsheiliging.

Ook een pleidooi voor rust en stilte is het boekje *"Windstilte van de ziel"*, geschreven door de filosoof Joke Hermen. Ze schreef dit boekje tijdens een verblijf in een klein rustig dorpje in Frankrijk en de lezer kan daar iets van meebelevén.

Het boek *"Afgedwaald"* (op zoek naar een weg terug naar Rome) beschrijft de zoektocht van de journalist Kees Schaepman naar zijn rooms-katholieke wortels. Hij schrijft met de nodige humor en veel kennis van zaken over situaties uit zijn veelzijdige leven, waarin het geloof een grote of kleinere rol heeft gespeeld.

20+ groep

Er is een datum geprikt. Op 18 maart komt deze groep voor het eerst bij elkaar. Mocht je nog aan willen sluiten, dan kun je mailen.

Peter en Irene de Vries

Stamppotbuffet

Zaterdag 7 maart is er stamppot buffet. Wilt u ook mee eten en hebt u zich nog niet opgegeven? Dat kan nog! U vindt de lijst in de hal. Het eten wordt geserveerd om 18.00 uur en is in De Fontein. De kosten zijn € 10,-, kinderen tot 12 jaar €5,-. Komt u ook gezellig mee eten? *De jongeren van de WS groep.*

Rommelmarkt

Op zaterdag 7 maart tussen 10.00 en 12.00 kunt u weer goederen inleveren voor de rommelmarkt. Dit kan aan de Groningerstraatweg (inrijden tussen 202 en 204). Er staat een pion bij de straat als herkenning. Wilt u helpen om de rommelmarkt op 28 maart tot een succes te maken? Dan kunt u zich nog steeds opgeven als vrijwilliger of u kunt zich opgeven voor het bakken van een cake of koek. Er ligt een lijst in de hal waar u zich kunt opgeven.

GirlsOnly

Meiden opgelet! Het is weer bijna tijd voor GirlsOnly. We hebben de datum gepland op zaterdag 21 maart van 15:30-18:30/18:45 in 4-14. We starten gezellig met een high tea (neem hiervoor iets kleins mee). Daarna gaan we een gezellig spel spelen en sluiten de middag af met het eten van patat. Opgeven kan bij Karina.

Gebedsactiviteiten:

3 maart, 9.30 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra.

4 maart, 20.00 uur: gebedsavond in Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2.

7 maart, 10.00 uur: Bidden Werkt, vanuit Vox, Nieuwesteeg 1.

Bidden voor vervolgde christenen

Gebed wordt gevraagd voor de kerk in Kenia, die een beperkte capaciteit heeft om moslimbekeerlingen te onderwijzen. Wijsheid en leiderschap is nodig. Open Doors ondersteunt de kerk in Kenia en leidt kerkleiders op. Wilt u ook bidden voor Eldos en zijn oom Nurbek, die uit Kirgizië moesten vluchten en nu wachten op een plek waar ze zich veilig kunnen vestigen.

Gebedsteam

Na de dienst zijn vanmorgen voor gesprek en gebed aanwezig: Menno van der Wal en Pytsje Dijkstra.

Kerkdiensten

Zondag 8 maart, 09.30 uur, 3^e Lijdenszondag, ds. Hans Kemperman. De tweede collecte is voor PKN / Missionair werk binnenland.

Woensdag 11 maart, 19.30 uur, Biddag, ds. J.J. Stegeman. De ene collecte is voor de Voedselbank Leeuwarden.

1 maart, 1^e zondag van de 40 dagen, Psalm 51

*'God, u bent goed, heb medelijden met mij! Uw liefde is groot.
Vergeef me mijn zonden, neem mijn schuld weg, maak mij weer schoon.'*
Psalm 51 : 3-4 (BGT)