



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 26 januari 2020. Shoah-herdenking

Voorganger is ds. Hans Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor JOP / Jeugdwerk PKN en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Toelichting op het volgende lied – dat we gaan oefenen

– door Dirk Lof

Zingen: Lied 728: 1, 2 en 3 (LB) *De heiligen, ons voorgedaan*

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 86: 7 (LB) *Laat mij leven voor uw ogen*

Votum en groet

Zingen: Psalm 77: 1 en 2 (LB) *Roepend om gehoor te vinden*

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift

Lied met de kinderen: *Help mij om stil te zijn* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 44: 1-17 (BGT)

Zingen: Psalm 44: 2 en 3 (NLB) *God, onze koning, schonk de zege*

Schriftlezing: Psalm 44: 18-27 (BGT)

Zingen: Psalm 44: 5 en 6 (NLB) *U hebt ons ervan langs gegeven*

Verkondiging

Zingen: Lied 728: 1, 2 en 3 (LB) *De heiligen, ons voorgedaan*

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 445: 2, 3 en 4 (LB) *Zo is ons God verschenen*

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Ziektemeldingen

Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven aan: Wimmie Timmermans. Wimmie verzorgt de rubriek 'Bloemengroet en meelevens'.

Keuzelied

Het keuzelied kan worden opgegeven via yska@kpnplanet.nl

Kerkenraadsvergadering

Maandag 3 februari vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.

E: scriba@defontein058.nl

Doe mee met Sirkelslag Young!

Het grootste, spannendste, meest interactieve spel tussen jongerengroepen uit heel Nederland.

Tieners van 12 tot 16 jaar kunnen meedoen. Datum: vrijdagavond 7 februari. Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur. Thema: Kom in beweging. Locatie: 4.14 bij de Fontein. Opgave vóór 31-01.

Jongeren 20+ opgelet!

We willen een start maken met het opzetten van een 20+ groep. De leeftijd loopt tot 30 jaar. Het plan is om in februari een eerste oriënterende avond te houden met elkaar. Heb je interesse, meld je dan alvast of persoonlijk na de dienst. Zodra er een datum bekend is, wordt dit op de zondagsbrief gemeld.

Peter en Irene de Vries

Onze boekenkast

Nu alle feestdagen weer voorbij zijn worden we soms bepaald bij moeiten en tegenslag. Maar juist dan kan Gods genade ons helpen om geestelijk te groeien. Op de boekenkast hebben we een paar boeken uitgelicht, die daarbij kunnen helpen. Het zijn:

Oefenen in verlangen van dr. Els van Dijk; *Het doel van beproeving* van Derek Prince; *Verborgene genade* van Jerry Sittser; *Jesus en de burn-out van David de vos* en *Hoe kan ik verder* van drs. W. van Herwijnen.

Ramen lappen voor WS

Zaterdag 1 februari word er weer ramen gelapt door de jongeren van de WS-groep. Kunnen uw ramen wel een opfrisbeurt gebruiken, geef u dan op. Dat kan op de lijst in de hal of uiterlijk dinsdagavond bij Christiaan.

Vacatures

Aan u en jou wordt gevraagd namen door te geven van gemeenteleden die gevraagd kunnen worden voor ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken of een andere taak in een van de taakgroepen. Door een goede bezetting van de wijkkerkenraad en de taakgroepen is de continuïteit van de wijkgemeente gewaarborgd. Uw en jouw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld. De namen kunnen worden doorgegeven aan de scriba **E**: scriba@defontein058.nl. Anoniem een naam doorgeven kan ook. Deponeer daarvoor een briefje in de collectezak. De wijkkerkenraad dankt u en jou voor het meedenken. Gemeente zijn doen we samen.

Opvolger kopijverwerker Geandewei

De kerkenraad is blij te kunnen melden dat er een opvolger is gevonden voor Caroline Doelman. Wiepie Haisma wordt vanaf 1 maart kopijverwerker voor Geandewei. Wij wensen Wiepie veel plezier en zegen met deze mooie taak voor de kerk.

Gebedsactiviteiten

Zondag 26 januari (vanavond dus!): 20.00 uur, afsluiting Week van Gebed in Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2.

Bidden voor de vervolgte christenen

Bid voor medewerkers van Open Doors die vaak reizen in gevaarlijke gebieden om daar christenen te bezoeken of te trainen. Ook wordt gebed gevraagd voor Sanaa uit Irak: toen IS haar dorp binnenviel, konden zij en haar man niet op tijd wegvlugten. IS ontvoerde haar man en twee zoons. Tot nu toe heeft ze niets meer van of over hen gehoord.

Kerkdiensten

Zondag 2 februari, 9.30 uur, ds. Hans Kemperman. Er is tienerdienst. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / werelddiaconaat.

Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water.

De Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Door nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen, de bouw van energiezuinige oventjes en aanplant van bomen wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.

26 januari, 3^e zondag na Epifanie, Psalm 139 : 1-12

*'Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg. U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg.
U ziet alles wat ik doe.'*
Psalm 139 : 1-3 (BGT)