



**DE FONTEIN**

## **Welkom in de dienst van De Fontein!**

Zondag 5 januari 2020

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Menno Sijsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de Wijkkas en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst.

We wensen u een goede dienst toe!

### **Liturgie**

Zingen voor de dienst: Lied 134 (ELB – mel. Gez. 446, LvdK) en Lied 462 (Opw. – filmpje)

Welkom en mededelingen

Stil gebed/voorbereiding

Zingen: Psalm 150

Bemoediging en begroeting

Zingen: Lied 146c: 1 en 3

Verootmoedigingsgebed en genadeverklondiging

Zingen: Lied 169 (ELB - 2x)

Leefregels : Deuteronomium 5: 1-22

Zingen: Psalm 119: 49 en 57

Gebed om het licht van Gods Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst, (filmpje Adventsproject)

Schriftlezing: Hebrëen 4: 1 t/m 11 (BGT)

Verkondiging

*“Wait on the Lord”* (meditatieve muziek)

We zijn enkele minuten stil om onze gedachten met God te delen

We zingen mee met: Psalm 92: 1 (Oude Berijming) en Psalm 92: vers 2 en 3 (LvdK)

De kinderen komen terug, afsluiting adventsproject en hele projectlied!

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven

Zingen: Gez. 225: 1, 2, 4 en 5 (LvdK)

Zegen

### **Algemene berichten**

#### **Koffiedrinken**

Vanaf woensdag 8 januari bent u weer van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

### **Ziektemeldingen**

Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven aan: Wimmie Timmermans.

### **Kerkenraadsvergadering**

Maandag 6 januari vergadert de wijkkerkenraad.

Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska. E: scriba@defontein058.nl

### **Hanny Wielinga zoekt een vriend(in)**

Een vriend of vriendin die opgenomen wil worden in de (te kleine) kring van bezorgers van de zondagsbrief bij gemeenteleden van De Fontein, die niet meer in de kerk kunnen komen. In principe bezorging eens in de vier weken. Het is eenvoudig, maar erg gezond werk. Bijzondere kwaliteiten worden niet verlangd, maar een redelijk stel gezonde benen om de (E-) fiets van hier naar daar te brengen is een pré. Wil je voor dit werk graag een date met Hanny? Dat kan, je mag haar hiervoor rechtstreeks benaderen, of – zij het iets minder doortastend – haar bellen. Toch eerst meer informatie? Dat kan op dezelfde wijze. Eén ding is zeker, Hanny kijkt reikhalzend naar je uit.

*Task4ceCom*

### **Het jaarlijkse uitstapje van De Fontein**

Zoals eerder gezegd gaan we op 27 mei met de bus naar Deventer en vandaar varen we over de IJssel naar Doesburg. Wat kunnen we in Doesburg verwachten? Eerst gaan we naar het Mosterdmuseum, een uniek fabriekje annex museum. In de fabriek wordt nog steeds op

ambachtelijke wijze de Doesburgse mosterd gemaakt. Om het bezoek aan het museum aantrekkelijker te maken is eerst het restaurant "De Mosterdhoeve" en later de "De Gildehof" toegevoegd. De Gildehof is een gezellig pleintje met een atelier, ambachtelijke winkeltjes en een azijnmakerij en vormt zo een bijzonder complex in het centrum van Doesburg. Aan het pleintje ligt ook het Gilde Café, een ruim café met een gezellig terras, geschikt voor hen die geen zin hebben in 'winkelen'. In het centrum staat onder andere de Grote of Martinuskerk, gebouwd rond 1430 en natuurlijk de terrasjes. U kunt u voor deze dagtocht opgeven bij Wimmie of bij Maarten Kuitert. Kosten deelname **70** euro per persoon. Maar u weet het, 'vol is vol' en daar trekt het al aardig naar toe.

### **Studie-avonden in de Kurioskerk**

Ook dit seizoen hoopt Nelleke Berntsen weer enige studie-avonden te leiden in de Kurioskerk. De eerste avond op **13 januari 2020**, heeft als onderwerp :

**"Joodse feesten in profetisch perspectief"**.

Nog niet zo lang is er oog voor, dat deze feesten niet alleen een herdenking inhouden van Gods

grote daden in het verleden, maar dat ze ook een profetische boodschap hebben.

Van het paasfeest is meestal wel bekend dat hiermee de uittocht uit Egypte gevierd wordt en het dus gaat om bevrijding uit de slavernij. Dit wordt vooral duidelijk omdat – niet toevallig – dit feest samenvalt met de kruisiging en opstanding van Jezus Christus als de ultieme bevrijding en de mogelijkheid van een nieuw begin. Zo blijken alle Joodse feesten, naast het herdenken, ook een betekenis te hebben voor de toekomst. We gaan voor dit onderwerp uit van het materiaal, genoemd in het boek **"Wake up"** van Arno Lamm en Emile-Andre van Beckevoort. Het is niet nodig dat u genoemd boek heeft gelezen. De avonden zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Wel deelname graag van te voren opgeven bij mevrouw A.G. Brouwer-Meindertsma (scriba wijkgemeente Huizum-West).

### **Kerkdiensten**

**Zondag 12 januari, 9.30 uur**, ds. Hans Kemperman.

De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda.

### **5 januari, Epifanie, Psalm 72**

*'Laat iedereen God danken. Hij is de Heer, de God van Israël.  
Hij doet wonderen, hij alleen. Laat iedereen hem altijd danken,  
want hij is machtig. Laat God over de hele aarde heersen.*

*Amen, amen!*

Psalm 72 : 18-19 (BGT)