



Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 22 december 2019. Vierde Advent

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Zingen vóór de dienst: Lied 362 (ELB) en met het filmpje: "Advent is verwachten"

Welkom en mededelingen

Aansteken 4^e Adventskaars

We bereiden ons in stilte voor op deze dienst

Aanvangslied: Lied 435: 1 en 2

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 435: 4

Gebed van toewijding en genadeverkondiging

Zingen: Lied 103: 2 en 4 (ELB)

Gebed om het licht van Gods Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst,

Adventsproject... tekst, filmpje, verbeelding

Schriftlezing preek: Lucas 1: 26-38

Zingen: Gez. 66: 1, 2, 5 en 6

Schriftlezing: 1 Kor 1: 26-29

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment: "Ave Maria" (filmpje)

We zijn even stil voor en met God...

Zingen: Lied 906: 2, 3, 4 en 8

De kinderen komen terug, projectlied

Dankgebed en voorbeden

Onder de collecte luisteren we naar "Thank you..." (filmpje)

Inzameling van onze gaven.

Slotlied: Lied 441: 1, 5 en 6

Zegen

Algemene berichten

Kerkenraadsvergadering

Maandag 6 januari vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan scriba Guus Yska.

E: scriba@defontein058.nl

Beste mensen van de Fontein

Wij willen heel graag, dat jullie ons vandaag gaan helpen. Allemaal samen om zieke, oudere en eenzame mensen te verrassen met een bloemrijke kerstgroet. De planten staan na afloop van de dienst klaar, de enveloppen met adressen kunnen dan ook tegelijkertijd

meegenomen worden. Jullie bezorging zal voor blijde gezichten en fijne gesprekken zorgen. Samen delen is pas fijn. Bedankt: namens de *diaconie*

Volg de ster!

Tijdens herstelwerkzaamheden wordt in de tempel een boekrol met de wetten van Mozes gevonden. Koning Josia belooft, samen met het hele volk, dat ze zich vanaf nu weer zullen houden aan die wetten (2 Koningen 22:1-2, 11-13 en 23:1-3, 25).

Het jaarlijkse uitstapje van De Fontein

Op woensdag 27 mei gaan we weer op stap. Deze keer vertrekken we vanaf De Fontein naar Deventer waar we inschepen in één van de IJsselcruiseschepen voor een tocht over de IJssel naar Doesburg. We worden aan boord ontvangen met koffie/thee en gebak met rond twaalf uur de lunch en komen rond half twee aan in Doesburg. In Doesburg bezoeken we eerst het Mosterdmuseum, waarna er nog tijd is om het centrum van Doesburg op eigen gelegenheid te bezichtigen. Rond vier uur verlaten we Doesburg en brengen eerst nog een bezoek aan de nieuwe Vispassage bij het stuwcomplex nabij Doesburg. De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot 5 meter. Daarna gaan we via een mooie route naar Tollebeek voor het diner. U kunt zich voor deelname aan deze mooie dagtocht opgeven bij Wimmie Timmermans of bij Maarten Kuitert. Kosten deelname **70** euro per persoon. Maar u weet het, 'vol is vol'.

Oproep: help mee in het Aanloophuis!

De diaconie wil uw aandacht vragen voor een oproep van het Aanloophuis aan de Bagijnestraat 36. Het Aanloophuis heeft heel hard vrijwilligers nodig. Op een gemiddelde zondag komen er 40 tot 60 bezoekers. Jong en oud, dakloos of eenzaam, ziek of verdrietig. Op deze plek kunnen ze zich welkom weten, ongeacht hun achtergrond, situatie of uiterlijk. Kun je een dagdeel in de 3 weken vrij maken, ben je 20 jaar of ouder, wil je mensen leren kennen die op een ander manier in het leven staan en sta je zelf stevig in je schoenen? Dan hebben zij jou hard nodig om het Aanloophuis open te

houden! Meer informatie: aanloophuisleeuwarden.nl
en via info@aanloophuisleeuwarden.nl.

Gemeentereis

Het lag in de bedoeling om in 2020 een gemeentereis naar Hongarije te organiseren. Wij hebben echter besloten om dat niet in 2020 te doen. Mogelijk dat we later weer de draad oppakken. Dat hoort u dan van ons.

Bidden voor de vervolgte Christenen

Dank voor al uw gebeden in het afgelopen jaar voor onze vervolgte broeders en zusters, dichtbij en veraf. Ook voor 2020 willen we u oproepen te blijven bidden voor al de vervolgte christenen. Christenen worden in 73 landen op extreme wijze vervolgt vanwege hun geloof. Wereldwijd 245 miljoen christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus Christus. Alle reden om op de bres te gaan staan voor onze broeders en zusters. *Taakgroep Gebed*

Open Doors Magazine en Gebedsbrief

De nieuwe uitgave van het Open Doors Magazine en de Gebedsbrief t/m 1 februari zijn er weer en liggen op de leeuwarder tafels bij de hoofdingang van de kerk om mee te nemen.

Gebedsgroepen

7 januari: vanaf 9.30 uur bij Hanny Wielenga
7 januari: vanaf 19.00 uur bij familie Brouwer,
Gebedsavonden in **Stadsklooster Jabikshûs, Vijverstraat 2**, iedere eerste woensdagavond van de maand van 20.00-21.30 uur (Organisatie Gebed058)

Zaterdag 28 december: Bidden Werkt vanuit Vox Nieuwesteeg 1, 9.30 uur

Van harte welkom.

Taakgroep Gebed

Oudejaarsconference

Op vrijdag 27 december komt Rob Favier met de Oudejaarsconference in De Fontein. Kaarten hiervoor van € 17 kunt u bestellen bij www.eventsforchrist.nl. Bestel nu nog kaarten met korting bij de jongeren van World Servants voor € 15! Mis deze avond niet het wordt weer geweldig. Coördinator Germen L. van IJs. *Taakgroep Evangelisatie*

Kerkdiensten

Woensdag 25 december, 1^e Kerstdag, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet m.m.v. Impuls. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Kinderen in de knel. *Geef licht aan kinderen in de knel in Moldavië*. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania wil deze kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken.

22 december, 4^e zondag van Advent, Psalm 24

'Poorten van de tempel, ga open. Ga wijd open, prachtige deuren!

De grote koning wil binnenkomen. Wie is dan die grote koning?

Het is de machtige Heer. Hij is die grote koning!'

Psalm 24 : 9-10 (BGT)