



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 8 september 2019

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede collecte is voor JOP / Jeugdwerk PKN en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 807 (Opw) filmpje en Lied 168 (ELB) met orgel

Welkom, mededelingen en stil gebed

Vorbereiding

Zingen: Ps. 68: 10 (Oude Berijming)

Bemoediging en begroeting

Zingen: Ps. 68: 16 (O.B.)

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging

Leefregels

Zingen: Lied 262 (ELB) (2x)

Gebed om het licht van Gods Geest

Schriftlezing: Matth. 9: 35 -10: 10

Zingen: Lied 653: 7, 4 en 6 (LB)

Zingen kinderlied: *U bent die U bent* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Verkondiging (tekst: Matth. 9: 36)

Meditatief: Lied 601 (Opw) (filmpje)

Moment voor persoonlijk gebed

Zingen: Lied 396: 1 en 2 (ELB)

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden

inzameling van onze gaven

Zingen: Lied 263: 1, 4 en 5 (ELB, melodie "Hatikva")

Zegen

Na de zegen zingen: Lied 425 (LB)

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Startweekend

Op zaterdag 21 en zondag 22 september zal het Startweekend van De Fontein plaatsvinden. Een belangrijk deel van de organisatie ligt in handen

www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 u.

van de World Servantsgroep 2020. Zij krijgen een budget van de kerkenraad en wat ze daarvan niet besteden mogen ze bestemmen voor hun reis.

Op zaterdag vanaf 14.00 uur inloop in De Fontein; koffie/thee/limonade met wat lekkers staat klaar.

Start activiteiten om 14.30 uur.

Voor de kids van de basisschool: speciaal programma (in en om De Fontein) met veel spel.

Voor de tieners en jongeren (tot ca. 30 jaar): speciaal programma met sport en spel.

Voor alle leeftijden:

- gesprekken met gemeenteleden die in hun werk bezig zijn met geloof en kerk (o.a. Irene de Vries, Ineke Evink en Caroline Doelman);

- spelletjes (in en om De Fontein), onder leiding van Jan Zeeders en anderen.

Vanaf 17.00 uur komt iedereen weer samen in De Fontein voor een drankje. Vanaf 17.30 uur is er een gezamenlijke maaltijd.

Op zondagmorgen is er een feestelijke dienst met veel muziek, na de dienst koffie met iets lekkers.

Verder een presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk seizoen 2019-2020 zullen plaatsvinden, door Willem Dijkstra.

Gelijktijdig is er een leuke activiteit voor de kids.

Tevens een presentatie door World Servantsgroep 2020 over de voorbereiding van hun reis.

Als afsluiting een gezamenlijke lunch, zoals altijd verzorgd door Saakje en Margreet.

Wat vragen we aan de gemeente?

Allemaal komen.

Deelname aan de maaltijd op zaterdag is gratis, wel je hiervoor even opgeven via de intekenlijst in de

kerk, via de Whatsappgroep van de tieners of via henkdouma@hotmail.com.

Wil je jouw bakkunsten graag delen met gemeenteleden? Teken dan in op de lijst voor zaterdag of zondag.

Heb je een bijzonder spel en wil je dat meenemen op de zaterdagmiddag? Graag!

Vragen en/of suggesties? Neem contact op met Henk Douma.

Uit de boekenkast

Er liggen drie boekjes op de boekenkast.

Hoe krijg ik meer rust in mijn leven van Fija van der Weide. Ze schrijft bemoedigende stukjes alsof het brieven zijn van een vriendin aan een vriendin.

De goede herder en zijn schapen van Philip Keller. Hij is journalist en schrijft vanuit zijn ervaring als schaapherder. Door zijn ogen ga je heel veel dingen uit de bijbelse vergelijkingen over schapen, herders en kuddes beter begrijpen.

Geloven in een betere wereld van Ir David Renkema. Hij schrijft over zijn ervaringen vanuit zijn werk bij Oikos. Dat was een instituut dat zich inzette voor schuldkwijtscheldingen van arme landen en eerlijke koffie. Het is recent opgeheven.

Noordermannen

De avonden van de Noordermannen gaan weer van start en wel op vrijdag 13 september. Spreker deze avond is Han Jansen, thema: *'Man, waar ben je?'*

Prachtige avonden met ontmoeting en inspirerende opbouwende thema's voor mannen. Reserveer deze avond en kom ook eens langs. Aanvang 20.00 uur (koffie klaar vanaf 19.30 uur). Locatie: Miedema Hout, Uranusweg 1 (Industrieterrein Hemrik).

Taakgroep Vorming en Toerusting

Kerk in de wijk, kerk in de stad

Op zaterdag 28 september wordt in samenwerking met De Fonteingemeente door het Wijkpanel en de Groene Apotheek een wandeling georganiseerd door de Oldegalileë/Bloemenbuurt; het thema is *'Historie'*. Naast het ontdekken van wat er allemaal te zien is in de wijk, zijn er ook verschillende activiteiten, zoals een springkussen, voetbalkooi, picknicken in de pluktuin, een waterbassin met op afstand bestuurbare bootjes, enz. De activiteiten vallen samen met Burendag. Een mooie gelegenheid om als kerk in de wijk aanwezig te zijn. Reserveer alvast deze datum.

Activiteiten in De Fontein

21 en 22 september: Startweekend

29 september: Talitha Nawijn met Black Gospelkoor *Grace and Glory*

14 oktober: Ouderenmiddag

18 december: Kerstmiddag ouderen (woensdag)

27 december: Rob Favier met Oudejaarsconference

Kerkdiensten

Zondag 15 september, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman.

De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Zending.

Bouw de kerk van Syrië weer op. Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst.