



Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 17 maart 2019, Derde Lijdenszondag

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is Tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 697 (Opw. met filmpje),
en Lied 313: 1 en 2 (ELB met orgel)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 96: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Ps. 92: 1 en 3
Gebed van verootmoediging en toewijding
Keuzelied (filmpje) *Sing over me...* (2ND Chapter of Acts)
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 31 (ELB-verschillende talen)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Bring huld' oan God jim folken, loovj' alle gear de Hear
Bring huld' oan God jim folken, syn namme kear op kear

Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord
Sing praises all you peoples, sing praises to the Lord

Prijst God nu alle volken, prijst god en eert Zijn Naam,
prijst God nu alle volken, prijst God en eert zijn naam

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.

Gebed om het licht van Gods Geest
Zingen: Lied 459 (ELB - Nederlands, Fries, Engels)
40-dagenproject kinderen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Esther 2: 5-7 en hoofdstuk 4
Zingen: Lied 246: 1 en 2 (ELB)

Verkondiging
Muzikaal intermezzo: *Peaceful moment of worship*
Moment van persoonlijke ontmoeting met God
Zingen: Gez. 473: 1, 4, 5, 9 en 10 (LvdK)

Kinderen komen terug, Paasproject...
Gebeden, daarna Inzameling van onze gaven
Slotlied: Gez. 380: 2, 4, 6 en Gez. 381: 4 en 5 (LvdK)
Zegen, na de zegen: Lied 834 (LB)

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Locatie Jeruzalem: met Jezus op weg naar Pasen

Ook vandaag volgen we Jezus op de voet in de stad Jeruzalem. Jezus gaat van de stadspoort naar de tempel en jaagt daar de handelaars weg, omdat Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus gaat in de tempel uitleg geven over God (Lucas 19:45-48). Om over na te denken: wat is of zou een huis van God moeten zijn?

Van de Kerkenraad

Op 10 maart is er een oproep gedaan voor nieuwe ambtsdragers en kerkelijke medewerkers per september 2019. Bij de ingang hebt u een briefje ontvangen waarop de namen van mogelijke kandidaten kunnen worden ingevuld. Wanneer u dit briefje hebt ingevuld, kunt u het op 17 en 24 maart in de collectezak bij de uitgang doen. Ook kunt u eventueel namen per mail doorgeven aan de scriba. Het mailadres is: scriba@defontein058.nl

Fontana Musica

Ons gelegenheidskoor *Fontana Musica* gaat weer oefenen voor medewerking aan de dienst op eerste Paasdag 21 april. Er zijn 5 repetities gepland: de woensdagavonden 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april, steeds van 19:15-20:15 uur, in de kerkzaal of een andere zaal van De Fontein. We leren 2 nieuwe liederen en zullen ook eerder gezongen liederen herhalen. In verband met het toesturen van muziek graag deelname (en eventueel mailadres) even doorgeven aan ondergetekende.
Henk Visser

Uit de boekenkast

Het lied van zussen door Louise Allen. Een indringende roman over twee zussen, die beiden op een eigen manier verlangen naar geluk. Nora, die alles heeft wat Ida zo graag zou willen: een man en kinderen, maar er niet gelukkig

mee is en steeds meer verbitterd en teleurgesteld raakt. Ida moet van nabij aanzien hoe Nora niets lijkt te geven om dat kostbare...

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht. Gebundelde columns van Albert Althuis, die in het Christelijk Weekblad verschenen in de periode tussen 2010 en 2018. Ze zijn toegankelijk geschreven en hebben allen iets te maken met de zoektocht naar het mooie en het goede... Er zijn kunstzinnige illustraties bij.

Niet geknecht door J. de Haan. Gaat over ervaringen uit de bewogen dagen van WOII en hoe de redactie van het Friesch Dagblad standhield in een toenemend conflict met de nazi's. Ook dit is heel leesbaar geschreven en voorzien van mooie tekeningen.

Passie en Pasen

Van 23 t/m 29 maart wordt in De Fontein de bijzondere expositie 'Passie en Pasen in porselein' gehouden van Bijbelse taferelen met porseleinen poppen, gemaakt door Joke Kant uit Nijkerk. Ruim 30 gemeenteleden hebben zich als vrijwilliger aangemeld om mee te helpen met allerlei taken, zoals vervoer materialen, opbouw expositie, gastvrouw/heer, facilitaire ondersteuning en gidsen voor de rondleidingen. Er hebben zich al twee scholen aangemeld die de expositie gaan bezoeken met brugklasscholieren, als ook twee vrouwengroepen.

Voor u een prachtige gelegenheid om familie, vrienden, burens, enz. uit te nodigen voor deze bijzondere expositie waar Bijbelse verhalen op een prachtige aanschouwelijke manier worden uitgebeeld. De officiële opening van de expositie is op zaterdag 23 maart om 10.00 uur door ds. Alfons van Vliet. De toegang is vrij. De bezoektijden staan vermeld op de affiche op het publicatiebord en er liggen flyers op de leeuwtafel.

Taakgroep Evangelisatie

Doppen sparen

U spaart toch ook mee! In de hal van de kerk staat een inzamelbak waar u zondags uw bijdrage in kunt deponeren. Al vast heel hartelijk dank.

Bidden voor vervolgte christenen.

Uw gebed gevraagd voor Asia Bibi in Pakistan. Haar toestand wordt zorgelijk. Haar gezondheid gaat achteruit en haar wordt de toegang tot medische zorg geweigerd. De Pakistaanse christin Asia Bibi werd in Pakistan beschuldigd van het beledigen van profeet Mohammed. Ze zat vervolgens acht jaar in de dodencel, maar werd in oktober 2018 vrijgesproken. Sindsdien verblijft ze in 'een beveiligde ruimte' zoals Pakistanen het omschrijven. In januari diende het herzieningsverzoek aangaande vrijlating van Asia Bibi. De rechter bepaalde toen dat zij terecht was vrijgesproken, maar nu nog steeds niet in vrijheid kan leven bij haar man en

kinderen. "Bid voor ons" is vaak het eerste wat vervolgte christenen vragen. Ons gebed is hard nodig, blijf dus bidden voor Asia Bibi en onze vervolgte broeders en zusters.

Meer informatie op www.opendoors.nl

Taakgroep Gebed

Gebedsgroepen De Fontein

18 maart: van 9.30-11.30, Gebedsgroep Women to Women;

19 maart: van 9.30-11.00 uur bij fam. Tromp;

3 april: van 20.00-21.30, Gebed58 Locatie:

Stadsklooster Jabixhus, Vijverstraat

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden voor onze gemeente, stad, land en de wereld waarin zoveel gebeurt.

Taakgroep Gebed

Komende activiteiten in De Fontein

26 maart: 'Samen Bijbellezen' o.l.v. ds. Alfons van Vliet

3 april: Bijbelkring o.l.v. ds. Hans Kemperman

23 t/m 29 maart: Expositie 'Passie en Pasen in porselein'

Kerkdiensten

Zondag 24 maart, 09.30 uur, 4^e Lijdenszondag, ds. J.G.

Kemperman. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Kinderen in de Knel. *Stop kinderarbeid in India.*

In Narsapur in India kunnen families maar nauwelijks rondkomen. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.