



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 13 januari 2019. Heilig Avondmaal (lopend)

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Eerde de Vries. Alle diakenen hebben dienst. De Avondmaalscollecte is voor de Voedselbank, de eerste collecte voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie (gewijzigd)

Zingen voor de dienst: Lied 807 (Opw. met filmpje) en

Lied 382 (ELB, met orgel)

Welkom en mededelingen

In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Zingen: Lied 37: 1 en 3 (ELB)

Bemoediging en groet

Impuls: Opw. 277

Gebed van verootmoediging en toewijding

Lied met de kinderen: *He's got the whole world...*

(filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Kor. 12: 12-27

Verkondiging

We luisteren naar *You raise me up*

Zingen: Lied 835: 1 en 3

De kinderen komen terug

Viering van de Maaltijd van de Heer

Zingen: Lied 440: 1, 2 en 4 (LvdK)

Formulier: "avondmaal vieren"

Gebed

Impuls: Opw. 810

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen na de maaltijd: Lied 981: 1, 2, 4 en 5

Inzameling van de gaven

Dankgebeden en voorbeden

Zingen: Lied 441: 8 en 10 (LvdK)

Zegen

Aansluitend op de zegen: Impuls: Opw. 553

Opw.: bundel Opwekking

LvdK : Liedboek voor de kerken

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Samen de Bijbel lezen

Komende dinsdagmorgen vervalt helaas de bijeenkomst van "Samen de Bijbel lezen". De eerstvolgende keer is weer op

dinsdagmorgen 29 januari. We zullen dan samen Micha 5 en 6 lezen en met elkaar delen.

"Samen Bijbellezen", doe mee!

Heel veel mensen vinden het niet zo gemakkelijk om persoonlijk de Bijbel te lezen. Of je wilt het wel, maar het lukt niet (door een druk leven bijvoorbeeld). Of misschien heb je een soort 'stok achter de deur' nodig. Voor iedereen die wil, zijn er dit winterseizoen de "Samen Bijbel-lezen-ochtenden". De opzet is heel eenvoudig: je leest thuis de hoofdstukken uit het Bijbelboek dat aan bod is, en je schrijft kort op wat je daarin opvalt, of wat je niet begrijpt, etc. Op de ochtend zelf horen we van elkaar wat opgeschreven is en bespreken dat met elkaar. En ondergetekende vertelt nog wat over de inhoud, achtergrond en dergelijke. We beginnen om 10.00u en eindigen rond half 12. Deze ochtenden worden dus geen moeilijke cursusochtenden of iets dergelijks, want we willen gewoon... samen de Bijbel lezen! Voelt u of voel jij je aangesproken? Doe mee! Komende dinsdagmorgen ben je, bent u van harte welkom! Leest u dan als voorbereiding thuis hoofdstuk 6 van het Bijbelboek Micha? De voorlopige data voor de rest van dit seizoen zijn: D.V. 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei.

Ds. Alfons van Vliet

Week van Gebed 20-27 januari

Ook in 2019 wordt de Week van Gebed weer in onze stad gehouden. Samen met christenen uit allerlei kerken en gemeenten een uur God aanbidden, danken, voorbeden doen voor onze stad, onze kerken, de wereld.... Iedere avond op een andere plek. Doet u mee? Eén avond, meerdere, of zelfs iedere avond? **Steeds van 20.00-21.00u**. Het is zó bemoedigend!

De data en plekken:

Zondagavond 20 jan.: Stadsklooster (Vijverstraat 2), maandagavond: Opstandingskerk (Achter de Hoven 272), dinsdagavond: City Life Church Salvator (Archipelweg 133), woensdagavond: De Fontein donderdagavond: Uitzicht (Archipelweg 222), vrijdagavond: Parkkerk (Jan van Scorelstraat 76), zaterdagavond: Elim (Huizum Dorp

73, gebouw naast dorpskerk), zondagavond 27 jan.:
Stadsklooster (Vijverstraat 2).

Cursus “Levend in Christus”

Afgelopen seizoen heeft een aantal mensen uit onze gemeente, waaronder ook onze predikant ds. Alfons van Vliet, de cursus van het Evangelisch Werkverband “Levend in Christus” gevolgd. We zijn erg blij te kunnen aankondigen dat we in het komend halfjaar deze cursus (acht donderdagavonden) willen aanbieden aan wie daar belangstelling voor heeft. Ds. van Vliet zal één van degenen zijn die de cursus verzorgen. De cursus is erop gericht dat kerken en christenen geholpen worden om de (‘bijzondere’) gaven van de Geest te ontdekken en te groeien in het gebruik ervan. Deze cursus gaat (bij voldoende deelname) D.V. plaatsvinden op de volgende data: 7 en 28 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april en 9 en 23 mei. De kosten bedragen € 25,- per persoon. Graag opgeven hiervoor bij Pytsje Dijkstra, Germen van IJs of Alfons van Vliet. Bij hen kunt u ook meer informatie krijgen. **Opgave mogelijk tot 31 januari !**

Gebedsgroep Women to Women

Vrouwen bidden voor vervolgde christenvrouwen over de gehele wereld. 21 januari van 9.30 uur-11.30 uur bij Saakje van IJs.

Gebedsgroepen De Fontein

22 januari: 9.30-11.00 uur, bij Pytsje Dykstra;
23 januari: 20.00-21.00 uur, Gebedsavond Week van Gebed;
5 februari: 19.00-20.00 uur, familie Brouwer.
Wij nodigen u van harte uit om met ons te bidden voor onze gemeente, stad, land en de wereld waar zoveel gebeurd.

Bidden voor vervolgde christenen in Soedan

In het noorden van Soedan heeft de overheid christenen gevangengenomen en kerken vernield. Ook wordt er scherp toezicht gehouden op de kerkadministratie. In hun strijd tegen rebellen die het land onveilig maken, bombardeert de overheid ook huizen, boerderijen, kerken en ziekenhuizen. Veel christelijke Soedanezen zijn gevlucht en verkeren in grote nood. Open Doors bezorgt hulpgoederen aan deze grote groep vluchtelingen. Amria is een van hen: *“Nadat ik heel veel had geleden heeft God me gezegend. Ouderlingen van de kerk kwamen naar me toe en gaven me te eten en ook bouwland. Het heeft me enorm geholpen.”* Blijf bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. De gebedskalender voor januari-februari ligt op de leeuurtafel in de hal van de kerk. Meer informatie op www.opendoors.nl

Kerkdiensten

Zondag 20 januari, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman.

Er is Tienerdienst. De tweede collecte is voor PKN / Oecumene: Zondag voor de eenheid.

Migratie verbindt kerken wereldwijd.

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Ook in Nederland, waar ruim 1200 internationale en migrantenkerken zijn. Kerk in Actie bevordert contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rust leiders van migrantenkerken toe en ondersteunt migrantenkerken.