



DE FONTEIN

## Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 28 november 2018. Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

Voorganger is ds. J.G. Kemperman.. Ouderling van dienst is Willem Dijkstra. Diaken van dienst is Menno Sijsma. Organist is Henk Visser. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair Werk in de Prot. Gem. Leeuwarden en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

### Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Zingen: Lied 84a: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) *Wat hou ik van uw huis*

Afkondigingen en stil gebed

Aanvangspsalme: Psalm 43: 3 (LB) *O Here, God, kom mij bevrijden*

Votum en groet

Vervolgspalme: Psalm 43: 5 (LB) *Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen*

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lied met de kinderen: *Je hoeft niet bang te zijn* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 22: 1-3 (NBV)

Zingen: Psalm 22: 1 (LB) *Mijn God, mijn God*

Schriftlezing: Psalm 23: 1-6 (NBV)

Zingen: Lied 23b: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) *De Heer is mijn herder*

Verkondiging

Zingen: Lied 717 (Opw.) o.l.v. piano met Henk Visser

De kinderen komen terug

**Gedachtenis van de overleden leden van de gemeente van Christus**

Zingen: Lied 801: 1, 2, 3 en 4 (LB) *Door de nacht van strijd en zorgen*

**De namen worden gelezen**

Zingen: Lied 801: 5, 6, 7 en 8 (LB) *Met één lied uit duizend monden*

**De namen worden gelezen** (vervolg)

De Gedenkkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars (de gemeente staat)

Gedicht – dat als boekenlegger aan de witte roos hangt – wordt gelezen

Zingen: Geloofsbelijdenis = Lied 340b (LB)

(de gemeente gaat zitten)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Inzameling der gaven

Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (FLB) *Hear, wês mei ús oant in oare kear*

Zegen, beantwoord door: 3 x Amen

### Algemene berichten

#### Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

#### Impuls zoekt versterking!

Impuls is op zoek naar een nieuwe geluidsman of vrouw! Ben jij technisch aangelegd en lijkt het je leuk om geluidsman te zijn bij Impuls dan kun je een mailtje sturen naar Dick Dekker of één van de bandleden aanspreken na de dienst onder het genot van een kopje koffie.

#### Chanoeka feest op 3 december!

Ook dit jaar viert de Joodse gemeenschap wereldwijd Chanoeka, het Joodse lichtfeest. De Chanoeka-kandelaar illustreert het licht dat Israël en het Joodse volk uitstralen naar de wereld. Het symboliseert de universele waarden van verbondenheid, hoop en verdraagzaamheid. Het feest is ook steeds meer een teken van vriendschap en verbondenheid van christenen met Israël en de Joodse gemeenschappen wereldwijd. Elke avond van het Chanoekafeest wordt een lichtje aangestoken van de achtarmige kandelaar. Op maandag 3 december, vanaf 19.00 uur, verwelkomt de Joodse gemeenschap in Leeuwarden ons als christenen en wordt de tweede kaars van de grootste Chanoeka-kandelaar ter wereld aangestoken door Opperrabbijn Jacobs. Elke jaar is dat in een andere plaats en dit jaar vindt dit plaats in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De kandelaar zal komen te staan op het Zaailand. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig en er wordt ook voor een hapje en drankje gezorgd. Mis dit bijzondere, unieke, bemoedigende gebeuren niet!

*Ds. Alfons van Vliet*

#### Samen Bijbellezen wordt ochtendkring!

Afgelopen dinsdagavond zijn we begonnen met het "samen de Bijbel lezen" en we hebben besloten dat we dit seizoen niet op de avond, maar op de (dinsdag) ochtenden bij elkaar gaan komen, van 10 uur tot ongeveer half 12. Wat gaan we doen? De opzet is heel eenvoudig: je leest thuis het hoofdstuk (of

hoofdstukken) uit het Bijbelboek dat we samen lezen, en je schrijft kort op wat je daarin opvalt, of wat je niet begrijpt, etc. We horen van elkaar wat opgeschreven is en praten daar samen over. En ondergetekende vertelt nog wat over de inhoud, achtergrond en dergelijke. Het worden dus geen moeilijke cursusochtenden of iets dergelijks, maar we willen gewoon samen de Bijbel lezen.... Voelt u of voel jij je aangesproken? Doe mee! Dit seizoen staan de profeten centraal. Dinsdagochtend 4 december komen we weer bij elkaar. Lees als voorbereiding thuis Micha, hoofdstuk 1 t/m 3. De voorlopige data voor dit seizoen zijn: D.V. 4 en 18 december, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei.

*Ds. Alfons van Vliet*

### **Advent/Kerst Sing In bij kaarslicht**

Op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur, m.m.v. Kamper Vocaal Ensemble *Kavoca* o.l.v. Luthine Postuma. Vleugel: Jurgen Lipke; Marimba: Hendri Westra; Organist: Gerik Venema. Het is de laatste Sing In. De commissie heeft besloten te stoppen met de Sing In diensten. Maak het dus nog een keer mee, het wordt een fantastische slotavond met veel zang en muziek.

### **Gebedsgroepen**

27 november, 9.30 uur: bij Pytsje Dykstra, 4 december, 19.00 uur: bij familie Brouwer  
*Taakgroep Gebed.*

### **Bidden voor onze vervolgte broeders en zusters in Jemen**

Bid mee met de vervolgte christenen uit Jemen. "We zijn in dit land om U te dienen, om te getuigen van Uw liefde en vergevingsgezindheid. Geef ons moed en vastberadenheid om in Uw naam te blijven geloven en

vast te houden aan uw beloftes. Zegen Uw kinderen en help ons om een voorbeeld te zijn."

Bid voor de miljoenen mensen in Jemen die honger lijden. Meer dan drie miljoen kinderen en zwangere vrouwen zijn ondervoed. Elke dag sterven minstens 150 kinderen door honger, ziekte, of bommen.

Bid dat de Here God zichzelf openbaart aan hen die naar Hem op zoek zijn in deze uitzichtloze situatie.

*Taakgroep Gebed*

### **Komende activiteiten in De Fontein**

9 december: Kerst Spetterfeest

15 december: Advent/Kerst Sing In

17 december: Kerstmiddag ouderen met broodmaaltijd

23 december: Kinderkerst in De Fontein

28 december: Oudejaarsconference Rob Favier

### **Kerkdiensten**

**Zondag 2 december, 9.30 uur, Eerste Advent**, ds. Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor PKN/Missionair Werk. *Help de nieuwe kerk in Bilthoven.* 'De Kelder' is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren tussen 16 en 25 jaar helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen.

### **De kerk heeft de toekomst! Daar ben jij bij nodig!!**

#### **HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS ZOEKT JOU!**

Heb jij de kerk iets te bieden? Wil jij je talenten gebruiken voor een vitale kerk? Gebruik dan je ideeën voor de kerk van de toekomst! Help een steentje bij te dragen aan het goed functioneren van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Daar hebben wij jouw hulp bij nodig!

We vinden het leuk als je meedoet bij:

#### **Het College van Kerkrentmeesters**

\* als (ouderling) kerkrentmeester uit de wijk Camminghaburen

\* als (ouderling) kerkrentmeester uit de wijk De Jacobijner

\* als penningmeester

#### **De Gebouwencommissie**

\* als voorzitter

\* Houd je van cijfers en vind je het leuk om een meerjarenbegroting op te stellen? Meld je aan!

\* Heb je verstand van bouwkundige en/of technische zaken, verzekeringen en vastgoed? Deel je expertise en ervaringen met ons.

#### **De Personeelscommissie**

\* Heb je verstand van personeelszaken? Doe mee!

Als je denkt: ik weet nog iemand die dit leuk vindt, geef dan ook haar of zijn naam door. Ook op andere gebieden in de gemeente zijn mensen nodig. Bijvoorbeeld in de Algemene Kerkenraad en Diaconie.

Is je belangstelling gewekt of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Guus Yska, secretaris van het College van Kerkrentmeesters, e-mail: [cvkscriba@gmail.com](mailto:cvkscriba@gmail.com)

**We zien je graag!**