



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 18 november 2018. Heilig Avondmaal (lopend)

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus Yska. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor ZWO-project Rwanda, de Avondmaalscollecte is voor Zienn en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst.

We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Zingen: Lied 885: 1 en 2 (LB) *Groot is uw trouw, o Heer*

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 103: 1 (LB) *Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren*

Votum en groet

Zingen: Psalm 103: 3 en 5 (LB) *Hij is een God van liefde en genade*

Korte inleiding op de dienst

Gebed bij opening van de Schrift

Lied met de kinderen: *Je hoeft niet bang te zijn* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 103 (NBV)

Zingen: Lied 315: 1, 2 en 3 (LB) *Heb dank, o God van alle leven*

Verkondiging

Zingen: Lied 103a: 1, 2, 3 en 4 (LB) *Loof nu, mijn ziel, de Here*

De kinderen komen terug

Avondmaalscollecte, intussen zingen we:

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 (LB) *Zoals ik ben, kom ik nabij*

Inzettingswoorden

Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen tijdens het lopend avondmaal: Lied 103e (LB) *Bless the Lord*

Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam.

Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Bless the Lord my soul and bless Gods holy name.

Bless the Lord my soul, who leads me into life.

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 103c: 1, 2 en 3 (LB) *Loof de koning, heel mijn wezen*

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Bedankje

Voor mijn verjaardag heb ik heel veel kaarten en telefoontjes ontvangen. Zò fijn! Iedereen heel hartelijk dank. Hartelijke groet, *Joke Reisiger*



Fontana Musica

Gelegenheidskoor Fontana Musica gaat weer oefenen i.v.m. het zingen in de dienst van Eerste Kerstdag 25 december. De repetities zijn in De Fontein op de woensdagen 21 en 28 november, 5 december (bij voldoende deelname), 12 en 19 december, steeds van 19:15 tot ± 20:15 uur. Deze keer graag van tevoren even opgeven per email. Wij proberen dan een mailtje terug te sturen met een muziekbijlage, zodat thuis alvast geoefend kan worden. Graag even aangeven of men relatief hoog (sopraan/tenor) of laag (alt/bas) zingt. Graag tot ziens
Henk Visser

Boys Only!

Hey toppers! Er komt weer een Boys Only aan, voor de jongens van 12-15 jaar! Deze is op 24 november vanaf 15.30 uur in de loods van Dekker Drukwerken. Er hangt een lijst in 4:14 waar je je kan opgeven voor deze activiteit! Wat we precies gaan doen is een verrassing, maar wat we wel kunnen zeggen is dat er tijdens de activiteit patat en snacks voor jullie klaar staan! We hopen jullie te zien op zaterdag 24 november om 15.30 uur bij Dekker Drukwerken! Tot dan! Greetz!

Wees Sint voor een kind

St. Present houdt dit jaar weer een Sinterklaasactie in Leeuwarden voor gezinnen die zelf geen Sinterklaas kunnen vieren. Het feest zal op zaterdag 1 december in De Fontein worden gevierd. Je aanmelden hiervoor kan via de website van St. Present:

www.stichtingpresent.nl/leeuwarden/sinterklaasactie. Opgave kan tot 19 november, dus let op vandaag is de laatste dag om je aan te melden. Na aanmelding word je gekoppeld aan een gezin. Meer info hierover is te lezen op de website. Meedoen met deze actie wordt van harte aanbevolen. *Irene de Vries*

Samen Bijbellezen...!

Heel veel mensen vinden het niet zo gemakkelijk om persoonlijk de Bijbel te lezen. Of je zou het wel willen, maar het lukt niet (door een druk leven bijvoorbeeld). Of misschien heb je een soort 'stok achter de deur' nodig. Voor iedereen die wil zijn er dit winterseizoen de "Samen Bijbel-lezen-avonden". De opzet is heel eenvoudig: je leest thuis 'n hoofdstuk uit het Bijbelboek dat aan bod is, en je schrijft kort op wat je daarin opvalt, of wat je niet begrijpt, etc. Op de avond zelf horen we van elkaar wat opgeschreven is en bespreken dat met elkaar. En ondergetekende vertelt nog wat over de inhoud, achtergrond en dergelijke. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 21.30 uur. Deze avonden worden dus geen moeilijke cursusavonden, want we willen gewoon samen de Bijbel lezen... Voelt u of voel jij je aangesproken? Doe mee!

Komende dinsdagavond beginnen we. Lees als voorbereiding thuis de brief van Paulus aan Filemon. Dinsdag bekijken we dan samen waar we het de komende tijd over gaan hebben.

De voorlopige data voor dit seizoen zijn: D.V. 20 november, 4 en 18 december, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei.

Chanoeka feest op 3 december!

Ook dit jaar viert de Joodse gemeenschap wereldwijd Chanoeka, het Joodse lichtfeest. De Chanoeka-kandelaar illustreert het licht dat Israël en het Joodse volk uitstralen naar de wereld. Het symboliseert de universele waarden van verbondenheid, hoop en verdraagzaamheid. Het feest is ook steeds meer een teken van vriendschap en verbondenheid van christenen met Israël en de Joodse gemeenschappen wereldwijd. Elke avond van het Chanoekafeest wordt een lichtje aangestoken van de achtarmige kandelaar.

Op maandag 3 december, vanaf 19.00 uur, verwelkomt de Joodse gemeenschap in Leeuwarden ons als christenen en wordt de tweede kaars van de grootste Chanoeka-kandelaar ter wereld aangestoken door Opperrabbijn Jacobs. Elke jaar is dat in een andere plaats en dit jaar vindt dit plaats in Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa in 2018. De kandelaar zal komen te staan op het Zailand. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig en er wordt ook voor een hapje en drankje gezorgd. Mis dit bijzondere, unieke, bemoedigende gebeuren niet!

Ds. Alfons van Vliet



Rollator

Door een gemeentelid is een rollator ter beschikking gesteld voor gebruik in de kerk. Wilt u daarvan gebruik maken om u wat makkelijker en stabielier in de kerk te bewegen, dan kunt u dat aangeven bij de ontvangst-medewerker of bij de koster. De rollator staat bij het kopieerapparaat of bij de leestafel voor in de hal van de kerk.

Gebedsgroepen

19 november, 9.30 uur: gebedsochtend Women to Women, bij Saakje van IJs;

27 november, 9.30 uur: bij Pytsje Dykstra;
Taakgroep Gebed

Bidden voor onze vervolgte christenen in India

Radicale hindoes beschadigden afgelopen juni de huizen van vijftien christelijke gezinnen in het dorp Halvar. Vooral daken moesten het ontgelden. Drie gezinnen werden met de dood bedreigd. Hierdoor hebben ze het christelijke geloof na bijna tien jaar afgezworen. Het gaat om Ashok en Omina Pungati met hun drie kinderen, Birsu en Jaine Alami, en Sudhu en Mahari Lekami met hun vier kinderen. Bid alstublieft voor hen.

Dank dat het goed gaat met Kusum uit India. Nadat haar man en haar zoontje stierven, werd zij als schuldige aangewezen omdat ze christen is. "God heeft in al mijn kleine noden voorzien", zegt ze. "Als er moeilijkheden op mijn pad komen, dan weet ik dat Hij voor mij zorgt".
Taakgroep Gebed

Kerkdiensten

Zondag 25 november, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman. De tweede collecte is voor Missionair werk in de Protestantse Gemeente Leeuwarden.