



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 11 november 2018. Doopdienst

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Zandstra m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 623 (Opw.) met filmpje en
Welkom, welkom in ons midden

Welkom en mededelingen

In gebed bereiden we ons voor op deze dienst

Aanvangslied: Ps. 98: 1 en 3

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 425 (ELB 2x) *Dit is de dag*

Dopen van **Laurens Gjalt de Haan**

Zingen: Lied 599 (Opw.)

'Wat dopen eigenlijk is...'

Zingen: Lied 68 (Kinderopw.) *Diep, diep, diep als de zee...*

Vragen aan de doopouders

Zegenwens (Elly & Rikkert)

Doopbediening

Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan)

Zingen (staande): Lied 185 (Opw. voor kinderen) (2x)

De Here zegent jou en Hij beschermt jou, Hij schijnt zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, Hij zal zijn vrede aan je geven.

Aansteken doopkaars en gedichtje

Gedicht en uitreiking doopkaart en visje ophangen

Gebed om het licht van Gods Geest

Lied: *Weet je dat de Vader je kent*

Weet je, dat de vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent?

Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ik weet, dat de vader me kent. Ik weet, dat ik van waarde ben.

Ik weet, dat ik een parel ben. Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Bijbellezing: Jozua 1: 1-9

Verkondiging

Zingen: Lied 427: 1, 4, 5, 6 en 7 (LvdK)

De kinderen komen terug

Gebeden (die we zingend afsluiten met *God van licht*)

Inzameling van onze gaven

Slotlied: Lied 864: 1,2 en 5

Zegen

De doopouders kunnen na de dienst gefeliciteerd worden vóór in de kerk

Bloemengroet en meeleven

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar familie Westerhuis.

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Bedankje

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties en kaarten voor mijn verjaardag. Een hartelijke groet,
Ina Arts

Fontana Musica ♪

Gelegenheidskoor Fontana Musica gaat weer oefenen i.v.m. het zingen in de dienst van Eerste Kerstdag 25 december. De repetities zijn in De Fontein op de woensdagen 21 en 28 november, 5 december (bij voldoende deelname), 12 en 19 december, steeds van 19:15 tot ± 20:15 uur. Deze keer graag van tevoren even opgeven per email. Wij proberen dan een mailtje terug te sturen met een muziekbijlage, zodat thuis alvast geoefend kan worden. Graag even aangeven of men relatief hoog (sopraan/tenor) of laag (alt/bas) zingt. Graag tot ziens.

Henk Visser

Rollator

Door een gemeentelid is een rollator ter beschikking gesteld voor gebruik in de kerk. Wilt u daarvan gebruik maken om u wat makkelijker en stabiel in de kerk te bewegen, dan kunt u dat aangeven bij de ontvangst-medewerker of bij de koster. De rollator staat bij het kopieerapparaat of bij de leestafel voor in de hal van de kerk.

Schoenendozen

Vandaag is de laatste inleverdag van de schoenendozen. Wie er nog een thuis heeft en deze vergeten is, kan het doorgeven aan Suzanne Yska of Karina van der Wal. Wij zullen dan even een oplossing zoeken.

Oudejaarsconference van Rob Favier

Op vrijdag 28 december komt Rob Favier met zijn Oudejaarsconference naar De Fontein in Leeuwarden. Een avond die u/jij niet mag missen. Kaarten 15,00 (excl. reserveringskosten) kunnen besteld worden bij: www.events4christ.nl of via tel. 0297-237172. Voorverkoop kaarten bestellen voor 12,50 euro incl. reserveringskosten bij Germen L. van IJs. *Taakgroep Evangelisatie*

Op de boekenkast staan drie boeken

Dochters van het verbond is een boek dat gaat over het leven van de Amish. Het speelt in Pennsylvania in 1946. De schrijfster, Beverly Lewis, zelf geboren en getogen Amish, vertelt hierin over de 18-jarige Sadie en haar jongere zus Leah die hun weg zoeken binnen deze geloofstraditie.

Rozen in de sneeuw is een historische roman over de vrouw van Maarten Luther. Hoe zij als jong meisje al in een klooster werd gebracht door haar vader. En hoe zij dat klooster verliet als vrouw van Maarten Luther. *Dorean*. In dit boek vertelt de schrijver Gehring een verhaal over de eindtijd in de vorm van een parabel, een soort sprookje dus. Het gaat over een kleine groep mensen die zich vasthoudt aan oude beloften over de terugkomst van *Kyrios*, terwijl de wereld om hen heen alsmat verandert. Het is een makkelijk leesbaar verhaal met een dubbele laag en een verrassend einde.

Plastic doppen sparen

Sinds september zetten wij ons in voor een nieuw project, nl. Internationale Kinderhulp Nederland (IKN). De kinderen die IKN ondersteunt zijn wees, verlaten door hun ouders, verwaarloosd en misbruikt. Zonder onze ondersteuning zouden deze kinderen op straat leven of in de prostitutie belanden. Elk kind heeft recht op een warme gezinssituatie, waar ze kind kunnen zijn en veilig kunnen opgroeien. Kroondoppen van bierflesjes e.d. kunnen ook gespaard worden. U kunt deze gewoon bij de plastic doppen in de mand doen. In de hal van de kerk kunt u de gespaarde doppen in de daarvoor bestemde mand deponeren. Er staan ook spaarbussen waar u thuis uw doppen in kunt sparen. Deze mag u als u dat wil gratis meenemen. Alvast bedankt.

Advent/Kerst Sing In bij kaarslicht

Op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur, m.m.v. Kamper Vocaal Ensemble *Kavoca* o.l.v. Luthine Postuma. Vleugel: Jurgen Lipke; Marimba: Hendri Westra; Organist: Gerik Venema. Het is de laatste Sing In. De commissie heeft besloten te stoppen met de Sing In diensten. Maak het dus nog een keer mee, het wordt een fantastische slotavond met veel zang en muziek.

Gebedsgroepen

13 november: 9.30 uur, bij Hannie Wielenga;
19 november: 9.30 uur, gebedsochtend Women to Women bij Saakje van IJs;
Taakgroep Gebed

Asia Bibi vrijgesproken.

Asia Bibi (ook wel bekend als Aasiya Noreen) had in 2009 een woordenwisseling met enkele moslimvrouwen uit haar dorp, die weigerden een glas water van haar aan te nemen. In hun ogen was dat water onrein, omdat een christen het had aangeraakt. Asia Bibi verdedigde daarop het christelijk geloof. "Ik geloof in mijn religie en in Jezus Christus, Die voor de zonden van de mensheid aan het kruis stierf", zei ze naar verluidt. "Wat deed jullie profeet Mohammed ooit om de mensheid te redden?" Vervolgens werd zij ter dood veroordeeld op grond van de beruchte Pakistaanse blasfemiewet, die tot de strengste ter wereld behoort. Asia Bibi zat sinds 2009 in de cel. Op 7 december 2010 werd ze veroordeeld tot de dood door ophanging wegens 'blasfemie' tegen de profeet Mohammed. Woensdag 31 oktober werd Asia Bibi vrijgesproken. Vele christenen hebben al die jaren voor haar vrijheid gebeden, en er is veel dankbaarheid voor Gods gebedsverhoring. Wilt u blijven bidden voor Asia Bibi en haar gezin nu er in Pakistan zo negatief en bedreigend is gereageerd op haar vrijlating en ze zelfs nog steeds gevangen gehouden wordt. Dat ze veilig en in vrijheid als gezin hun leven weer kunnen oppakken.

Taakgroep Gebed

Kerkdiensten

Zondag 18 november, 9.30 uur, Heilig Avondmaal (lopend), ds. J.G. Kemperman. Er is Tienerdienst. De tweede collecte is voor ZWO-project Rwanda. De Avondmaalscollecte is voor Zienn. Zienn biedt hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving; mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, vaak met complexe en meervoudige problematiek. Met begeleiding zet de organisatie alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden. Van harte aanbevolen!

Bijlage bij de zondagsbrief van 11 november 2018

(Voor hen die thuis de dienst meemaken)

Lied 68 (Kinderopw.)

*Diep, diep, diep als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw, is Jezus' liefde voor jou en mij.
't Is net zo diep, diep, diep als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd als het water blauw, is Jezus' liefde voor jou.*

Lied God van licht

*In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee, U bent de rust als het stormt op zee, U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand; in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee, U bent de rust als het stormt op zee, U bent de rust als het stormt op zee.*

Refrein:

*God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids, leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont, waar U woont, waar U woont.*

*Storm en golven vrees ik niet, in de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee, U bent de rust als het stormt op zee, U bent de rust als het stormt op zee.
(Refrein)*

*U schijnt feller dan de sterren, Heer, U leidt ons
door de storm.*

*God van licht, wees mijn gids, leid mij door het
donker, ik vertrouw op U.*

*God van licht, wees mijn gids, leid mij door het
donker veilig naar de kust. (Refrein)*

Waar U woont.