



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 28 oktober 2018

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Harold de Haan. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Hervormingsdag en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Zingen voor de dienst: *Morgenlicht*, met filmpje en Lied 489 (ELB) met orgel

Welkom en mededelingen

In gebed bereiden we ons voor op deze dienst

Aanvangslied: Lied 357: 1, 2 en 3 (ELB)

Bemoediging en groet

We zingen: Lied 430 (Opw) *Heer, ik prijs Uw grote Naam*

Dopen van Hidde de Jong

Zingen: Lied 278 (ELB)

“Wat dopen eigenlijk is...”

Zingen: *Verbonden met vader en moeder*

Vragen aan de doopouders

Doopbediening

Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan):

Zingen (staande): Lied 185 (Opw. voor kinderen 2x) *De Here zegent jou*

Aansteken doopkaars en gedicht, uitreiking doopkaart en ophangen visje op het doopkleed

Gebed om het licht van Gods Geest

Zegenen van de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan

Kindernevendienstlied: *Wat is het geweldig* (filmpje)

Schriftlezing: Psalm 139: 1-6, 13-18 en 23-24 (BGT)

Overdenking

Zingen: Lied 518 (Opw) *Heer, U doorgrondt en kent mij...* (met filmpje)

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden (die we beginnen met Lied 640 (Opw) *Ik hef mijn ogen op naar de bergen*)

Inzameling van onze gaven

Zingen slotlied: Gez. 44: 1 en 3

Zegen

De doopouders kunnen na de dienst voor in de kerk worden gefeliciteerd

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Bedankje

Wij danken iedereen die ons met vele kaarten hebben gefeliciteerd met onze verjaardagen. Een hartelijke groet, *Jaap en Wimmie*

Elisabethbode, blad met een boodschap

Zoekt u een prettig leesbaar, opbouwend tijdschrift? Een blad met boeiende artikelen, herkenbare interviews, Bijbeluitleg en aandacht voor natuur en cultuur? Denk dan eens aan de Elisabethbode. De Elisabethbode bestaat al 88 jaar, maar is sprankelend jong van hart, en richt zich op mensen vanaf circa vijftig jaar. Het is een pastoraal blad, waarin ook ruimte is voor ontspanning, humor en boeken. Met columns van onder meer ds. Hans van Ark, weerman Reinier van den Berg en Leger des Heils-medewerker Luc Tanja. Wilt u het eens proberen met de Elisabethbode? U kunt gratis en zonder verdere verplichtingen drie proefnummers aanvragen door middel van het invullen van een formulier dat op de lektuurtafel in de hal van de kerk ligt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sita van Dijk of Gerard Wijngaarden. U kunt bij hen het formulier inleveren.

Rollator

Door een gemeentelid is een rollator ter beschikking gesteld voor gebruik in de kerk. Wilt u daarvan gebruik maken om u wat makkelijker en stabiel in de kerk te bewegen, dan kunt u dat aangeven bij de ontvangstmedewerker of bij de koster. De rollator staat bij het kopieerapparaat of bij de leestafel voor in de hal van de kerk.

Bericht betreffende familie Spaan

Zij zijn uitgezonden naar Rwanda door Kerk in Actie en wij (en veel andere gemeentes in Noord-Friesland) hebben ons daaraan verbonden. We hebben daarover bericht gedaan in ons Magazine. Maar de rol die voor Henk en Annemarie Spaan voorzien was binnen het jongerenwerk van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda bleek niet werkbaar. Ze hebben gevraagd om ontheffing zodat ze naar Nederland terug kunnen. Dat is pijnlijk voor alle betrokkenen en vooral voor familie Spaan die in geloof dit werk zijn ingegaan en hier hun baan en huis hadden opgegeven en zich grondig voorbereid. Er wordt werk gemaakt van hun opvang bij terugkomst, maar voor ons zullen ze dus geen aanspreekpunt meer zijn.

Blijft staan dat Kerk in Actie bij meer projecten in Rwanda betrokken is: 1. Landbouwvoorlichting aan kleine boeren; 2. Opvang van weeskinderen; 3. Centrum voor Vorming en Toerusting voor pastores en lekenpredikers. Het zou kunnen dat uw diakenen zich meer gaan verdiepen in dat werk en zo meeleven met dat belangrijke werk.

Hanny Wielenga en Dirk Lof

Actie voedselbank

De diaconie wil de inzamelactie voor de voedselbank weer van harte bij u aanbevelen. De dankstond voor gewas en arbeid van 7 november valt samen met de inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen. Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 4 november tot vrijdag 9 november. Op vrijdag 9 november wordt alles rond 11.00 uur weer opgehaald door de voedselbank.

De bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt. Deze producten kunt u op de kar in de hal van de kerk leggen. De volgende producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op leeuwarden.voedselbankennederland.nl

Noordermannen

Op vrijdag 9 oktober is er weer een avond van de Noordermannen, aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar. Spreker deze avond is Willem Jongsma. Locatie: Miedema Hout, Uranusweg 3 (industrieterrein Hemrik). Mannen van De Fontein, neem ook eens de stap om deze avonden te bezoeken. Je zult worden bemoedigd vanuit Gods Woord.

Gebedsgroepen

"Het gebed is de schakel die ons verbindt met God. Het is de brug die iedere kloof overspant en die ons draagt over iedere afgrond van gevaar of nood."

30 oktober: 9.30 uur, bij familie Tromp;
6 november: 19.00 uur, bij familie Brouwer;
13 november: 9.30 uur, bij Hannie Wielenga;
9 november: gebedsochtend, 9.30 uur, Women to Women bij Saakje van IJs;
Taakgroep Gebed

Bidden voor vervolgte christenen in India

De 9 jarige Anjali Masih uit India is verkracht en vermoord, kort nadat de familie van het meisje christen werd. Anjali was met vriendjes aan het spelen toen drie of vier mannen haar meelokten. De ouders van Anjali zijn bang voor nog meer geweld. Lokale christenen laten weten dat er steeds meer mensen in India tot geloof komen, tot groot ongenoegen van de hindoeïstische bevolking. Een christelijke leider vermoedt dat de moord op Anjali bedoeld is om mensen ervan te weerhouden zich te bekeren tot het christendom. Tot drie keer toe probeerde pastor Sujit een kerk in het dorp te bouwen. Elke keer werd dit verhinderd door radicale hindoes. De derde keer werd hij bekogeld met stenen en moest hij zijn dorp verlaten. Veel kerken in India hebben hiermee te maken. Wilt u blijven bidden voor onze vervolgte broeders en zusters en de komende week speciaal voor de christenen in India.

Taakgroep Gebed

Kerkdiensten

Zondag 4 november, 9.30 uur, ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden. De tweede collecte is Kerk in Actie / Zending. *Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië.* In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten.