



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 21 oktober 2018

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor ZWO project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Zingen: Lied 780 (Opw) *Verwachten* (filmpje)

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 25: 4 (LB) *God is goed, Hij is waarachtig*

Votum en groet

Zingen: Psalm 32: 3 (LB) *Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven*

Schuldbelijdenis in persoonlijk stil gebed

Daarna luisteren we naar Lied 32a (LB, Psalmen voor nu, filmpje)

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift

Lied met de kinderen: *Wat is het geweldig!* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 130: 1-8 (NBV)

Zingen: Psalm 130: 3 (LB) *Ik heb mijn hoop gevestigd*

Schriftlezing: Lucas 18: 18-27 (NBV)

Zingen: Lied 25a: 1 en 2 (LB) *Mijn ogen zijn gevestigd*

Verkondiging

Zingen: Lied 723: 1 en 2 (LB) *Waar God de Heer zijn schreden zet*

De kinderen komen terug

Zingen (keuzelied): Lied 464 (Opw = 667 Hh) *Wees stil voor het aangezicht van God*

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3 (LB) *Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!*

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Bijbelkring

De data voor de Bijbelkring zijn bekend. Dit jaar: 24-10, 14-11 en 12-12 en in het jaar 2019: 9-1, 30-1, 20-2, 13-3, 3-4 en 24-4. We werken aan de hand van het boekje van Pieter J. Lalleman, *Leeuw en Lam, Bijbelstudies over Openbaring*. Aanvangstijd is 10.00 uur. Ds. Hans Kemperman

Collecte Sulawesi 1

De diaconie wil u hartelijk bedanken voor uw giften voor de noodhulp aan Sulawesi van Kerk in Actie. Met de extra collecte van zondag 14 oktober hebben wij 473,60 euro voor dit doel ingezameld. Dank u wel voor uw steun!

Collecte Sulawesi 2

Tijdens de Sing In zondagavond 7 oktober is besloten de opbrengst van de collecte geheel te bestemmen voor hulp aan Sulawesi. De opbrengst was 414,37 euro, een prachtig resultaat. Het totale bedrag hebben we afgedragen aan onze diaconie en wordt toegevoegd aan het bedrag van de deurcollecte op zondagochtend. *Sing In commissie*

Actie voedselbank

De Diaconie wil de inzamelactie voor de voedselbank weer van harte bij u aanbevelen. De dankstond voor gewas en arbeid van 7 november valt samen met de inzamelperiode. Een mooi moment om samen te delen.

Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 4 november tot vrijdag 9 november. Op vrijdag 9 november wordt alles rond 11.00 uur weer opgehaald door de voedselbank.

De bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt. Deze producten kunt u op de kar in de hal van de kerk leggen. De volgende producten zijn érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk. Kijk ook eens op leeuwarden.voedselbankennederland.nl

Houd je van zingen, zing dan mee

Houd jij ook zo van zingen, maar zit je niet (of niet meer) op een koor? Vind je het leuk om christelijke popliedjes te zingen? Lees dan vooral verder! We willen graag een projectkoor starten voor tieners van 12-16 jaar. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2019 onze liedjes in een kerk(dienst) te laten horen. Zijn er genoeg tieners die belangstelling hebben, dan gaan wij op zoek naar een enthousiaste dirigent en starten we begin 2019 met oefenen. Lijkt het je wat om mee te

doen? Meld je dan via de mail bij ons aan. Heb je nog vragen of ideeën? Stuur ons een mailtje: Eelco en Tietja Visser; Jan en Hilda Meijering, Groeten,
Ouders van enthousiaste (oud)-Spetters

Plastic doppen sparen

Ruim 5 jaar hebben we als gemeenteleden en mensen van buiten de gemeente plastic doppen gespaard voor de KNGF Blindengeleidehond. Trouwe spaarders waarvan er zelfs doppen komen uit het buitenland. Een geweldig initiatief dat een goed doel ondersteunt en goed is voor het milieu. Vanaf september willen wij ons inzetten voor een nieuw project, namelijk het Internationale Kinderhulp Nederland (IKN). De kinderen die IKN ondersteunt zijn wees, verlaten door hun ouders, verwaarloosd en misbruikt. Zonder onze ondersteuning zouden deze kinderen op straat leven of in de prostitutie belanden. Elk kind heeft recht op een warme gezinssituatie, waar ze kind kunnen zijn en veilig kunnen opgroeien. De opbrengst van de doppen gaat dus vanaf nu naar IKN. Wij hopen natuurlijk dat u weer volop mee gaat doen met deze spaaractie. In de hal van de kerk kunt u de gespaarde doppen in de daarvoor bestemde mand deponeren. Er staan ook spaarbussen waar u thuis uw doppen in kunt sparen, deze mag u als u dat wil gratis meenemen. Alvast bedankt.

Oudejaarsconference van Rob Favier

Rob Favier presenteert op vrijdag 28 december in De Fontein de nieuwe oudejaarsconference 'Zonder Plaspauze'. Het jaar uitzwaaien met veel lachen, een knipoog naar het nieuws en muziek die het allemaal samenvat, zoals alleen Rob Favier dat kan. Dat zijn de ingrediënten voor 'Zonder Plaspauze'; alweer zijn vijfde oudejaarsconference. Een avond die je niet mag missen. Kaarten à 15 euro (excl. reserveringskosten) kunnen besteld worden bij: www.events4christ.nl of via tel. 0297-237172. Voorverkoop kaarten bestellen voor 12,50 euro, incl. reserveringskosten bij Germen L. van IJs.
Taakgroep Evangelisatie De Fontein

Gebedsgroepen

"Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond"

30 oktober: 9.30 uur, bij familie Tromp
6 november: 19.00 uur, bij familie Brouwer,
Taakgroep Gebed.

Bidden voor vervolgte christenen in China

Joyce is begin dit jaar gearresteerd en sindsdien niet meer gezien. Haar zoon is zo bezorgd dat hij depressief is geworden. Joyce was moslim voordat ze christen werd. Jarenlang vertelde ze binnen de moslim-gemeenschap over de Here Jezus, wat erg gevaarlijk is. Bid dat de Here God haar beschermt, waar ze ook is, en dat ze spoedig weer vrij mag komen. De zoon van Joyce durft met niemand over zijn moeder te praten. Hij

wordt in de gaten gehouden en de gemeenschap stelt zich vijandig op tegen christenen. Bid om troost en bemoediging voor hem, hij is erg eenzaam.

Taakgroep Gebed

Er zijn weer een paar boeken uitgezocht

Hersenschimmen van J. Bernlef. Dit beschrijft het proces van dementie vanuit de persoon zelf. Het lijkt dus een soort dagboek en je voelt met de hoofdpersoon hoe hij zijn grip op de werkelijkheid verliest. Indringend!

Hoe word je gelukkig? van Leo Fijen. Hij heeft 12 geestelijken geïnterviewd en beschrijft wat zij hebben geleerd over 'gelukkig zijn'. Achterop staat als wegwijzer: We verdrinken in kennis, maar zijn de weg naar wijsheid kwijt! Het gaat over God zoeken en vinden langs verschillende wegen.

Amelia's bestemming geschreven door de dochter van Lee Strobel, een Amerikaanse bijbelleraar. Het gaat over een jong stel met verschillende verwachtingen over wat God van hen verwacht. De man voelt zich geroepen om voorganger te worden in een kleine gemeente terwijl zijn vrouw verwacht had haar muzikale carrière in een grote stad te kunnen ontplooiën ... *(wordt vervolgd)*

Kerkdiensten

Zondag 28 oktober, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet, doopdienst. D.V. komende zondag, 28 oktober, zal Hidde de Jong, zoontje van Ele de Jong en Irma Janssen) de doop ontvangen. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Hervormingsdag.