



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 14 oktober 2018 m.m.v. Impuls

Themadienst met terugblik WS Bolivia

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede collecte is voor KiA/Voedseldag, de derde (extra) collecte, na afloop van de dienst bij de uitgang, is bestemd voor de noodhulp in Sulawesi van Kerk in Actie en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Zingen: Lied 672 (Opw) *Heerser over alle dingen*

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Lied 163: 1 en 2 (ELB = Hh 258) *Zie ik sterren aan de hemel staan*

Votum en groet

Zingen: Lied 188 2x (ELB = Hh 338 = Opw 42) *'k Stel mijn vertrouwen*

Zingen: Lied 609 (Opw) *U bent heilig*

Gebed

Terugblik World Servants te Bolivia

[In dit blok wordt gezongen Opw 807 en Opw 789, ook wordt gelezen Psalm 19: 2-7 (BGT), ook wordt het lied *Mooi* gezongen van Marco Borsato]

Gebed bij de opening van de Schrift

Lied met de kinderen: *Wat is het geweldig!* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 45: 18-25 (NBV) [gelezen door Anike]

Zingen: Lied 553 (Opw) *Hoor ons loflied*

Overdenking

Zingen: Lied 733 (Opw met refrein in het Spaans)

Tienduizend redenen

De kinderen komen terug

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Actie4kids-Schoenendozen

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 798 (Opw) *Houd vol*

Zegen

Algemene berichten

Collecteafkondiging Sulawesi

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1570 mensen het leven gekost.

Verwacht wordt dat het dodental nog zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische

hulp. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig!

Dank u wel voor uw steun!

Geef tijdens de extra collecte of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.

Keuzelied

Binnen onze gemeente bestaat een grote variëteit aan liederen. Wat fijn dat we via de beamer uit zoveel verschillende bundels kunnen putten! Zoveel zielen, zoveel verschillen, en dat is soms ook lastig. Waarom zingt iemand graag een psalm en een ander een Johannes de Heer lied, een opwekking of een gezang? Waarom zingt iemand graag in het Engels en de ander in het Nederlands? Het is fijn om dit van elkaar te weten, zodat we ook hierin meer begrip krijgen voor elkaar. Daarom beginnen we dit seizoen met het keuzelied. Het is de bedoeling dat er twee keer per maand een keuzelied gezongen wordt voor of in de dienst. Degene die dit keuzelied aandraagt, vertelt aan de gemeente wat dit lied voor hem/haar betekent, en waarom dit bij zijn/haar favoriete liederen behoort. Wie dit liever niet zelf vertelt op het podium, kan het ook naar de dominee mailen, zodat deze het voorleest. Wilt u/ wil jij ook een keer meedoen? Er ligt een intekenlijst in de hal, waarop aangegeven kan worden welk lied u/jij graag een keer zou willen zingen in de dienst.

Uit deze lijst zullen liederen worden gekozen, passend bij een thema van de dienst. Intekenlijst gemist? Mailen of bellen kan ook

Taakgroep Eredienst, Suzanne Yska

Dienst voor mensen met verstandelijke beperking

Op zondag 14 oktober is er in De Hege Stins, Ieleanne 10 in Stiens, een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking, aanvang 14.00 uur, met ds. J.C. Overeem. Thema *Herfst* m.m.v. Sita en Marijke.

Ouderenmiddag

Op maandag 15 oktober hebben we onze najaars-bijeenkomst voor ouderen in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door ds. Alfons van Vliet en als gast hebben we mevrouw De Boer in ons midden. Zij vertelt over de kledinginzameling van het Leger des Heils. We

beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra, tel. 2670306. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen. *Taakgroep Ouderen*

Drie avonden over 'Luisterend bidden'

Dat God een 'luisterende' God is, weten we, we zijn daar al van jongs af aan mee opgegroeid. Maar weten we ook dat Hij vóór alles een 'sprékende' God is?! Die op allerlei manieren met ons wil communiceren? Velen van ons hebben dat nooit echt geleerd: luisteren naar God en Hem horen spreken. We hebben wel geleerd te praten tégen God, maar een echt gesprek voeren met Hem, nee dat hebben we misschien nooit geleerd...

Op drie avonden in november (de donderdagen 1, 15 en 29) gaan we ons met elkaar in dit alles verdiepen. Hóé kunnen we steeds beter leren luisteren naar God, waar lopen we tegenaan, hóé luisteren we, etc.

Deze drie avonden zijn aan de ene kant een prachtig 'slotakkoord' op de cursus over de Heilige Geest, die dan net afgelopen is. Tegelijk vormen ze ook samen de prelude voor de cursus 'Levend in Christus' die in december/januari weer van start zal gaan.

Maar de drie avonden zijn ook prima apart te volgen, dus zónder met één van beide andere genoemde cursussen mee te doen. Wil je meedoen met deze drie avonden, georganiseerd door de Taakgroep Gebed, geef je dan **vandaag op** bij ds. Alfons van Vliet (dat kan persoonlijk; via de mail: vanvlietalfons@gmail.com, of via whatsapp: 06 361 524 38). De kosten van deze drie avonden samen bedragen 10 euro per persoon en we gaan van start als er minstens 15 mensen mee doen. U mag ook gerust anderen, buiten onze gemeente, hierop attenderen.

Open Doors-dag Utrecht

Wij zijn één in Hem, want Jezus Christus bindt ons als christenen samen. Of we nu in Nederland, België, India of Noord-Korea wonen.

Benieuwd hoe onze vervolgte broeders en zusters hun vertrouwen op de Here Jezus stellen? Kom naar de Open Doors-dag en luister naar hun verhalen over hoop, moed en vertrouwen. Zaterdag 20 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht. Gratis tickets bestellen via Open Doors.

Houd je van zingen, zing dan mee

Houd jij ook zo van zingen, maar zit je niet (of niet meer) op een koor? Vind je het leuk om christelijke popliedjes te zingen? Lees dan vooral verder! We willen graag een projectkoor starten voor tieners van 12-16 jaar. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2019 onze liedjes in een kerk(dienst) te laten horen. Zijn er genoeg tieners die belangstelling hebben, dan gaan wij op zoek naar een enthousiaste dirigent en

starten we begin 2019 met oefenen. Lijkt het je wat om mee te doen? Meld je dan via de mail bij ons aan. Heb je nog vragen of ideeën? Stuur ons een mailtje: Eelco en Tietja Visser, Jan en Hilda Meijering, Groeten, *Ouders van enthousiaste (oud)-Spetters*

Gebedsgroepen

20 oktober: Open Doors-dag Utrecht

30 oktober: 9.30 uur, bij familie Tromp,

6 november: 19.00 uur, bij familie Brouwer,

Taakgroep Gebed.

Open Doors Magazine en gebedskalender

Het Open Doors Magazine en de gebedskalender voor de maand oktober en november is weer beschikbaar. U treft ze aan op de lectuurtafel in de hal. Neem een exemplaar mee en bidt met vele anderen voor onze vervolgte broeders en zusters.

Bidden voor vervolgte christenen in Kameroen

Koranonderwijzer Omar uit Kameroen werd dit jaar christen. "Omdat ik de Koran goed ken, besloot ik daarin over Jezus te lezen. Ik concludeerde dat Jezus de Weg is", vertelde hij. Nadat hij zijn leerlingen vertelde over zijn stap dat hij christen was geworden, werd zijn huis in brand gestoken en moest hij de gemeenschap verlaten. Samen met zijn vrouw en drie kinderen zocht Omar onderdak in het dorp bij zijn vader. Toen hij op een dag thuiskwam had een islamitische oom zijn vrouw en kinderen meegenomen. Bid dat het gezin gauw weer herenigd wordt. Moslimbekeerling Haoua verloor vorig jaar in een maand tijd twee van haar vier kinderen. Ze is erg bemoedigd door alle brieven die ze ontving via de schrijfactie van Open Doors. Dank de Here God hiervoor en bid om bescherming en verder emotioneel herstel.

Kerkdiensten

Zondag 21 oktober, 9.30 uur, ds. J.G. Kemperman.

Tienerdienst. De tweede collecte is voor het ZWO-project Rwanda.