



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 11 maart 2018. Vijfde Lijdenszondag. Jongerdienst

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Muzikale begeleiding verzorgd door Impuls. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/Binnenlands Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Vóór de dienst: *'Let it be known* (filmpje, meezingen mag!)

en Lied 589 (Opw) *'Ik wil juichen voor U'*

Welkom

Bemoediging en groet en openingsgebed

Inleiding op thema

Zingen: Lied 797 (Opw) *'Brenge ons samen'* en

lied 613 (Hemelhoog) *'Our God'*

Gebed bij de opening van de schrift

Bijbellezing: 1 Korintiërs 12: 12-27

Uitwerking thema

Zingen: *'Dit is mijn Hand'* (Elly en Rikkert) en

Lied 135 (Opw. voor Kids) *'Je bent bijzonder'*

Paasproject

Overdenking

Projectlied *'In goede aarde'*

Zingen: Lied 767 (Opw) *'Familie'*

Geboden

Collecte

Zingen: Lied 617 (Hemelhoog) *'10.000 redenen'*

Slotlied: Lied 769 (Opw) *'Bouw uw Koninkrijk'*

Zegen

Bloemengroet en meelevens

De bloemen gaan naar Ruben en Kirsten Muller.

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Ziektemeldingen

Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven aan: Wimmie Timmermans. Wimmie verzorgt de rubriek 'Bloemengroet en meelevens'.

Oogsten met blijdschap

Vandaag lezen we Psalm 126. De psalm gaat onder andere over de vreugde die de oogst kan geven. In de jongste groep richten we ons op het beeld dat God mensen na een verdrietige tijd weer nieuw leven kan geven, net zoals regen alles laat groeien. In de oudste groep gaat het over mensen die nu huilen en verdriet hebben, maar die straks zullen

juichen en zingen. Om over na te denken: wat doet de regen allemaal in de natuur? Kan God ook op zo'n manier werken? Gaan moeilijke dingen ook weer voorbij? Wat is daarvoor nodig?

Palmpasen

Heeft u nog een Palmpasestok thuis liggen? Neem deze dan mee. Op zondag 25 maart, Palmpasen, kunnen we deze met de kinderen weer versieren. *Leiding kindernevendienst*

Uitnodiging

Op 12 maart hebben we onze voorjaarsbijeenkomst voor ouderen in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door ds. Alfons van Vliet en als gasten hebben we Folkert Wesseling en Adri de Boer. Zij brengen een gevarieerd programma met muziek, cabaret en poëzie. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra, tel. 2670306. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen. *Taakgroep Ouderen*

14 maart 19.00 uur Biddag: Flexibele arbeid - een zegen?

Onlangs besloot de Algemene Kerkenraad dat de biddag voor gewas en arbeid, die elke jaar in maart in De Fontein gehouden wordt, een zaak van de hele Protestantse Gemeente moest worden. Dat houdt in dat predikanten uit alle wijkgemeenten voortaan bij toerbeurt zullen voorgaan in deze diensten, die overigens wel altijd in De Fontein gehouden zullen worden. De Raad van Kerken draagt als thema voor bezinning dit jaar de kwestie van 'flexibilisering van de arbeid' aan. Hoe blij moeten we zijn met het feit dat 40% van de werknemers inmiddels geen vast contract meer heeft?

Het blijken vooral jongeren te zijn die dat overkomt. Het heeft positieve kanten, maar ook lastige kanten.

Welke ervaringen hebben wij als het gaat om het al of niet hebben van een vast arbeidscontract? Welke bijdrage kan de Bijbel en de Christelijke traditie hier leveren aan een bezinning op een rechtvaardige verdeling van arbeid en inkomen? En: hoe gaan we hier als kerk eigenlijk mee om?

Dit jaar mag ondergetekende deze dienst invullen en ik doe dat graag in samenspraak met gemeenteleden uit de verschillende wijkgemeenten. Wilt u, wil jij, meepraten over deze vragen en over de inhoud van de dienst? Kom dan maandagavond 12 maart om 19.30 uur in de Schakel. Van harte uitgenodigd!

Ds. Helmer le Cointre

Rommelmarkt

Op 24 maart is het zover. De rommelmarkt! U bent welkom van 9.30 tot 14.00 te komen sneupen. Bij het draaiend rad zijn mooie prijzen te winnen en er is een koffiehoeke met koffie/ thee/ fris en er worden oliebollen gebakken. Rond 12 uur is er soep met een broodje. Om 13.00 start de finale verkoop. U kunt dan een zak kopen en alles wat er dan in past mag u meenemen. Heeft u nog spullen in te brengen kan dat op donderdag 22 maart van 18.30-21.00 en vrijdag 23 maart van 10.00-13.00 uur (voor grote meubels is geen plaats). Inmiddels hebben vele vrijwilligers zich aangemeld. Daarvoor dank! Voor alle vrijwilligers (ook voor cakebakkers en koffieploeg) is er een informatiebrief. Deze is af te halen bij Stand van World Servants in de hal. *Gerda Koezema en de jongeren van WS*

Themamiddag 'Als het leven pijn doet'

Wat is rouw? Er is geen leven zonder verlies. Verliezen is de keerzijde van het gehecht zijn aan mensen. Je kunt rouw de achterkant van liefde noemen. Verlies brengt ons leven uit evenwicht en het kost tijd om je levensgang na zo'n slag te hervinden. Het verlies van een geliefde is bijzonder ingrijpend, je wordt overspoeld door emoties en kunt zelfs vastlopen in het verwerken van het verlies. De manier van omgaan met verlies wordt mede bepaald door levenservaring, onze omgeving en de plaats van het geloof in God in ons leven. Dinsdag 13 maart, 14.30 uur, is er een themabijeenkomst: Als het leven pijn doet. Onder leiding van Tonneke Bijker willen wij elkaar helpen door rouw en verlies bespreekbaar te maken, en elkaar bemoedigen. *Taakgroep Vorming en Toerusting*

Uitgebreide lunch en bezinningswandeling

U/jullie worden vandaag allemaal uitgenodigd voor een uitgebreide lunch na de dienst en het koffiedrinken. Tevens willen we na het koffiedrinken en voor de lunch u/jou uitnodigen deel te nemen aan een bezinningstocht. Na de bezinningstocht staat de lunch voor u klaar en is er gelegenheid uw/jouw ervaringen te delen. *Taakgroep Vorming en Toerusting i.s.m. Eerde de Vries*

Noordermannen

Op vrijdag 16 maart wordt er weer een inspirerende avond gehouden voor mannen uit Leeuwarden e.o. Inloop met koffie 19.30 uur, start avond 20.00 uur. Locatie: Miedema Houtwaren Uranusweg 1 (Industrieterrein de Hemrik). Spreker is Gerrit Lolkema met het thema: *'Verbonden met Boven'*.

50 dagen op weg met God d.m.v. een scheurkalender

De vijftigdagetijd tussen Pasen en Pinksteren is bij uitstek een tijd om te bidden om de Geest. We vieren de vreugde van Pasen en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinsteren. Er is voor deze tijd een scheurkalender verkrijgbaar, geschikt voor jongeren, ouderen en het gehele gezin. Deze scheurkalender is verkrijgbaar voor 3,95 euro bij Christelijke Boekhandel de Fakkel op de Kelders.

Voedselbankactie

Van zondag 18 t/m woensdag 21 maart zamelt de diaconie weer producten in voor de voedselbank. De bedoeling is dat u houdbare producten zoals koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/ mix en houdbare melk meebrengt en op de kar zet.

Bidden voor vervolgte christenen in Soedan

Het streng islamitische regime in Soedan vervolgt christenen systematisch. Seida Nuri woont in het Nuba-gebergte. Christenen zijn hun leven hier niet zeker. Hun dorpen worden platgebrand en ze worden stelselmatig uitgeroeid. Seida verloor haar man en oudste zoon door de onveilige situatie. Haar islamitische familie zet haar onder druk terug te keren naar de islam. "Soms vraag ik me af waarom me dit overkomt", zegt ze. "Bid alstublieft om vrede voor ons land en dat er een einde komt aan het onrecht waar bewoners van het Nuba-gebergte mee te maken hebben". Blijf ook bidden voor onze vervolgte broeders en zusters. Meer info: www.opendoors.nl en www.gzb.nl.

Gebedsagenda

"Toen mijn mond Hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong", (Psalm 66:17)

19 maart: 9.30 uur Women to Women bij Saakje van IJs;

20 maart: 9.30 uur bij Hanny Wielenga;

20 maart: 19.15 uur bij fam. Brouwer;

Kom ook eens meebidden, van harte welkom.

Bericht van de Taakgroep Evangelisatie

Op donderdag- en vrijdagmorgen komt een groep leerlingen van de Friese Poort en Beyers Naudé in het kader van The Action in onze kerk. We willen hen vertellen over de lijdensstijd en (het toeleven naar) Pasen, over wat we vanuit de wijk doen voor de kwetsbare/lijdende medemens en over contacten in onze wijk. In een volgende zondagsbrief meer nieuws van de taakgroep Evangelisatie.

Komende activiteiten in De Fontein

12 maart: Ouderenmiddag

13 maart: Over rouwverwerking, thema *'Als het leven pijn doet'*

15 en 16 maart: Bezoek studenten

24 maart: Rommelmarkt/Bazaar

27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag

16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten

Woensdag 14 maart, 19.30 uur, Biddag, ds. Helmer Le Cointre. De collecte is voor de voedselbank Leeuwarden. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen door mensen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Zondag 18 maart, 9.30 uur, 6^e Lijdenszondag, ds. J.G. Kemperman. De tweede collecte is voor het ZWO-project.

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze versie van de zondagsbrief geen telefoonnummers en e-mailadressen. Ook worden pastoralia hier niet op vermeld.