



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 25 februari 2018. Derde Lijdenszondag. Heilig Avondmaal

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KIA/Binnenlands diaconaat, de Avondmaalscollecte is voor het Ronald McDonald Huis Friesland en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Oefenen voor de dienst: Lied 530 (LB)

De Geest des Heren is op Hem

De ambtsdragers komen binnen

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 27:1 (LB)

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Votum en groet

Zingen: Psalm 27:4 en 7 (LB)

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde

Gebed bij opening van de Schrift

Lied met de kinderen: *Samen op weg naar Pasen* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Leviticus 25:1-13 (NBV)

Zingen: Psalm 65:1, 2 en 6 (LB) *De stilte zingt U toe, o Here*

Schriftlezing: Lucas 4:14-21 (NBV)

Zingen: Lied 530:1, 2, 3 en 4 (LB)

De Geest des Heren is op Hem

Verkondiging

Zingen: Psalm 81:1, 8 en 9 (LB)

Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!

De kinderen komen terug

Paasprojectlied: *In goede aarde* (filmpje)

Avondmaalscollecte, intussen zingen we:

Zingen: Lied 522:1, 2, 3 en 4 (Hemelhoog)

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten

De kaarsen op de avondmaalstafel worden ontstoken

Inzettingswoorden

Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging

Gemeenschap van brood en wijn

(de organist speelt bekende melodieën)

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 425 (LB)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Bloemengroet en meeleven

De bloemen gaan zondag naar Anneke de Jong

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Een jaar niet zaaien

Vandaag gaat het in de kindernevendienst over een tekst uit het boek Leviticus over twee bijzondere jaren. In de jongste groep richten we ons op het zevende jaar, een jaar van rust: de Israëlieten moet leven van wat er in het rustjaar vanzelf groeit. De oudste groep richt zich op het 'jubeljaar': in het vijftigste jaar hoeven schulden niet terugbetaald te worden, want het is een heilig jaar. Om over na te denken: wanneer hebben we behoefte aan rust? Hoe komt het dat mensen schulden hebben en wat moet er dan gebeuren?

Vakanties met aandacht 2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Er zijn mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals: eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg, mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september is er een Friese vakantie week voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehôtel IJsselvliet in Wezep, verzorgd door diakenen uit Joure en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie, *Riekje Steen*.

Bestelling huispaaskaarsen 2018

Wilt u een huispaaskaars bestellen? Er zijn diverse mooie kaarsen verkrijgbaar. De bestellijst met prijzen ligt op een tafel in de ontmoetingsruimte. U heeft de kaars voor Pasen (1-2 april) in huis.

Oproep Liturgisch bloemstikken

Al sinds jaar en dag verzorgt mevrouw Tet Tromp het liturgische bloemstikken in onze bijzondere diensten, zoals bij Advent en Kerst, de diensten in de Stille Week en de laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Onlangs heeft zij aangegeven (er stond een stukje op de zondagsbrief van 4 febr. jl.) dat zij er mee is gestopt. Wij vinden dit jammer, maar begrijpen en respecteren haar keuze ook zeer goed. Graag zouden we zien dat dit niet het einde betekent van de liturgische bloemstikken in onze bijzondere diensten. Bij deze doen we dan ook een OPROEP: wie heeft er groene vingers en is creatief en vindt het leuk om op een liturgische manier bloemstikken te maken? U kunt het aangeven bij iemand van de taakgroep Eredienst. Namens de Taakgroep, *Margreet Mollema*

Fontana Musica

Fontana Musica gaat weer oefenen voor de dienst op Eerste Paasdag (1 april). Er zijn 5 repetities gepland op de woensdagavonden van 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart. Steeds om 19.00 uur, op 14 maart om 20.30 uur na de dienst (biddag). Ook mensen die niet eerder hebben meegezongen zijn van harte welkom. Het zou heel mooi zijn, als we vooral nog wat meer sopranen (hoge vrouwenstemmen) zouden mogen verwelkomen. Bij voorbaat dank, *Henk Visser*

Themamiddag 'Als het leven pijn doet'

Wat is rouw? Er is geen leven zonder verlies. Verliezen is de keerzijde van het gehecht zijn aan mensen. Je kunt rouw de achterkant van liefde noemen. Verlies brengt ons leven uit evenwicht en het kost tijd om je levensgang na zo'n slag te hervinden. Het verlies van een geliefde is bijzonder ingrijpend, je wordt overspoeld door emoties en kunt zelfs vastlopen in het verwerken van het verlies. De manier van omgaan met verlies wordt mede bepaald door levenservaring, onze omgeving en de plaats van het geloof in God in ons leven. Dinsdag 13 maart, 14.30 uur, is er een themabijeenkomst: Als het leven pijn doet. Onder leiding van Tonneke Bijker willen wij elkaar helpen door rouw en verlies bespreekbaar te maken, en elkaar bemoedigen.

Taakgroep Vorming en Toerusting

Cursus 'Kom Heilige Geest'

Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen voor drie cursusavonden in De Fontein op de 8, 15 en 22 maart.

Cursusleider is ds. Marius Koppe. Kosten 10 euro voor drie avonden, incl. cursusboekje en koffie/thee. Opgave vóór 1 maart bij Germen van IJs. *Taakgroep Vorming en Toerusting*

Uitgebreide lunch en bezinningswandeling

Op zondag 11 maart wordt u allemaal uitgenodigd voor een uitgebreide lunch na de dienst. Zoals u gewend bent zorgt de organisatie voor soep en drinken en hopen we van u weer op de inbreng van broodjes, salade, hartige taart, enz. U kunt voor de dienst op 11 maart uw meegebrachte etenswaar inleveren in zaal vijf. De organisatie is in handen van:

Margreet Mollema en Saakje van IJs

Bezinningswandeling

Tevens willen we na het koffiedrinken en voor de lunch op 11 maart u/jou uitnodigen deel te nemen aan een bezinnings-tocht. Wat kunt u/jij hiervan verwachten? Er wordt eerst een filmpje vertoond van John Piper n.a.v. Filippenzen 2:8. 'Verspil je leven niet'. Na een korte toelichting op de wandeling en een routebeschrijving ontvangt u/jij enkele 'opdrachten' die al wandelend met elkaar gedeeld kunnen worden. (niet verplicht). Meer informatie hierover wordt verstrekt op zondag 11 maart. Na de bezinningstocht staat de lunch voor u klaar en is er gelegenheid uw/jou ervaringen te delen.

Taakgroep Vorming en Toerusting i.s.m. Eerde de Vries

Open Doors

Op de leuurtafel in de hal ligt de nieuwe uitgave van de gebedskalender van Open Doors en van GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Zo bent u in de gelegenheid om met velen te bidden voor onze vervolgte broeders en zusters.

Bidden voor vervolgte christenen in Eritrea en Libië

Pastor Eyal zat jarenlang gevangen in een Eritrese gevangenis. "Het was erg moeilijk. Als ik eraan terugdenk, begint mijn lichaam te beven", zegt hij. Toch gaat hij door met zijn werk als pastor. Bid om kracht bij dit werk van Pastor Eyal. Door de burgeroorlog en de wetteloosheid in Libië, kunnen criminele bendes en islamitische strijders ongestraft aanvallen. Bid om bescherming voor zowel de kleine groep Libische christenen als buitenlandse christenen die in Libië verblijven. Blijf bidden voor onze vervolgte broeders en zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl en www.gzb.nl

Gebedsagenda

"Heer hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, U bent trouw en rechtvaardig", (Psalm 143:1)

6 maart: 9.30 uur bij fam. Dijkstra,

19 maart: 9.30 uur, Gebedsochtend Women to Women, bij Saakje van IJs,

Kom ook eens meebidden, van harte welkom.

Taakgroep Gebed

Komende activiteiten in De Fontein

11 maart: Uitgebreide lunch na de dienst

12 maart: Ouderenmiddag

13 maart: Over rouwverwerking, thema 'Als het leven pijn doet'

8, 15 en 22 maart: Cursus 'Kom Heilige Geest'

24 maart: Rommelmarkt/Bazaar

27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag

16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten

Zondag 4 maart, 9.30 uur, 4^e Lijdenszondag, Ds. J.G.

Kemperman. De tweede collecte is voor

KiA/Voorjaarszendingsweek. *Sterke vrouwen opleiden op Papoea*. Vrouwen actief betrekken bij de ontwikkeling van hun land en volk is hard nodig in West-Papoea. Dat is zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze versie van de zondagsbrief geen telefoonnummers en e-mailadressen. Ook worden pastoralia hier niet op vermeld.