



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 4 februari 2018

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/WereldDiaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe! Na de kerkdienst en de koffie/thee is er een gemeentebijeenkomst.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 581 (Opw) met filmpje en Lied 187 (ELB) met orgel
Welkom en mededelingen
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Aanvangslied: Ps. 107: 1 en 15
Bemoediging en Groet
Loflied (in canon): Lied 188 (ELB)
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Lied met de kinderen: *'Hij laat je niet in de steek'* (met filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 124
Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5
Schriftlezing: Mattheüs 14: 22-33
Verkondiging
Meditatief moment: Lied 542 (Opw), filmpje
Tijd voor ontmoeting met God
Zingen: Gez. 75: 5, 6, 7, 8 en 9 (LvdK)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 917: 1, 3, 5 en 6 (LB)
Zingen (met filmpje): *'De Here zegent jou'*

Bloemengroet en meeleven

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer S. van der Veen.

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Ziektemeldingen

Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven aan: Wimmie Timmermans.

Attentie

Als Fontein wijkgemeente willen we graag lief en leed met elkaar delen. Het is dan wel nodig, dat we ook op de hoogte zijn van de verdrietige en blijde zaken die zich voordoen in onze gemeente. Daarom de vraag of u bij geboorte en overlijden ook

een kaart(je) wilt sturen aan de scriba. Het is fijn wanneer we daardoor nog meer bij elkaar betrokken raken.

Sing In

Op zondag 11 februari is er in De Fontein weer een Sing In, aanvang 19.00 uur. Thema: *'Vrede voor Jeruzalem'*, m.m.v. Ds. Herman F. de Vries uit Dokkum en het Fries Mannenensemble o.l.v. Jan Brens. Organist is Guus Wolters. Het wordt een avond met veel zang en muziek en neem vooral familie en vrienden mee.

Samen de Bijbel lezen

Komende dinsdag (6 feb) is er weer een verdiepingsavond in het kader van *'Samen de Bijbel lezen'*. We staan stil bij enkele kerngedeelten van de hoofdstukken 9-11 van Paulus' brief aan de Romeinen. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond half 10. Iedereen is uiteraard weer van harte welkom. De andere data van de *'Verdiepingsavonden'* voor dit seizoen zijn D.V.: 6 maart, 3 april, 1 mei, 29 mei. De data van de *'Reguliere avonden'* zijn D.V.: 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni. Hartelijke groeten, Ds. Alfons van Vliet

Oproep

Heel dankbaar ben ik dat ik zo lang de bloemstukken mocht maken in de kerk. Helaas vergt het teveel energie om alles voor te bereiden. Dankzij Lykle kon ik het zo lang doen. Hij bracht mij overal naar toe met de grote staander. Hierbij een oproep: wanneer je aan de slag wilt met het bloemstuk in Paasperiode, geef je dan op bij Margreet Mollema!

Tet Tromp

Wilt u mee met het uitstapje van de Bijbelkring?

De Bijbelkring van ds. Hans Kemperman gaat woensdag 16 mei weer op stap. We gaan eerst naar de vernieuwde Orchideeën Hoeve in Luttelgeest, ontvangst met koffie en gebak. Aansluitend bezoek aan het prachtige tropische paradijs. Na de lunch in de Hoeve vertrekken we naar vestingstadje Elburg. We bezoeken gezamenlijk het Museum Elburg o.l.v. een gids en daarna is iedereen vrij om op eigen gelegenheid het stadje te verkennen. Het uitstapje wordt afgesloten met een meergangen diner in Elburg. De bus loopt al aardig vol. Iedereen die interesse heeft is welkom en kan zich nu al opgeven bij Wimmie Timmermans of bij Maarten Kuitert.

Gemeentereis Passau, Wenen en Praag

Heeft u erover nagedacht om toch mee te gaan met onze prachtige reis naar Passau, Wenen en Praag, of twijfelt u nog? Aanmelden kan nog tot 25 februari, maar wacht niet te lang! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De reis is van 27 april t/m 7 mei. Reisleiders Germen en Saakje van IJs
Taakgroep Vorming en Toerusting

Cursus 'Kom Heilige Geest'

De persoon en het werk van de Heilige Geest is in veel protestantse kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en staan meer mensen ervoor open dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente, en in het leven van de gelovige. Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen voor drie cursusavonden in De Fontein op de donderdagen 8, 15 en 22 maart. De cursusleider is ds. Marius Koppe. Kosten 10 euro voor drie avonden, inclusief cursusboekje en koffie/thee. Opgave vóór 1 maart bij Germen van IJs.
Taakgroep Vorming en Toerusting

Kruiswegstaties in de Bonifatiuskerk

In februari komt de kruiswegstatie, gemaakt door verschillende kerken in Leeuwarden met betrekking tot The Passion, naar de Bonifatiuskerk. Deze staties komen vlakbij die van de Bonifatiuskerk zelf te staan. De staties zijn zichtbaar tijdens de kerkopenstellingen op de zaterdagmiddagen van 14.00-16.00 uur. Op dinsdag 13 februari is er in de Bonifatiuskerk een rondleiding o.l.v. Germa Kamsma-Kunst, aanvang 20.00 uur, kosten drie euro, incl. koffie/thee. Voorafgaand hieraan zal er iets verteld worden over het ontstaan van kruiswegstaties, de betekenis ervan en het ontstaan van de oecumenische kruiswegstaties.

Gebedsagenda

"De Geest helpt ons in onze zwakheid, wij weten immers niet wat wij in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten" (Rom.8:26).

6 februari: 9.30 uur bij Hanny Wielenga;
20 februari: 9.30 uur bij familie Tromp;
20 februari: 19.15 uur bij familie Brouwer;
10 maart: Women to Women dag in Veenendaal
Kom ook eens meebidden, van harte welkom.

Ranglijst christenvervolging 2018 van Open Doers

Afgelopen zondag hebben we in de kerkdienst stilgestaan bij de Shoahherdenking. Via de beamer is een weergave getoond van de ranglijst christenvervolging. Op de tafels in de hal vindt u de nieuwe uitgave van deze ranglijst christenvervolging 2018, die u mee kunt nemen. In deze ranglijst 2018 vallen twee trends op. De invloed van radicaal gedachtengoed onder moslims neemt in veel landen toe. Tegelijkertijd zien we in

overwegend boeddhistische landen een opkomst van religieus nationalisme. Gelukkig is er ook een derde trend: het aantal christenen neemt toe in vrijwel alle landen die op de ranglijst staan.

Bidden voor vervolgte christenen in Jemen

Door de burgeroorlog zijn veel Jemenieten gevlucht naar veilige gebieden. Onder hen zijn ook moslimbekeerlingen. Bid speciaal voor de gevluchte kinderen, die alles kwijt zijn geraakt en moeten overleven in armoede of overvolle huizen van familieleden. Onder de vluchtelingen zijn veel ouderen. Bid voor deze senioren die hun eigen huis en veiligheid missen. Wilt u bidden voor de kinderen van Open Doers medewerkers? Hun ouders werken aan de frontlinie en zijn veel van huis. Bid om een goede gezinsband en dat deze kinderen de Here Jezus willen volgen. Blijf bidden voor onze vervolgte broeders en zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl en www.gzb.nl. *Taakgroep Gebed*

Noordermannen

Op vrijdag 9 februari komen de Noordermannen weer bij elkaar bij Miedema Hout, Uranusweg 1, Leeuwarden (Hemrik). Het thema voor deze avond is: *Geef nooit op!* met spreker Harmen Hilverda. De koffie staat om 19.30 klaar, de avond begint op 20.00 uur. Een uitdaging voor alle mannen. Kom ook eens lang!! *Taakgroep Vorming en Toerusting*

Komende activiteiten in De Fontein

11 februari: Sing In
11 maart: Uitgebreide lunch na de dienst
12 maart: Ouderenmiddag
13 maart: Over rouwverwerking, thema *'Als het leven pijn doet'*
8, 15 en 22 maart: Cursus *'Kom Heilige Geest'*
24 maart: Rommelmarkt/Bazaar
27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag
16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten

Zondag 11 februari, 9.30 uur, eerste Lijdenszondag, ds. J.G. Kemperman. Er is tienerdienst. De tweede collecte is voor PKN/Missionair werk en kerkgroei. *Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep*. Pioniersplek CrossPoint in Nieuw-Vennep is een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Juist de 'gewone' dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy.

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze versie van de zondagsbrief geen telefoonnummers en e-mailadressen. Ook worden pastoralia hier niet op vermeld.