



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 2 september 2018. Afscheid en aantreden ambtsdragers

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project *Uitzending van Henk en Anne-Marie Spaan naar Rwanda* en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3 (LB) *Zo vriendelijk en veilig als het licht*

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 19: 1 (LB) *De hemel roemt de Heer*

Votum en groet

Zingen: Psalm 19: 6 (LB) *Als Gij uw knecht behoedt*

Gebed

Zingen: Lied 906: 1, 2, 6 en 7 (LB) *God is tegenwoordig, God is in ons midden*

Afscheid van acht ambtsdragers

Vraag om geheimhouding

Gebed

Aantreden van vier ambtsdragers

Vragen – handoplegging – vraag aan de gemeente

Zingen: Gezang 381: 4 en 5 (LvdK) *Wij mogen leven door zijn kracht*

Gebed bij de opening van de Schrift

Lied met de kinderen: *Zo is dat* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 19: 1-15 (NBV)

Zingen: Psalm 19: 1, 2 en 3 (Nieuwe psalmberijming)

De hemelkoepel spreidt

Schriftlezing: Psalm 141: 1-3 (NBV)

Zingen: Lied 59 (Opw) *Mogen de woorden van mijn mond* (filmpje)

Verkondiging

Muzikaal meditatie moment

Zingen: Lied 340b (LB) *Geloofsbelijdenis*

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 415: 1 en 2 (LB) *Zegen ons, Algoede*

Zegen, gevolgd door Lied 415: 3 (LB) *Amen, amen, amen!*

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Beste jongens en meisjes,

Na de vakantie starten jullie morgen op school en start ook de kindernevendienst weer. De komende weken houden we ons bezig met een blok verhalen uit het evangelie van Marcus. Dit nieuwe seizoen starten ook twee nieuwe leiders, Kirsten Muller en Hotty de Vries, die de jongste groep zullen gaan begeleiden. We zien er naar uit jullie zondags weer te ontmoeten.

De leiding

Gezamenlijke lunch tijdens de startzondag

Zondag 23 september wordt u allemaal uitgenodigd voor een uitgebreide lunch na de dienst. Het is de startzondag voor het nieuwe winterseizoen, waarbij een gezamenlijk lunch een prachtige manier is om als gemeente het nieuwe seizoen te starten.

Zoals u gewend bent zorgt de organisatie voor soep en drinken en hopen we van u weer op inbreng van broodjes, salade, hartige taart, enz. U kunt voor de dienst uw meegebrachte etenswaren inleveren in zaal vijf. Organisatie:

Margreet Mollema en Saakje van IJs

Startweekend

Op zaterdag 22 en zondag 23 september zal het Startweekend van De Fontein plaatsvinden.

De zaterdagmiddag kent twee onderdelen:

Voor iedereen: een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Nijkleaster staat voor stilte, verbinding en bezinning en zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Voor meer informatie zie www.nijkleaster.frl. Het programma ziet er als volgt uit: Vanaf 13:00 per fiets of auto naar Jorwert; 14:15 uur Kennismaken; 14:30 uur Presentatie over Nijkleaster; 15:15 uur Mini-Kleasterkuier (in of rond de kerk); 16:00 uur Viering; 16:30 uur afscheid, waarna terug naar Leeuwarden. Opgave bij Henk Douma of via intekenlijst in de kerk. Voor de tieners (12 tot 20 jaar): Suppen. 13.45 uur: Verzamelen op de fiets bij 4:14; 14.30-16.00 uur: Sup Citytour door Leeuwarden; 16.30-18.00 uur: Partypizza

in 4:14. Mocht het slecht weer worden dan hebben we een alternatief programma!

Opgave: bij Laura van der Meer of via intekenlijst in de kerk.

Programma zondag: Feestelijke dienst met veel muziek; Koffie met iets lekkers; Presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk seizoen 2018-2019 zullen plaatsvinden; Gezamenlijke lunch.

Cursus 'Kom Heilige Geest'

Drie cursusavonden in De Fontein (Goudenregenstraat 77, Leeuwarden) op donderdagavond 27 september, 4 en 11 oktober, aanvang 19.45 uur.

Cursusleider: ds. Marius Koppe.

Kosten: 10 euro voor drie avonden, inclusief cursusboekje en koffie. Meld u/je aan voor deze cursus waarin je persoonlijk het geweldige werk van de Heilige Geest zal ontdekken, en hoe we Gods Geest nodig hebben in het gemeente zijn van Jezus Christus.

Opgave voor 20 september bij Germen L. van IJs.

E: germenvanijs@upcmail.nl, T: 058-213 04 00

Taakgroep Vorming en Toerusting

Aanloophuis Leeuwarden

Zaterdag 8 september is het Open Monumentendag en is het Aanloophuis open van 11.00-14.00 uur. Vanaf de straat kan iedereen de monumentale gevel van het pand Bagijnestraat 36 bewonderen. Maar wat gebeurt er binnen? In het pand zit het Aanloophuis van de kerken. Het Aanloophuis is al bijna 35 jaar een plek waar mensen in het weekend terecht kunnen voor een moment van rust of een praatje.

Er is gelegenheid om de krant te lezen, een gesprek te voeren, een spelletje te doen of om gewoon even bij elkaar te zijn. En natuurlijk is er koffie, thee, een broodje en soep. We bieden een veilige plek. Onze doelstelling is beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. We willen een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor gasten, die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben.

Gastvrijheid, gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid en aandacht staan centraal!

Nieuwe vrijwilligers altijd welkom De drijvende krachten achter het succes van het aanloophuis zijn de ruim 100 vrijwilligers die op verschillende wijze betrokken zijn bij het Aanloophuis: als gastheer/gastvrouw, of in onderhoud en schoonmaak. Misschien ook iets voor u? Kijk op onze website (aanloophuisleeuwarden.nl) of neem contact op (058-2127237). Van harte welkom!

Onze bibliotheek

Op de boekenkast staat het boek van Arjen Bakker 'Steken wij af naar dieper water'. Er liggen exemplaren van het blad *Eva* en van *Weet*. Verder het boekje 'Geloof, gebed en tieners', een verzameling van stukjes over verschillende manieren om met je tieners en voor

je tieners te bidden. Daarnaast op de kast het boekje 'Groeien in vertrouwen'. Marleen Ramakers schrijft daarin hoe wij kunnen leren God steeds meer te vertrouwen met alles in ons leven. Tenslotte het boekje 'Bitter water' van Derek Prince. Hij schrijft daarin hoe wij kunnen leren om te groeien juist door de teleurstellingen die God in ons leven toe laat.

Komende activiteiten in De Fontein

23 september: Startzondag

23 september: Gezamenlijke lunch

27 september, 4 en 11 oktober: Cursus Heilige Geest

7 oktober: Sing In

15 oktober: Ouderenmiddag

9 december: Kerst Spetterfeest

15 december: Advent/Kerst Sing In

17 december: Kerstmiddag ouderen met broodmaaltijd

24 december: Kerstkuier

28 december: Oudejaarsconference Rob Favier

Kerkdiensten

Zondag 9 september, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor JOP / Jeugdwerk PKN.

Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste voor inspirerend jeugdwerk! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers, deelt kennis en ondersteunt duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren.