



DE FONTEIN

## Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 10 juni 2018. Heilig Avondmaal (lopend)

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser en met medewerking van Impuls. Ouderling van dienst is Peter de Vries. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/ Wereld-diaconaat, de Avondmaalscollecte is voor Ronald McDonald Huis en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

### Liturgie

Voor de dienst

Zingen: Lied 362: 1 t/m 4 (ELB) met orgel en

Zingen: Lied 797 *Breng ons samen* met Impuls

Welkom, mededelingen en stil gebed

Lied 334 (Opw.) Impuls

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 351 (ELB)

Gebed

Lied met de kinderen: *Diep van binnen blij!* (Opw. Kids 266, filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Gen. 14: 18-20, Hebr. 7: 1-3 en

Matth. 26: 26-29

Zingen: Lied 972 : 1, 4, 5, 6, 9 en 10

Verkondiging

*Baruch Atta Adonai Elohénoe* (filmpje)

Zingen: Lied 31 (ELB - met 3 extra coupletten)

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden

Avondmaalscollecte en zingen met Impuls *Breng ons samen* (Opw. 797)

Inzettingswoorden Heilig Avondmaal

Avondmaalsgebed

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen, na de maaltijd: Lied 625 (Opw.) Impuls

Inzameling van de gaven

Kinderen kunnen van de oppas worden gehaald

Zingen: Lied 710 (Opw.) Impuls

Zegen

### Bloemengroet en meelevens

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Joke Reisiger. In verband met vakantie van de ziekmeldingen t/m 1 juli a.s. graag doorgeven aan de scriba.

### Algemene berichten

#### Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

#### Lieve mensen

Hartelijk bedankt voor de mooie kaarten en de bloemen die wij mochten ontvangen voor onze 60-jarige huwelijksdag. Het was geweldig.

*Anne en Jitske Weidema*

#### Dringend oppas nodig!

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar [jeugdenjongeren@defontein058.nl](mailto:jeugdenjongeren@defontein058.nl)

#### Kampeerweekend

In het weekend van vrijdag 22 t/m zondag 24 juni is het kampeerweekend van De Fontein dat al voor de zesde keer wordt gehouden. De eerste mensen hebben zich ondertussen aangemeld, maar er kunnen nog meer bij. Er is volop ruimte voor kampeeders, maar ook daggasten zijn van harte welkom. Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om een dagje door te brengen op het terrein van de Kleine Wielen. Verder is het goed om te weten dat er vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan. Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur waarna we aan het eind van de middag de barbecue aansteken. Aanmelden (kampeeders, daggasten, bakkers en smulpapen voor het pannenkoekbakken en BBQ) kan tot zondag 17 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Dijkstra en/of Peter de Vries. Aarzel dus niet en geef je op voor het kampeerweekend

## Tienerkamp De Fontein

Zaterdag 7 en zondag 8 juli is het weer zover. Het jaarlijkse tienerkamp van De Fontein. Dit jaar hebben we een toplocatie, en wel op het Summercamp in Heino. Een reusachtig terrein met een groot sportveld, basketbalveld, volleybalveld, zwembad, sporthal, bioscoop, midgetgolf en verschillende mogelijkheden voor outdoor activiteiten. De kosten voor het kamp zijn € 15,00 per persoon. We vertrekken op zaterdag 7 juli om 10:00 vanaf De Fontein en zijn zondag rond 15:30 weer terug. Er is een flyer met meer informatie, dus ben je geïnteresseerd en heb je de flyer nog niet. Laat het even weten! Opgeven is verplicht en kan bij Karina van der Wal,

## Even aandacht voor een paar boeken

*Het verstoorde leven*, dagboek van Ety Hillesum is een autografisch boek. Dus door haarzelf in dagboekvorm geschreven. Het speelt in de Tweede Wereldoorlog en deze Joodse jonge vrouw van 27 jaar maakt – mede daardoor - hele bewuste keuzes. Niet altijd bewandelt zij het paadje van de doorsnee gelovigen, maar ze zet daarbij haar leven uiteindelijk helemaal in voor de naaste(n).

*Verborgen genade*, hoe de ziel kan groeien door verlies. Hierin beschrijft Jerry Sittser, een docent godsdienst en filosofie, zijn rouwperiode gedurende zo'n drie jaar na een ongeval waarbij zijn vrouw, zijn moeder en zijn dochttertje omkwamen. Vele kanten van dit proces worden door hem gewikt en gewogen. Vast heel herkenbaar voor mensen die ook een dierbare zijn verloren.

*Het doel van verzoeken*, hoe God verzoeken gebruikt voor onze groei. Bob Mumford, een bekende evangelische prediker en schrijver zet hierin uiteen hoe wij kunnen leren van verzoeken die God op onze weg laat komen

## Doppen sparen

Al enkele jaren zijn gemeenteleden van De Fontein actief met het inzamelen van plastic doppen. Het inzamelen dient twee doelen: bescherming van het milieu en financiële ondersteuning voor geleidehonden van de Kon. Ned. Geleidehonden Fonds (KNGF). Bedankt voor uw trouwe inzameling en ga zo door! De totale landelijke opbrengst eerste kwartaal 2018 is 5.110,- euro.

## Prachtige bijelhoezen

Als bescherming voor uw bijbel zijn er prachtige bijelhoezen gemaakt, passend voor NBV Bijbels en Bijbels in gewone taal (BGT). Er liggen nog een aantal op de informatietafel van World Servants, kosten 5 euro. De volledige opbrengst is voor onze World Servants.

## Boomspiegels

Rondom ons kerkgebouw hebben we een paar boomspiegels die we graag weer wat willen opfleuren voor de zomer. Heeft u nog wat (vaste) tuinplanten die u wel kunt missen of een tray viooltjes of iets dergelijks om zo de boomspiegels weer wat op te frissen. Een fleurig aanzicht rondom onze kerk en meer groen in de wijk is het streven van de Groene Apotheker in de wijk Oldegalileën en Bloemenbuurt. Laten wij als Fonteingemeente hierbij ook ons steentje bijdragen. U kunt beplanting inleveren op de vrijdagochtend in De Fontein tot 9.30 uur of bij Jan de Vries, Begoniastraat 5.

## Bidden voor vervolgte christenen in China

Er wonen zo'n twintig miljoen moslims in China. Makin en zijn moeder zijn christen geworden. Open Doors bezocht ze tijdens een islamitisch feest. Ze voelen zich alleen, geen enkele familielid kwam hen opzoeken, omdat het 'afvalligen' zijn. Veel christenen in China met een moslim achtergrond, zijn verlaten door hun islamitische families. Bid om troost en bid dat er toenadering zal zijn. Meer informatie op [www.opendoors.nl](http://www.opendoors.nl) en [www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)

## Gebedsagenda

12 juni: 9.30 uur, gebedskring bij familie Tromp.

26 juni: 9.30 uur, gebedskring bij familie Tromp.

Kom ook eens meebidden, van harte welkom.

*Taakgroep Gebed*

## Komende activiteiten in De Fontein

22 t/m 24 juni: Kampeerweekend van De Fontein

23 september: Startzondag

23 september: Gezamenlijke lunch

27 september, 4 en 11 oktober: Cursus Heilige Geest

7 oktober: Sing In

15 oktober: Ouderenmiddag

15 december: Advent/Kerst Sing In

24 december: Kerstkuier

## Kerkdiensten

**Zondag 17 juni, 9.30 uur**, ds. A.M. Langhout uit Oldeberkoop. Er is tienerdienst. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat: Inloophuis als rustpunt. In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken.