



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 22 april 2018. Heilig Avondmaal (lopend)

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Eredienst en kerkmuziek, de Avondmaalscollecte is voor Ronald McDonald Huis en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst. We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Voor de dienst: met het filmpje: Opw. 612
en met het orgel: lied 168: 1-5 ELB
Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Lied *God zij geloofd*: 1 t/m 4 (mel. Ps 116, tekst z.o.z.)
Bemoediging en groet
Lied *God zij geloofd*: 5 (tekst z.o.z.)
Gebed
Lied met de kinderen: *Zo stevig als wat*
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Openb. 21: 9-10, 22-27 en Openb. 22: 1-5
Lied 413: 1,2 en 4 ELB
Verkondiging
Muzikaal meditatief intermezzo
Lied 550: 1 en 3 (liedboek)
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
Avondmaalscollecte (tegelijk zingen we: lied 912: 1-4)
We zingen mee met het filmpje *Heer, U bent mijn leven...*
Inzettingswoorden Heilig Avondmaal
Avondmaalsgebed
Gemeenschap van brood en wijn
Lied van toewijding na de maaltijd: Lied 653: 2, 5 en 6
Inzameling van de gaven (kinderen kunnen van de oppas worden gehaald)
Lied 737: 1-4, 11-14 en 21 (liedboek)
Zegen

Bloemengroet en meelevens

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Reitsma.

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Ziektemeldingen

Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven aan: Wimmie Timmermans. Wimmie verzorgt de rubriek 'Bloemengroet en meelevens'.

Beste mensen bedankt

Op 4 april hadden we ons gouden huwelijksfeest. We waren zeer verrast met alle felicitaties die we mochten ontvangen vanuit De Fontein. Heel hartelijk dank daarvoor.

Peet en Gretha Vellinga

Doopdienst 29 april

Zondag 29 april zal D.V. Tijn Wolthuizen, zoontje van Frits en Anna gedoopt worden, waarmee Frits en Anna ook hun geloof en vertrouwen op God uitspreken en belijden.

Fontana Musica

Fontana Musica wil zich dit seizoen graag nog eenmaal laten horen en wel in de (gewone) dienst van 3 juni. Er zijn 4 repetities gepland: op de woensdagavonden 9, 16, 23 en 30 mei, steeds van 19:00 – 20:15 uur in De Fontein. Een ieder is welkom, waarbij verwacht wordt dat men in ieder geval 3 van de 4 repetities bijwoont. Mensen die eerder meegezongen hebben, worden verzocht de muziek(-map) van thuis mee te nemen.

Spetterfeest

Vanmiddag is er weer een Spetterfeest in De Fontein. Het kinderkoor de Spetters heeft dit keer gekozen voor het thema 'Allemaal een naam'. Een prachtige middag die u niet mag missen. Aanvang 16.00 uur in De Fontein.

Strandheem Festival 2018 Opende

Van 10 t/m 13 mei wordt weer het Strandheemfestival georganiseerd in Opende. Vier dagen lang een mooi programma, met sprekers, muziek, kinderprogramma's, workshops, seminars, maar ook tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Het thema dit jaar is 'Vurig verlangen'. Meer informatie op www.strandheemfestival.nl.

Noordermannen

Eens per 4 à 5 weken komen we bij elkaar voor een karakteravond. Veel lol, lekker lachen, goede gesprekken, verdieping van je geloof en vriendschappen. De Noordermannen spreekt tot onze verbeelding: *als hij opstaat en het avontuur aangaat dat God voor hem heeft, dan zal Gods hart door hem heen zichtbaar worden in zijn omgeving en daarmee in Noord Nederland*. Als Noordermannen helpen we elkaar het verschil te maken tijdens de karakteravonden. GASTEN: als je nog geen Noorderman bent maar wel eens een

Lied God zij geloofd

*1 God zij geloofd! Hier zijn wij in zijn naam,
dit is zijn huis, Hem willen wij aanbidden.
De hemel stelt een tafel in ons midden,
de Vader wenkt, Hij roept ons hier tezaam.*

*2 Hier is de Schrift geopend neergelegd,
hier is het boek dat vol is van Gods daden,
hier klinkt zijn stem, zijn oordeel, zijn genade,
hier zingt een lied de lof Hem toegezegd.*

*3 Hier is het water, hier stroomt de Jorjaan:
uw schuld is weg, uw zonden zijn vergeven!
Gij zijt gedoopt, door hoger licht omgeven,
om onbevlekt de vreugde in te gaan!*

avond wil bijwonen, dan ontvang je hierbij de uitnodiging, WELKOM!

Op vrijdag 25 mei: spreker Ron van der Hoek; op vrijdag 8 juni: Vrije invulling. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, de avonden beginnen om 20.00 uur. Locatie: Miedema Hout, Uranusweg 3 (Industrieterrein Hemrik), Leeuwarden.

Komende activiteiten in De Fontein

22 april: Spetterfeest van 16.00-17.00 uur

27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag

8 mei: Thema-avond 'Schepping of evolutie?'

14 mei: Ouderenmiddag met spelletjes en een broodmaaltijd

16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten

Zondag 29 april, 9.30 uur, ds. Alfons Van Vliet. De tweede collecte is voor het ZWO project *Geloven in Verzoening*.

*4 Hier zal voldoende brood voorhanden zijn,
hier wordt de wijn in stromen ons geschonken.
Vier hier de bruiloft, word van vreugde dronken!
De gastheer schenkt de allerbeste wijn.*

*5 God zij geloofd! Hem is dit huis gewijd,
de plaats waar Hij zijn vaderhart wil tonen,
totdat de bruidegom bij ons komt wonen -
dan is de kerk zijn bruid in eeuwigheid!*

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze versie van de zondagsbrief geen telefoonnummers en (e-mail)adressen. Ook pastoriaal zijn hier niet op vermeld.