



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 15 april 2018

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het Jeugdwerk in eigen gemeente en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Zingen: Lied 885: 1 en 2 (LB) *Groot is uw trouw, o Heer*

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 68: 10 (O.B.) *Geloofd zij God met diep ontzag*

Votum en groet

Zingen: Psalm 68: 7 (LB) *God zij geprezen met ontzag*

Korte inleiding op de dienst

Zingen: Lied 575 (Opw. = Hemelhoog 347a) *Jezus alleen, ik bouw op Hem* (filmpje)

Gebed bij de opening van de Schrift

Lied met de kinderen: *Zo stevig als wat* (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Kolossenzen 2: 4-15 (NBV)

Zingen: Lied 117a: 1 en 2 (LB) *Gij volken loof uw God en Heer*

Schriftlezing: Kolossenzen 2: 16-3:4 (NBV)

Zingen: *I am crucified with Christ / If ye then be risen with Christ* (filmpje)

Verkondiging

Zingen: Gezang 221: 1, 2 en 3 (LvdK = Hemelhoog 206)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 704: 1, 2 en 3 (LB) *Dank, dank nu allen God*

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Bloemengroet en meeleven

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Fijen.

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Ziektemeldingen

Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven aan: Wimmie Timmermans. Wimmie verzorgt de rubriek 'Bloemengroet en meeleven'.

Bedankje

Graag wil ik jullie bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen die ik heb gekregen na de ongelukkige val, 2 operaties en de lange periode van herstel. Jullie belangstelling heeft me heel goed gedaan.

Jellie van Dijk.

Doopdienst 29 april

Zondag 29 april zal D.V. Tijn Wolthuizen, zoontje van Frits en Anna gedoopt worden, waarmee Frits en Anna ook hun geloof en vertrouwen op God uitspreken en belijden.

Avondmaalsontbijt

Op zondag 22 april wordt er Heilig Avondmaal gevierd. Vanaf half 9 's morgens – dus vóór de dienst – is er daarom gelegenheid samen te ontbijten. Meedoen? Neem dan krentenbollen, broodjes of iets anders lekkers mee om van uit te delen. Voor een kopje thee wordt gezorgd! Meer informatie bij Ineke Evink.

Opbrengst spaardoosjes 40dagen tijd

Thema: "Onvoorwaardelijke liefde". Voor een veilige plek om op te groeien voor kinderen. Voor iedereen, die mee heeft gedaan aan het spaarproject van Kerk in Actie: De totale opbrengst bedraagt € 473,48! (Dit is inclusief de nagekomen giften). Dankzij uw giften: o.a. steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda, met name voorlichting en relatietraining; overleven in Libanon, voor mensen gevlucht vanuit Syrië. Maar ook in Nederland: het project Schuldhulpmaatje. Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd. Met dank voor uw medewerking aan dit prachtige project.

Dirk Lof, Hanny Wielenga, diaconie

'Samen de Bijbel lezen'

Komende dinsdag is er weer een avond in het kader van 'Samen de Bijbel lezen'. We gaan samen het Bijbelboek *De brief van Jacobus* lezen. Wilt u voor deze avond Jacobus 1 en 2 lezen en opschrijven wat u opvalt, welke vragen er bij u opkomen etc.? De data van de andere 'Reguliere'- avonden zijn 15 mei en 12 juni. De data van de 'Verdiepings'- avonden voor de rest van dit seizoen zijn D.V. op 1 mei, 29 mei en 26 juni. Iedereen is van harte welkom!

Hartelijke groeten, *ds. Alfons van Vliet*

Spetterfeest

Op zondag 22 april is er weer een Spetterfeest in De Fontein. Het kinderkoor de Spetters heeft dit keer gekozen voor het thema *'Allemaal een naam'*. Een prachtige middag die u niet

mag missen. Aanvang 16.00 uur in De Fontein.

Passau, Wenen, Bratislava en Praag

Deze vier steden komen steeds meer in zicht. De 'Gemeentereis' vertrekt op vrijdag 27 april. Een prachtige groep van 26 deelnemers zullen deze reis meemaken en in de wandelgangen proeven we het enthousiasme. We zien er naar uit om deze 11-daagse reis met elkaar op te mogen trekken en volop genieten van elkaar en van alles dat we gaan zien en meemaken. We vertrekken om 8.00 uur vanaf De Fontein. Wilt u ons dan uitzwaaien, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn.
Reisleiders Germen en Saakje van IJs

Uit de boekenkast

Deze week hebben we 'Hersenschimmen' van J. Bernlef voor u geselecteerd. Het is een verslag van een man die bij stukjes en beetjes ontdekt dat hij aan het dementeren is. Het is geschreven vanuit de hoofdpersoon zelf. Voor hem en voor zijn vrouw en grotere kinderen is het een proces van aanvaarding van wat eigenlijk haast niet te aanvaarden is. 'Tot het uiterste gaan' van ds. Pieter van Kampen gaat over mensen en hun motieven om de zending in te gaan. Wat is hun bezieling en wat hopen ze te vinden? 'Wie je bent als niemand kijkt' van Bill Hybels is een leerzaam en opbouwend boekje waardoor je bewust kan worden van wie je bent in Christus en wie je eigenlijk zou willen worden. 'Het goede leven' van Reinier Sonneveld bevat allerlei bemoedigende stukjes uit het leven van alledag. Leerzaam en opbouwend en ook niet zonder humor! Tenslotte nog een klein boekje van Priscilla Doeter-Agteren, 'Dagboekje voor de niet-perfecte moeder'. Voor elke dag is er een kort stukje van herkenbare situaties in het leven van een jonge werkende christelijke moeder die eigenlijk zo graag alles heel goed wil doen.

Prachtige bijbelhoezen

Als bescherming voor uw bijbel zijn er prachtige bijbelhoezen gemaakt. De hoezen zijn gemaakt voor bijbels (vertaling NBV en BGT). Tijdens de bazaar t.b.v. World Servants zijn deze bijbelhoezen aangeboden voor vijf euro. Er zijn nog een aantal beschikbaar die u kunt vinden op de informatietafel van World Servants. Ze kosten vijf euro. De volledige opbrengst is bestemd voor onze jongeren die meegaan met World Servants.

Strandheem Festival 2018 Opende

Van 10 t/m 13 mei wordt weer het Strandheemfestival georganiseerd in Opende. Vier dagen lang een mooi programma, met sprekers, muziek, kinderprogramma's, workshops, seminars, maar ook tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Het thema dit jaar is 'Vurig verlangen'. Meer informatie op www.strandheemfestival.nl.

Bidden voor vervolgde christenen in Indonesië en Mexico

Conservatief islamitische partijen in Indonesië zetten zich in voor beleid dat gebaseerd is op de streng-islamitische wetgeving. Bid dat de godsdienstvrijheid in het land niet nog verder onder druk komt te staan. Indonesië is het land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Dank ook voor degenen onder hen die tot geloof in de Here Jezus komen. Gebed voor bescherming gevraagd voor de kerken en de kerkleiders in

Mexico. Wie zich uitspreekt tegen de praktijken van criminele organisaties, loopt kans bedreigd en aangevallen te worden. Meer informatie op www.opendoors.nl en www.gzb.nl

Gebedsagenda

17 april: 9.30 uur bij Pytsje Dijkstra.
24 april: 19.15 uur bij familie Brouwer.
1 mei: 9.30 uur bij Hanny Wielenga.
14 mei: 9.45 uur, Women to Women bij Saakje van IJs.
Kom ook eens meebidden, van harte welkom.
Taakgroep Gebed

Komende activiteiten in De Fontein

22 april: Spetterfeest van 16.00-17.00 uur
27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag
8 mei: Thema-avond 'Schepping of evolutie?'
14 mei: Ouderenmiddag met spelletjes en een broodmaaltijd
16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten

Zondag 22 april, 9.30 uur, Heilig Avondmaal (lopend), ds. Alfons van Vliet. De Avondmaalscollecte is voor Ronald McDonald Huis en de tweede collecte is voor PKN Eredienst en Kerkmuziek. *Zingen en bidden op de adem van de getijden.* Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze versie van de zondagsbrief geen telefoonnummers en (e-mail)adressen. Ook worden pastoralia hier niet op vermeld.