



Welkom in de dienst van De Fontein! Zondag 25 maart 2018. Zevende Lijdenszondag

Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Peter de Vries. Diaken van dienst is Steven Doelman. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie/Totaal werk en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Vóór de dienst: *Ik zal er zijn* (met filmpje) en

Lied 218: 1 en 2 (ELB, met orgel)

Welkom en mededelingen

In gebed bereiden we ons voor op deze dienst

Aanvangslied: Ps. 150

Bemoediging en groet

We zingen: Lied 188 (ELB) *Stel mijn vertrouwen...*

Dopen van Jan Jisse en Pieter Hendrik

“Dopen is vertrouwen...”

Zingen: Lied 348: 1, 2, 3

Kinderen worden opgehaald van de kindernevendienst
Ondertussen luisteren/zingen we het lied *Ben je groot of klein*

Doopbediening

Zingen: Lied 348: 6 en 8

Vraag aan de gemeente

Zingen (staande): Lied 185 (Opw. voor kinderen) (2x)

De Here zegent jou en Hij beschermt jou, Hij schijnt zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, Hij zal zijn vrede aan je geven.

Aansteken doopkaarsen

Uitreiking doopkaarten en ophangen visjes

Gebed om het licht van Gods Geest

Bijbellezing: Psalm 139: 1-6, 13-16 en 1 Joh. 4: 9-10

Verkondiging

Zingen: Lied 599 (Opw. met filmpje)

Gebeden

De kinderen komen terug...

Inzameling van onze gaven

Zingen onder de collecte: *Hosanna* en *Weet je dat de lente komt*

Slotlied: Ps. 145: 1 en 3

Zegen

De doopouders kunnen na de dienst gefeliciteerd worden vóór in de kerk

Bloemengroet en meelevens

De bloemen gaan meteen hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Langenberg-Vogelij.

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Ziektemeldingen

Berichten over ziekenhuisopname/ontslag, tijdelijke overplaatsing, ziek thuis, enz. bestemd voor de zondagsbrief voor zover dit gewenst, graag doorgeven aan: Wimmie Timmermans. Wimmie verzorgt de rubriek ‘Bloemengroet en meelevens’.

Jezus komt in Jeruzalem

Vandaag staat Marcus 11:1-11 op het rooster, het Bijbelgedeelte over Jezus die in Jeruzalem aankomt en daar met gejuich wordt ontvangen. De kinderen zijn al vanaf het begin van de dienst bezig met het maken van Palmpasenstokken en komen aan het eind van de dienst binnen. Om over na te denken: waarom zijn de mensen zo blij dat Jezus komt? Zien wij zelf ook zo uit naar Pasen? Wat zouden wij doen als Jezus in onze stad binnen zou komen?

INLEVEREN SPAARDOOSJES 40-dagentijdproject

‘Onvoorwaardelijke liefde’. Iedereen die meedoet met de campagne van Kerk in Actie d.m.v. spaardoosjes, kan deze doosjes inleveren op Paaszondag (1 april) in de hal van de kerk bij Dirk Lof of Hanny Wielenga. Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit prachtige project.

Sing In

Op zondag 8 april is er in De Fontein weer een Sing In, aanvang 19.00 uur. Deze keer hebben we de brassband Excelsior uit Ferwerd uitgenodigd. Een brassband die zowel nationaal als internationaal haar sporen heeft verdiend. Spreekster is Nelleke Berntsen en het thema is ‘*Heeft het lijden nut?*’ Ook dit keer hopen we weer op een volle kerk. U/jij komt toch ook?

Neem een familielid, vrienden, kennissen of burens mee die anders niet zo vaak meer in de kerk komen. De Sing In samenkomsten zijn laagdrempelig met veel muziek en zang.

Boyz en Girlz only!

Komende zaterdag is de eerste Boyz en Girlz only van dit seizoen! Eindelijk eens geen last van dat geklets van die meiden of dat gebrul van die heren. Jullie gaan samen met elkaar iets doen en beleven.

We hopen dat je daarnaast ook een goed gesprek met elkaar hebt! Alle tieners in de leeftijd van 12-18 jaar, van harte welkom!

Voor Boyz only: plaats Dekker's Drukwerken, op zaterdag 31 maart van 15.00 tot 18.00 uur. Het is de bedoeling om er een leuke, ontspannende middag van te maken met als onderliggend thema Pasen.

Opgave bij Cor Herder.

Voor Girlz only: plaats 4-14, van 14.00 tot 16.30 uur.

Activiteit: Biblejournaling; zie www.biblejournaling.nl

Graag een/jouw bijbel meenemen en iets klein lekkers.

Opgave bij Hanneke van Vliet. Snel opgeven en alvast veel plezier en gezelligheid toegewenst!

TOT SLOT: noteer ook alvast **26 mei!** Houd deze hele dag vrij!

Zo als het er nu voorstaat gaan we dan groots uitpakken voor de Boyz en Girlz only!

Themamiddag 'Als het leven pijn doet'

Alles wat op die middag besproken is, kunt u alsnog beluisteren via www.kerkomroep.nl (onder De Fontein). Wilt u over dit thema in kleine kring verder praten/delen, meldt u dan aan via **E**: vormingtoerusting@defontein058.nl

50 dagen op weg met God d.m.v. een scheurkalender

De Vijftigdagentijd tussen Pasen en Pinksteren is bij uitstek een tijd om te bidden om de Geest. We vieren de vreugde van Pasen en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Er is voor deze tijd een scheurkalender verkrijgbaar, geschikt voor jongeren, ouderen en het gehele gezin.

Taakgroep Vorming en Toerusting

Nieuws uit de boekenkast

Omdat de cursus over de Heilige Geest is uitgesteld is 'De Helper' een mooi boek om te beginnen. In deze pocket legt Catherine Marshall met eenvoudige woorden uit wie de Heilige Geest is en wat Hij kan doen als we God de ruimte willen geven in ons leven.

'De uitnodiging' is een heel bijzonder boek. Het is een roman waarin een vader uitgenodigd wordt om een bepaalde reis te maken. In die reis vindt hij allerlei aanwijzingen over zijn verdwenen dochttertje. Gaandeweg moet hij zijn beeld van wie God is en hoe God werkt heel erg bijstellen. Uiteindelijk kan hij – net als Job – alleen maar beamen hoe groot God is. 'Een God van wonderen' is het levensverhaal van Ben Hanegraaff.

Hij beschrijft hoe hij twee maal per zondag naar de kerk ging, maar God toch eigenlijk heel ver weg was voor hem.

Hij kwam in een kleine evangelisatietent echt tot bekering en daarna laat hij zich door God gebruiken voor een dienstbaar leven. Met humor beschrijft hij dit proces van – voor iedere lezer – leerzame ervaringen.

Bidden voor vervolgte christenen in Iran

Mojtaba Hosseini zat drie jaar gevangen om zijn geloof. "Op een dag deed de politie een inval tijdens onze huiskerkbijeenkomst. Het was verschrikkelijk. Kinderen huilden, terwijl agenten schreeuwden tegen de ouders. Samen met de andere leiders werd ik in de gevangenis gegooid", verteld hij. Tijdens zijn gevangenschap ervoer Mojtaba blijdschap in zijn hart. Dit was een groot contrast met de situatie in de gevangenis. Ik zat opeengepakt in een cel vol met mannen die de meest verschrikkelijke misdaden hadden begaan. De verhoren, de onzekerheid over wat je stond te wachten. Zo vreugdevol als ik vanbinnen was, zo

verdrietig was ik vanbuiten. In de gevangenis leerde ik dat dit contrast bij ons geloof hoort. We lezen erover in de Bijbel. Het brengt ons alleen maar dichterbij onze Here Jezus. Blijf ook bidden voor onze vervolgte broeders en zusters. Meer informatie op www.opendoors.nl en www.gzb.nl

Gebedsagenda

3 april: 9.30 uur bij familie Tromp.

17 april: 19.15 uur bij familie Brouwer.

17 april: 9.30 uur bij Pytsje Dijkstra.

Kom ook eens meebidden, van harte welkom.

Taakgroep Gebed

Magazine

In april komt er weer een Fonteinmagazine uit. Eventuele kopij graag voor 1 april inleveren bij communicatie@defontein058.nl.

Komende activiteiten in De Fontein

22 april: Spetter-feest van 16.00-17.00 uur

27 april t/m 7 mei: Gemeentereis Wenen en Praag

8 mei: Thema-avond 'Schepping of evolutie?'

14 mei: Ouderenmiddag met spelletjes en een broodmaaltijd

16 mei: Dagtocht Bijbelkring ds. Hans Kemperman

Kerkdiensten

Witte donderdag, 29 maart, 19.30 uur, Heilig Avondmaal (Kring), ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden. De ene collecte is voor de Leprabestrijding.

Goede Vrijdag, 30 maart, 19.30 uur, Heilig Avondmaal (Tafel), ds. J.G. Kemperman. De ene collecte is voor de Leprabestrijding.

Stille Zaterdag, 31 maart, 19.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De ene collecte is voor de Leprabestrijding.

Paaszondag, 1 april, 9.30 uur, ds. Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor JOP/Paascollecte. *Zet kinderen aan het kliederen!* Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. Ouders en kinderen die vaak niet zo veel meer met de kerk hebben, voelen zich welkom. Aan de hand van creatieve werkvormen wordt spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekt. JOP brengt deze Kliederkerken met elkaar in verbinding en biedt ondersteuning met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit.

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze versie van de zondagsbrief geen telefoonnummers en (e-mail)adressen. Ook worden pastoralia hier niet op vermeld.