



DE FONTEIN

Welkom in de dienst van De Fontein!

Zondag 4 Maart 2018. Vierde Lijdenszondag

Voorganger is ds. J.G. Kemperman. Organist is Henk Visser. Ouderling van dienst is Ineke Evink. Diaken van dienst is Steven Doelman. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor KiA/Voorjaarszendingsweek en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Oefenen voor de dienst: Lied 278 (Hemelhoog)
Het woord van God brengt goede vruchten voort
De ambtsdragers komen binnen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 5:1 en 3 (LB) *Laat mij, mijn Koning, tot U spreken*
Votum en groet
Zingen: Psalm 5:4, 6 en 7 (LB) *Maak door uw trouw mijn paden effen*
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: *Samen op weg naar Pasen* (filmpje)
Paasproject – zaaien en groeien
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Mattheüs 13:1-9 (NBV)
Zingen: Lied 755 (Opwekking = Lied 486 Hemelhoog)
Laat ons Christus zien (filmpje)
Schriftlezing: Mattheüs 13:18-23 (NBV)
Zingen: Lied 278:1, 2, 3 en 4 (Hemelhoog)
Het woord van God brengt goede vruchten voort
Verkondiging
Zingen: Lied 764:1, 2, 3, 4, 5 en 6 (LB) *Een zaaier ging uit om te zaaien*
De kinderen komen terug
Paasprojectlied: *In goede aarde* (filmpje)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 422:1, 2 en 3 (LB) *Laat de woorden die we hoorden*
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Bloemengroet en meeleven

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Corry Fokkema.

Algemene berichten

Koffiedrinken

Elke woensdag bent u van 9.30 tot 11.00 uur welkom in De Fontein voor een kopje koffie met koek en een gezellig samenzijn.

Het voorbeeld van het zaad

In de kindernevendienst lezen we het voorbeeld van Jezus over het zaad dat in goede grond valt, of juist op de weg of tussen het onkruid (Mattheüs 13:1-9 en 18-23). In de jongste groep gaat het over de ene zaadkorrel die kan uitgroeien tot een plant met wel dertig, zestig of honderd keer zoveel

graankorrels. In de oudste groep gaat het over de mensen die het goede nieuws horen en het ook begrijpen. Praat eens door over de kleine en grote dingen die groeien als je naar Jezus luistert.

Uitnodiging

Op 12 maart a.s. hebben we onze voorjaarsbijeenkomst voor ouderen in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door ds. Alfons van Vliet en als gasten hebben we Folkert Wesseling en Adri de Boer. Zij brengen een gevarieerd programma met muziek, cabaret en poëzie. We beginnen om 14.30 uur en aan het eind van de middag zal er een collecte worden gehouden voor de gemaakte kosten. Hebt u geen mogelijkheid voor eigen vervoer, dan kunt u contact opnemen met Tiny Dijkstra. Komt u met de taxi, dan kunt u het beste doorgeven dat men u om 17.15 uur weer op komt halen.

Taakgroep Ouderen van De Fontein

Zondag 11 maart Jongerendienst

Op 11 maart houden we een jongerendienst. Thema van deze dienst is dat we allemaal bijzonder zijn en samen één gemeente vormen. We gaan het hier met elkaar over hebben en we gaan dit vooral ervaren!

Na de dienst zouden we het fijn vinden om samen koffie te drinken met wat lekkers. We gaan zelf bakken maar het zou fijn zijn als er meer gemeenteleden zijn die een taart of cake willen bakken? Alvast bedankt!

Einte, Haukje, Rik, Marijke, Joelle, Leon.

Vakanties met aandacht 2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Er zijn mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals: eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg, mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie.

Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september is er een Friese vakantie week voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehôtel IJsselvliet in Wezep, verzorgd door diakenen uit Joure en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie, *Riekje Steen*.

Themamiddag 'Als het leven pijn doet'

Wat is rouw? Er is geen leven zonder verlies. Verliezen is de keerzijde van het gehecht zijn aan mensen. Je kunt rouw de achterkant van liefde noemen. Verlies brengt ons leven uit evenwicht en het kost tijd om je levensgang na zo'n slag te

hervinden. Het verlies van een geliefde is bijzonder ingrijpend, je wordt overspoeld door emoties en kunt zelfs vastlopen in het verwerken van het verlies. De manier van omgaan met verlies wordt mede bepaald door levenservaring, onze omgeving en de plaats van het geloof in God in ons leven. Dinsdag 13 maart, 14.30 uur, is er een themabijeenkomst: Als het leven pijn doet. Onder leiding van Tonneke Bijker willen wij elkaar helpen door rouw en verlies bespreekbaar te maken, en elkaar bemoedigen.

Taakgroep Vorming en Toerusting

Cursus "Kom Heilige Geest"

Een prachtige groep van 30 deelnemers hebben zich aangemeld voor de cursus "Kom Heilige Geest". Helaas moet ik jullie berichten dat i.v.m. een onverwachte ziekenhuisopname van Ds. Marius Koppe we de cursus moeten uitstellen tot een latere datum. Ds. Koppe kan maar niet herstellen van een hevige griep en blijft erg veel last houden van zijn luchtwegen en koorts, zodat ziekenhuis opname noodzakelijk bleek. Het laat zich niet aanzien dat Ds. Koppe voor 8 maart zodanig hersteld is dat hij de leiding aan deze avonden weer kan oppakken. Een vervanger op zo'n korte termijn is niet meer te realiseren. Zodra er meer zicht is op herstel en hervatting van Ds. Koppe zullen we in overleg met hem drie nieuwe avonden vastleggen. Natuurlijk hopen we dat alle deelnemers die zich nu hebben aangemeld dan ook present zijn. Wij bidden voor een goed en spoedig herstel voor Ds. Marius Koppe.

Taakgroep Vorming en Toerusting

Noordermannen

Op vrijdag 16 maart wordt er weer een inspirerende avond gehouden voor mannen uit Leeuwarden e.o. Inloop met koffie 19.30 uur, start avond 20.00 uur. Locatie: Miedema Houtwaren Uranusweg 1 (Industrieterrein de Hemrik). Mannen reserveer alvast deze avond, nadere informatie volgt.

Taakgroep Vorming en Toerusting

Gemeentereis Passau, Wenen en Praag

"It gyt oan". Er hebben zich voor deze prachtige reis 27 deelnemers aangemeld. Een prachtige groep mensen vanuit onze gemeente en daarbuiten. We vertrekken zaterdag 27 april voor een 11- daagse reis naar Passau, Wenen en Praag. Volop genieten van natuur, cultuur en geschiedenis en het **samen** op weg gaan. *Germen en Saakje van IJs reisleaders*

Uitgebreide lunch en bezinningswandeling

Op zondag 11 maart wordt u allemaal uitgenodigd voor een uitgebreide lunch na de dienst. Zoals u gewend bent zorgt de organisatie voor soep en drinken en hopen we van u weer op de inbreng van broodjes, salade, hartige taart, enz. U kunt voor de dienst op 11 maart uw meegebrachte etenswaar inleveren in zaal vijf. De organisatie is in handen van: *Margreet en Saakje*

Bezinningswandeling

Tevens willen we na het koffiedrinken en voor de lunch op 11 maart u/jou uitnodigen deel te nemen aan een bezinnings-

tocht. Wat kunt u/jij hiervan verwachten? Er wordt eerst een filmpje vertoond van John Piper n.a.v. Filippenzen 2:8. *'Verspil je leven niet'*. Na een korte toelichting op de wandeling en een routebeschrijving ontvangt u/jij enkele 'opdrachten' die al wandelend met elkaar gedeeld kunnen worden. (niet verplicht). Meer informatie hierover wordt verstrekt op zondag 11 maart. Na de bezinningstocht staat de lunch voor u klaar en is er gelegenheid uw/jou ervaringen te delen.

Taakgroep Vorming en Toerusting i.s.m. Eerde de Vries

Bidden voor vervolgte christenen in Noord Korea

Elk jaar laat de ranglijst Christenvervolgung zien waar het vervolgen van Jezus Christus het meest kost. We moeten ons niet laten ontmoedigen door de lijst. In landen waar christenvervolgung plaatsvindt, groeit de kerk. Vanuit vele kerken klinken verhalen over de groei van de ondergrondse kerken. Dit geldt voor Noord-Korea, India en voor verschillende islamitische en boeddhistische landen. Noord-Korea staat al zeventien jaar bovenaan de Ranglijst Christenvervolgung. Als Noord-Koreaanse vluchtelingen in China tot geloof komen, gaan ze vaak terug naar hun land om over de Here Jezus te vertellen. Een veldwerker in China; "God beantwoord jullie gebeden. Ik werk al vele jaren met vluchtelingen uit Noord-Korea, maar niet eerder zag ik er zoveel tot geloof komen. Wat gebeurt er als God een land van binnenuit verandert? Duistere machten zullen zich zo hard mogelijk verzetten. Als je met menselijke ogen kijkt, dan maken jullie gebeden de situatie erger. Maar als je met geestelijke ogen kijkt en net al ik het oog hebt voor verloren zielen, dan ben je verheugd. Zeker, de strijd is intenser dan ooit. Maar waarom? Omdat God Zijn kinderen bevrijdt."

Blijf ook bidden voor onze vervolgte broeders en zusters.

Meer info: www.opendoors.nl en www.gzb.nl

Gebedsagenda

"Tot jullie die naar mijn luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen", (Luc.6:27-28)

6 maart: 9.30 uur bij fam. Dijkstra, Van Beverwijkstraat 53
19 maart: 9.30 uur, Gebedsochtend Women to Women bij Saakje van IJs, Franekerstraat 47

Kom ook eens meebidden, van harte welkom.

Taakgroep Gebed

Kerkdiensten

Zondag 11 maart, 9.30 uur, Jongerendienst, 5^e Lijdenszondag, ds. Alfons van Vliet. De tweede collecte is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat. *Kerken in Almere runnen een sociale supermarkt*. In Almere is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen.

Vanwege privacyoverwegingen bevat deze versie van de zondagsbrief geen telefoonnummers en e-mailadressen. Ook worden pastoralia hier niet op vermeld.